

Een huis met geschiedenis

Meermaals kon gevreesd dat het herenhuis 'Greenpark', op de hoek van de Karel Janssenslaan met de IJzerstraat, zou afgebroken worden. In Oostende jammer genoeg het uiteindelijk lot van zoveel villa's en art-decohuizen.

'Greenpark', met de mooie gevel, dateert uit de tweede helft van de vorige eeuw en oogde de voorbije jaren eerder verwaarloosd. De Oostendse geschied- en heemkundige kring 'De Plate', stemde tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering van 18 juni 1994 zelfs een motie waarin aangehouden wordt om bij de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen de bescherming van de gevel van bedoeld pand te overwegen.

Er volgde een onderzoek, maar voor zover we konden vernemen werd er nog geen definitief besluit genomen. Intussen hebben de eigenaars van het huis besloten om de façade, die de voorbije veertig jaar geen verfbeurt meer kreeg, helemaal op te knappen.

De ene Serruys is de andere niet

'Greenpark' werd in de vorige eeuw gebouwd door het echtpaar Désiré Serruys en Louise Jean. Serruys werd geboren in 1859 en kwam te overlijden in 1922. Genoemde ingenieur bracht het in de politiek tot liberaal volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Diksmuide-Veurne-Oostende (1912-1914). Toen was het adres van 'Greenpark' nog Berlijnstraat 1. Na wereldoorlog I werd het IJzerstraat 1.

Na de dood van Désiré Serruys, bleef zijn weduwe er wonen. Ook Henri Serruys nam er later zijn intrek. Het beloftevol gemeenteraadslid bracht het tenslotte tot burgemeester van Oostende. Henri Serruys besliste mee over de bouw van het huidige casino-kursaal, maar overleed in 1952 zodat hij de afbouw van de omstreden feesttempel niet meer beleefde.

De straatnaam 'Hendrik Serruyslaan' refereert niet naar genoemde ex-burgemeester. Wel naar diens overgrootvader die van 1836 tot 1861 eveneens burgemeester van Oostende was.

Wie weet...

De oudste Oostende vereniging *Société Littéraire*, dateert van 1787 en was begaan met de verspreiding van lectuur en

ontspanning naar de burgerij toe. Daarvoor werd de benedenzaal van het gewezen stadhuis op de hoek van de Kapellestraat met het Wapenplein ter beschikking gesteld. De bezoekers konden er terecht

voor het lezen van binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften. Toen dat stadhuis in 1940 afbrandde, stelde dokter Kockenpoo een deel van zijn huis op de hoek van de Leopold II-laan en de Karel Janssenslaan ter beschikking van de *Société*. Toen er sprake was van dat gebouw af te breken, bepaalde Henri Serruys dat de '*Société Littéraire*' bij zijn overlijden 'Greenpark' zou erven. Zijn weduwe mocht er evenwel blijven wonen, wat ze tenslotte ook deed. De *Société Littéraire*,

die in een ver verleden tot zevenhonderd leden telde, zou nu nog 20 à 30 leden tellen die regelmatig bijeenkomen. De eerste verdieping van 'Greenpark' wordt momenteel verhuurd aan August Van Iseghem, voorzitter van 'De Plate'. Wie weet is het heropknappen van de gevel voor Monumenten en Landschappen geen aansporing om alsnog dat prachtig gebouw, met zijn sociale en politieke geschiedenis, op de lijst van te beschermen huizen te plaatsen.



'Greenpark' gezien vanuit de Karel Janssenslaan. In de volksmond ook 'het huis van Serruys' genoemd.