

Ereburger sir Montgomery

Vrijdag 3 april was het uitgerekend vijftig jaar geleden dat maarschalk Montgomery in Oostende werd ontvangen en tot ereburger uitgeroepen.

Sir Bernard Montgomery was tijdens de tweede wereldoorlog een hoofdrolspeler. Hij werd in 1887 geboren in Londen en beleefde als militair een hoogtepunt toen hij de door de Duitse woenstijnvos maarschalk Rommel aangevoerde troepen in Noord-Frankrijk de nederlaag toediende. Vooral de slag om Alamein maakte historie. Vandaar dat Montgomery in 1946 de tiel van burggraaf van Alamein kreeg. Voordien al werd hij in 1943 tot generaal bevorderd. In datzelfde jaar werd het bevrijdingsoffensief voor Europa voorbereid. Al in september hadden de eerste landen plaats in het zuiden van Europa.

Doorbraak

De Europese legers stonden op D-Day (juni 1944) onder het opperbevel van generaal



Maarschalk sir Bernard Montgomery met zijn onafscheidelijke zwarte muts.

Eisenhower. Montgomery voerde de Engelse en Canadese manschappen aan. De Belgische brigade Piron, als onderdeel van de Britten, resorteerde onder zijn bevel.

Na de invasie van Normandië, volgde de bevrijding van België. Oostende werd bevrijd op 8 september 1944 door de Canadese eenheid *Manitoba Dragoons*. Montgomery en zijn troepen stootten door naar Nederland van waar ze de Rijn bereikten.

Montgomerydok

In Oostende herinnert niet zo veel aan de beslissende oorlogsdagen. Het heemkundig museum 'De Plate' bewaart een klein standbeeld van de 'Manitoba Dragoons'. In 1948 besloot de Oostendse gemeenteraad Montgomery uit te nodigen en hem de titel van ereburger van de stad toe te kennen. De maarschalk ging in op de uitnodiging en arriveerde op 3 april 1948 in de stad. Hij werd op het stadhuis ontvangen, gevolgd door de onthulling van een gedenkzuil nabij de kade die voortaan de naam zou dragen als Montgomerydok.

Huldebeton geboycot

De plechtigheid verliep niet zoals gepland. Vaderlandslievende verenigingen en oudstrijders weigerden deel te nemen aan het huldebeton. Niet omdat ze tegen 'Monty' waren, maar eerder uit protest tegen de politieke intenties om incivieken vrij te laten en buiten vervolging te stellen. Slechts één vaandel stapte mee op naar het Montgomerydok: dat van de oorlogsvrijwilligers 1914-18, 1940-45. Burgemeester Henri Serruys vond het een jammerlijke zaak voor de stad. Later hebben veel oudstrijdverenigingen zich de boycot ten overstaan van de Montgomeryhulde beklagd.

Na zijn bezoek aan Oostende was Montgomery van 1951 tot 1958 nog opperbevelhebber van de Noord-Atlantische strijdkrachten. De burggraaf van Alamein en Hampshire overleed in 1976.



Montgomery in Oostende bij de onthulling van de gedenkzuil aan de Visserskaai op 3 april 1948.