

# De pergola is verdwenen



'Het Leopoldpark met zijn vijver en zijn groen gewas' staat er op de achterzijde van bovenstaande prentkaart te lezen. Bemerkt de zoemende bootjes in het water waarnaar de wandelaars onder de pergola kijken. Aan de overzijde in de kiosk wordt er gemusiceerd. Er is geen plaats meer vrij op de zitbanken.

Wie het nog niet zelf heeft gezien, weze hierbij ingelicht: de kleine pergola die jarenlang langszij de grote vijver van het Leopoldpark heeft geprikt werd deze week met de grond gelijk gemaakt.

Ja het werd inderdaad tijd dat ze in Oostende nog eens wat plat gooiden dat refereerde aan het grootse verleden van onze stad. Maar deze week deed Oostende haar

naam van afbraakstad weer alle eer aan.

## We hadden het er nog over...

Toen wij van de nieuwste afbraakplannen hoorden, trokken we meteen naar het park en zagen met lede ogen de afbraak van de pergola, die we hier enkele maanden geleden nog ter sprake brachten toen we het hadden over het mooie naakt-beeldje van de kunstenaar Daniël Devriendt, dat in de dertiger jaren precies in de pergola een plekje had gevonden maar later door vandalen werd vernield.

## Geen band meer met het verleden

Volgens het stadsbestuur

hebben we evenwel geen reden tot klagen: op de heuvel die in het park wordt aangelegd zal er binnenkort een nieuw bouwwerk worden neergepoot. Bij nadere informatie blijkt het evenwel over een openbaar toilet te gaan. Wellicht wel een noodzakelijkheid maar toch niet om 's avonds met een gerust hart door het park te flaneren en door het bouwwerk in verrukking te komen.

Na de doortrekking van den Hof, het verplaatsen van het bloemenuurwerk, de afbraak van de Trinkhall, de vernieling van bomen en struiken en het weghalen van drie zeldzame rode eiken voor de aanleg van een parking en de bouw van bunkerachtige parkinggebouwtjes nabij het toch beschermde Postgebouw, het af-

zagen van de treurwilgen in de buurt van de pergola krijgen we nu de afbraak van de pergola zelf. Wat blijft er eigenlijk nog over van het vroegere glorierijke Leopoldpark. Als we nog een stapje verdergaan lezen we straks misschien (zelfs niet op 1 april): villaground te koop waar vroeger het Leopoldpark lag.

Laten we dus nog maar eens wegdromen naar de tijd van toen, naar 130 jaar geleden toen het park voor vandalen en andere onverlaten werd afgeschermd met grote ijzeren poorten en wachters die constant aanwezig waren. Maar zo'n bewaking zou heden ten dage natuurlijk helemaal geen effect meer hebben. Bovendien wat valt er in het park nog te beschermen?