

Stuur ons een kaartje

In een vorige editie schreven we al over de opkomst van de prentkaart, inmiddels al meer dan 100 jaar oud, die in de mode kwam om allerlei mededelingen te doen.

Het toerisme heeft er voor gezorgd dat miljarden kaarten over de hele wereld in de voorbije 100 jaar werden verzonden. Die trend is in de jongste jaren veel afgenomen, vooral wegens de hoge posttarieven. Als men bedenkt dat men in 1940 een brief kon versturen voor één frank en een prentkaart met groeten (maximum vijf woorden) voor 20 centiem en of voor een vijfde van de prijs van een brief. Mocht dit nu nog zo zijn, dan zouden nog altijd miljoenen



8. OOSTENDE. — Langestraat.
OSTENDE. — Rue Longue.
OSTEND. — Long Street.

Concurrerende prentkaartwinkels in de Langestraat rond 1930.



De winkel van A. Lacour-Bourgoignie, gelegen aan de Kaai-straat 10 (circa 1910).

kaarten per jaar worden verstuurd.

De prentkaart heeft natuurlijk ook voor de gewone mededeling concurrentie gekregen in de onmiddellijke verbandingen die er gekomen zijn met de popularisatie van de telefoon.

En toch blijft de prentkaart nog velen boeien. Zo zijn er een paar uitgevers die ieder jaar voor de toeristische streken enkele nieuwe zichtjes op de markt brengen. Daarnaast zorgen ook bepaalde verenigingen voor een aanvulling van het marktaanbod: de Geschied- en Heemkundige Kring De Plate en De Karpervisser. Ook de kerkfabrieken laten zich niet onbetuigd. Het aantal handelszaken dat de kaarten aan de man brengt, is in de loop der jaren wel flink afgenomen.

RMT kwam ook een einde aan het bestaan van de prentkaart die de Oostende-Doverlijn en later de Oostende-Ramsgateverbinding in beeld bracht. Intussen zijn wel al twee nieuwe zichtkaarten te koop, refererend naar de nieuwe maatschappij: een met de Holyman Rapid en een ander met de Holyman Diamant, de catamarans die sedert 1 maart de overtocht verzorgen.

Intussen kijken we zoals altijd uit naar de standers of draaimolentjes, aan de kranten- of souvenirwinkels, die de nieuwste prentkaarten tentoonspreiden. Dat is al 100 jaar zo.

Wie nog een mooi of zeldzaam kaartje uit Oostende in zijn bezit heeft, zoals hierbij afgedrukt, moet niet nalaten het ons op te sturen.

Nieuw onder de zon

Met het verdwijnen van de

Omer Vilain