

# De grote afbraken van 1996



De Hazegraskerk gefotografeerd omstreeks 1920.

Ieder jaar verdwijnen er een reeks gebouwen uit het straatbeeld. We dachten dat 1996 een uitzondering zou zijn voor wat betreft de grote gebouwen die het zicht op Oostende helpen bepalen.

denisboekjes verwezen. Foto's van deze kerk bekijken is nu ook al een blik op het verleden van Oostende werpen.

## En wat komt er in de plaats ?

Zeezicht, het grote vakantiecentrum dat een soort sociaal hotel wilde zijn met betaalbare verblijfsaccommodatie en appartementen, is maar een kort leven beschoren geweest. Het reuzengebouw heeft amper 35 jaar langs de Mariakerkse Zeedijk gestaan. Met het gewijzigd vakantie-

gedrag van de modale Belg, kwam Zeezicht steeds vaker leeg te staan. Uiteindelijk verdween het vakantiecentrum onder de sloophamer. Steeds meer worden korte (maar ook langere) vakanties in het buitenland doorgebracht. Spanje, Portugal, Griekenland en de andere landen aan de Middellandse Zee kregen alsmaar vaker de voorkeur op de eigen Noordzeekust. De gevolgen voor de lokale vakantiecentra bleven dan ook niet uit... Daarnaast is er ook heel wat jong cliënteel weggesnoept door vakantiecentra à la

Sun Parks en Center Parks, waar een totaalaanbod aan ontspanningsmogelijkheden wordt voorzien.

In een paar maanden tijd zijn beide gebouwen, een kerk en een vakantiecomplex afgebroken. Nu is het wachten wat er in de plaats van deze twee gesloopte gebouwen zal komen. Op de Hazegraswijk spreekt men residentiële, commerciële en sociale stadskernherniewing, op de dijk van Mariakerke over een mega-complex met een paar honderd appartementsgebouwen. (Omer Vilain)

Bij nadere beschouwing stellen we vast dat er in het afgelopen jaar toch weer een tweetal grote gebouwen onder de slopershamer gevallen zijn. Dit jaar waren dat het groot vakantiecentrum van het ABVV 'Zeezicht' langs de Zeedijk in Mariakerke en de Onze-Lieve-Vrouwekerk op het Hazegras.

### Waar is de tijd...

Beide grote gebouwen hadden een totaal verschillende functie. De kerk van het Hazegras, zoals men de gebedsruimte in de volksmond noemde, was de parochiekerk van de drukste wijk van Oostende. Met de kazerne, het station en de verschillende scholen in de buurt had de Hazegraswijk een eigen kermis, een eigen processie en heel eigen gebruiken. De kerk heeft er 130 jaar mogen staan, maar sinds enkele maanden is het bouwsel naar de geschie-



*Het vakantiecentrum Zeezicht toen het nog volop in de markt lag, circa 1960.*