

Vergane muurpubliciteit

Soms ziet men zowel langs de kust als langs landelijke wegen muurreclames op meestal oude zijgevels van gebouwen. Ook in de steden ontmoet men soms bij de afbraak van een gebouw een tijdje een muurpubliciteit uit vroegere jaren op de daarnaast gelegen zijgevel.

Hierbij laten we de publiciteit zien op de zijgevel, van voor de jaren 1900, van een gebouw langs de Leopold II-laan. Dezelfde publiciteit kon men ook een tijdje zien op de zijgevel langs de zeedijk. De



Publiciteit op zijmuur van bankier Delbouille was onlangs nog langs de zeedijk te zien.

Luikse bankier Delbouille was een grote bouwpromotor geworden in Oostende.

De tweede foto toont door de tijd vergane publiciteit voor de lijn Oostende-Dover. Er was ook een maalboot bijgeschilderd, nu nog eventjes te zien. Die muurpubliciteit kan men nog steeds zien als men

op de trein van Oostende naar Brugge reist en zo ongeveer ter hoogte van Varsenare links door het raam naar buiten kijkt. Omdat de lijn Oostende-Dover niet meer bestaat zal die publiciteit ook helemaal verdwenen zijn.

Vroeger trof men veel van dergelijke publiciteit aan. Men

zag er vooral reclames van kindervoeding, waspoeder, spuitwater, sigaretten, bier, hotels, chocolade, aperitieven, enz. Met de tijd zijn die bijna allemaal verdwenen. Grote aanplakbrieven hebben die publicitaire muurschilderingen vervangen. Op sommige wassertorens, zoals in Middelkerke, zag men ook helemaal boven rond de kuip, de publiciteit voor de badplaats en haar casino.

Wie nu door het landelijke Bredene wandelt, ziet verschillende gebouwen die een groot schilderwerk op hun zijgevel hebben. Deze openluchtkunstenwerken zijn van de hand van de kunstschilderes Annie Vankee, die zo een eigen levendig zicht in de omgeving van Bredene-dorp brengt. Men ziet er paarden, koeien, kippen en nog andere sierlijke uitbeeldingen op. Voor veel wandelaars en fietsters eens een onverwachte ontmoeting.