

## DE STRANDLEEUWEN:

# TOT 67 JAAR EN OUDER...



De enige onvervalste en antieke Strangeleeuwen (foto Dirk Vanoverbeke)

Een reportage de wereld insturen over de Oostendse "strangeleeuwen" is geen sinecure. Je kan er een boek over publiceren en tezelfdertijd moet je onze lay-out man één enkele bladzijde overmaken. Vooruit dan maar! Plaatsbespreking bemoeilijkt dus uiteraard een volledig verslag mede door de ontelbare anekdotes die deze legendarische vereniging rijk is. Bij deze sportieve "opa's" voelt men zich als voetballiefhebber zoals het traditionele visje in het (zee-)water, ongeacht de sociale-maatschappelijke plaats die je bekleedt. Gedraag je echter niet vol vooroordelen en kasponees want dan verkeer je bij dit milieu in een belachelijke situatie en krijg je de wind van voor (in dit

geval de noorderwind!). Met woordvoerders zoals de duivel-doot- al **Andre Maeckelberghe** en de oudste nog actieve pionier van de Strangeleeuwen **Roger Demarest (65 j.)** krijg je een stortvloed van informatie en anekdotes te verwerken. Hier dan volgende "resumatie": De strangeleeuwen werden te water gelaten in juli 1946 door hoofdzakelijk niet-actieve voetballiefhebbers, waaronder **Fernand en Karel Kessels, Fons en Roger Zeebroek, Roger Demarest, Léon Vandebussche, Fons Declippel, Lucien Demeester** en andere... Later kwamen daarbij de ex-kompetitive voetballers **Isidoor Helmoortel, John Glibert en Pros Deputter**. Aanvankelijk haspelde men het partijtje voetbal af gedurende de zomermaanden.



Het bestuur van de voetballende opa's: staand v.l.n.r. **Louis Huyghe (60), Roland Villers (63), André Deley** en zittend **Jef Van Coile (63), André Maeckelberghe (62), Roger Demarest (65)** en 'mongsje' **Vandenbergh (65)** - **Gerard Neyrinck** ontbreekt op deze foto.

## TECHNISCH

**Terrein: het strand tegenover de Northlaan / Voorwaarden: voetbalschoenen zijn verboden, respect voor elkaar, 100 fr. lidgeld (voor materiaal én een jaarlijks gezellig samenzijn), leeftijdsgrens 16 jaar tot... 67 of ouder (16-jarigen versus 60-plussers zijn vaak de boeiendste wedstrijden / Wedstrijden: worden bijgehouden in een aangeboden kalendertje / Speelperiode: afhankelijk van de getijden zondermorgen of zaterdagmiddag in de winter en daarnaast 's zomers soms de woensdagavond 19 uur.**

Voetbalschoenen waren verboden (kwetsuren) dus speelde men "op de blote pekkels" (blootvoets). Een materiaaloverste werd er gauw gevonden via **Pros Deputter** die de bewaking toebedeeld kreeg van ... één enkele bal die hij op een dag vergat mee te nemen wat zich (resulteerde in een prompt ontslag als balverantwoordelijke. **Andre Maeckelberghe** nam de taak over tot algemene voldoening, een job die hij **punctueel** reeds 30 jaar vervult. Oorspronkelijk werden de doelen afgebakend door hoopjes kleren waarbij discussies schering en inslag waren over het al of niet toekennen van een doelpunt. Via een reeks testen met diverse soorten palen werd uiteindelijk geopteerd voor de gift van **Freddy Vandenberghe** die aluminium vierkante buizen ter beschikking stelde. Een bovenlat werd gevonden in de vorm van een zwaar plasticen koord. En de discussies? Die duurden voort. Bal boven het koord? Eronder? Te laag? Te hoog...? Het kon het enthousiasme niet temperen, het ledenaantal steeg zienderogen (van 10 tot circa 100 voetballende leden). Vroegere bekende competitiepelers kwamen hun konditie nog wat (relativerend) onderhouden, zoals: de generatie van "**Mongsje**" **Van den berghe, Freddy Ingelbrecht, Marcel Decraemer, Marcel Zanders, Willy Helmoortel, Raymond Brackx, Gerard Neyrinck, Roger Decat, Kamiel Victor, Reginald Boey, de zeebroek-clan, Bertje Sabbe, Roland Rommelaere** enz...! Andere bekende Oostendenaars lopen er reeds een paar decennia bij, m.n.: **Andre Maeckelberghe, Andre Deley, Roland Villers**. Nationale topvoetballers ontdekten eveneens de strangeleeuwen! Kijk eens aan: **Desteur, Schepens, Vliers, Puis, Roland Pieters, Vershelde, Redgy en René Van Haecke** en, ja ja, **Eddy Merckx**. Deze laatste speelde tijdens een zondagmorgen in een zomerperiode geestdriftig mee. Na de match werd er met onze nationale trots "brandstof" opgedaan in café Vrolijk België te Mariakerke in gezelschap van ondergetekende (d.s.o.) **Bertje Sabbe, Freddy Ingelbrecht en Fernand Kessels**. De pret kon niet meer op! **Eddy**, toen reeds wielermiljonair geworden, kon zijn toernooi niet betalen... **Fernand Kessels** was de reddende engel. **Eddy Merckx** maakte op dit ogenblik indruk door zijn kalmte, eenvoud en bescheidenheid waaraan menig over het paard getilde sportvedette een puntje kon zuigen. Markante anekdote bij de Strandleeuwen: op een bepaald moment was de **familie Zeebroek** zo sterk vertegenwoordigd (anno 1960) dat deze een volledig elftal kon samenstellen! Algemeen spreekt men in bewonderende termen over die strangeleeuwen. Je moet het maar kunnen en durven, is de openbare opinie. Anderhalf uur spelen in het mulle zand, in regen, sneeuw, wind en vriestemperaturen, en dit op een leeftijd die varieert van veertigers, vijftigers tot zestigers. **Fernand Tratsaert** (oud-speler ISNO) speelde het klaar om actief te blijven tot zijn 67 jaar! Thans wordt er een verwoede poging gedaan om dit rekord te evenaren... uit naam van de redactie chapeau heren!

(R.D.)