

De „Pilotage”

19. Oostende — Commissariat Maritime. Pilotage.



Eén van de mooiste gebouwen die Oostende bezat zal binnenkort verdwijnen. Het Zeekommissariaat, gelegen op de hoek van de Vindictivelaan en de Zuidstraat zal voor privé-doeleinden verkocht worden.

Het was met de inwijding van de nieuwe gebouwen van het loodswezen, dat we nog eens aan de oude „Pilotage” dachten. Nooit zegden de Oostendenaars „Loodsengebouw”.

Veel jonge Vlamingen weten niet van hoever we komen in Oostende. We spraken van de „débarcadère” (het kaaistation), het „permerensje” eigenlijk „la permennence” of de wacht voor de reddingsdienst, de „Pont et chaussées” of de Dienst voor Bruggen en Wegen en zo ook de „Pilotage”.

Het gebouw, dat doet denken aan Vlaamse Renaissancestijl, werd gebouwd in de winter van 1898-1899 volgens de plannen van architect Dewulf. Zoals men op de foto's kan zien had dit sierlijk gebouw een bijzondere toren. Men moet namelijk weten dat de zeevaartschool er eveneens gevestigd was. Vijftientig meter boven de grond was er een platform rond de toren, van waarop de

meter hoger (29 à 30 meter van de grond) was er nog een uitzichtspost, van waar men de haven en het hinterland kon aanschouwen. De toren zelf had een hoogte van 35 meter.

Met de bouw van de nieuwe zeevaartschool in 1934 verlieten de toekomstige zeelieden hun oude school en bleef het zeekommissariaat met de staatsdiensten, waartoe ook de loodsdienst behoorde, er achter.

De eerste oorlogsjaren, in 1940, waren een ramp voor de hele Vindictivelaan. Verschillende gebouwen werden totaal vernield, zo ook de hele hoek van de „Pilotage”. Vlug werd het puin opgeruimd en de hoek werd voorlopig (!) met een paar lokalen toegebouwd, maar de toren werd wegens zware beschadiging eveneens afgebroken.

Zo staat het gebouw er nog steeds, hoewel slechts nog voor korte tijd. Wie nog een blik op de mooie toegangsdeur in de Zuidstraat wil werpen, of een foto wil nemen, zal zich moeten spoeden. Men leest er bovenaan : „Zeevaartschool”.

Zo verdwijnt weer één van de mooiste hoekjes van het Oostende van rond de eeuwwisseling.