

# Den Avenue de la Reine



Ostende. Avenue de la Reine.  
Toen de Koninginnelaan nog niet volgebouwd was. Rechts ziet men dat er een tramspoor ligt. Gedurende een korte tijd kon men vanaf de zeedijk tot in het Bosje met een trammetje rijden. (Circa 1900)

**De Koninginnelaan, aangelegd op het einde van de vorige eeuw en in het begin van de jaren 1900, heeft steeds bij de Oostendenaars de naam Avenue de la Reine gehad. Het was een naam die dateerde uit de Belle Epoque-periode, toen bijna alles nog in het Frans aangeduid werd.**

Deze brede straat, die de dijk met het Bosje moest verbinden, werd aan weeszijden volledig bebouwd met prachtige woningen. In die tijd noemde men deze grote luxewoningen nog villa's. Vele waren met blauwsteen opgetrokken en konden aan weer en wind weerstaan. Binnen was de trap

die naar de belle étage leidde, meestal in marmer, belegd met een rode loper en de hoge deuren en vensters binnenin hadden vaak prachtige brandvensters.

Het waren ook zeer vaak woningen die de voorlopers waren van het appartementstoerisme, men verhuurde erin voor de Paasvakantie en het zomerseizoen één of meer appartementen. Tevens waren er een paar kleine hotels.

In het begin waren er zelfs enkele gebouwen opgetrokken waar nu de Residentie Astrid (tussen Wellingtonstraat en Astridlaan) staat. Maar na onteigening (al

stonden ze er nog maar een paar jaar) werden ze afgebroken om geen onbescheiden blikken te hebben die het Koninklijk Chalet zouden bespioneren.

Eén gebouw bleef aan de overzijde staan nl. de Skating. Dit gebouw stond er ook maar een paar jaar, want het brandde onder de Duitse bezetting (1914-18) volledig uit.

Nu zijn bijna alle gebouwen van de vorige eeuw door flatgebouwen vervangen. De ene afbraak volgde de andere op.

Het oudste gebouw staat er gelukkig nog nl. Le Châtelet, een herberg met vergaderzalen, aan

de hoek van de Nieuwpoortsteenweg en den Avenue de la Reine. Doch daarover schrijven we later eens.

Tussen Petit Paris en het Bosje heeft men het volgende deel van de Koninginnelaan, waar in het eerste stuk vroeger ook mooie herenhuizen of villa's te bewonderen waren, die vooral na de 2de Wereldoorlog afgebroken werden om de zoveelste buildings te zien optrekken. Nu zoals gezegd komen we op al die dingen in één van onze volgende bijdragen terug.

Omer Vilain



De villa's tussen de Wellingtonstraat en Petit Paris. Het hoekhuis werd nu nog maar onlangs afgebroken. Veel villa's hadden nog een mini-tuintje met een hekken voor hun deur. Een paar van die hekkens blijven nu nog over. (Circa 1908).



Een algemeen zicht vanaf Petit Paris tot aan de Koninklijke Galerijen. In feite een zeer rustige straat zonder parkeerprobleem ! (Circa 1925)