

Omer Vilain over de tijd van toen

Toen carnaval nog een groot feest was

■ Bij het bekijken van een postkaartenalbum waarin vooral foto's van stoeten en feesten zitten, kunnen we even stil staan bij een paar kaarten uit de carnavalperiode in Oostende in de vroege jaren. Het is ongeloofelijk hoeveel van die volksgebruiken stilaan uit de zeden en gebruiken van een stad verdwenen zijn.



De lustige tafelvierders (1930)



Een gemaskerde groep uit de carnavalstoet (1938)

Het postkaartenalbum is van een oudere broer van ons. Als we erin bladeren kunnen we bij enkele postkaarten haast niet anders dan even stilstaan. De eerste kaart gaat om een groep lustige jongelingen die in de carnavalstoet van 1930 als geduchte feestvierders met veel 'lawijd' en 'gejubel', met hun tafelblad in de stoet heen en weer sprongen.

Waar onze broer staat weten we niet meer want de hevige feestvierders aan de bankettafel lijken allemaal op elkaar.

Valencia

Het carnavalgroepje is ontstaan in een herberg in de Langestraat. Als we ons goed herinneren was de naam van die herberg 'Valencia'. Die naam hadden ze gehaald van het bekende, gelijknamig liedje. Het groepje plezante vrienden behaalde met hun lustige feesttafel en vreemde ganssprongen de eerste prijs, wat dan natuurlijk ook weer moest gevierd worden. Er zijn ondertussen al heel wat van die oude gebruiken uit de stad verdwenen

Het bal van de Rat Mort

De tweede kaart, voor zover we die nog niet getoond hebben, is een kaart waarop men op de keerzijde de publiciteit kan lezen voor het Bal van de Rat Mort dat op zaterdag 25 februari 1938 in het Casino Kursaal zou doorgaan. De volgende dag, om 14 u.30, zou er een grote paradesoet door de straten van Oostende trekken. We denken dat deze foto genomen is in de Jozef-II straat. Waarschijnlijk hebben nog veel mensen kaar-

ende in hun bezit. Het zou interessant zijn als men daarover eens een tentoonstelling zou organiseren. We denken dat 1907 wel een heel bijzonder carnavaljaar moet geweest zijn, want nu hebben we niet minder dan 60 verschillende kaarten uit de stoeten van dat jaar kunnen terugvinden. Ze gaan bijna allemaal over prachtig versierde stoeten met praalwagens en intreden van schoonheidskoninginnen. Ja, dat is nu onertussen ook al 99 jaar geleden !