

Omer Vilain over de tijd van toen

Stad van feesten en plechtigheden

■ Het zomertoerisme mag dan al wat afgezwakt zijn, Oostende is en blijft een feestelijke stad. De uitstraling van de stad droeg een eeuw geleden echter verder dan nu.

Oostende is al van in de tijd van koning Leopold II een stad van genoeg en plezier. De talrijke aanwezigheden van koning Leopold II waren daar toen zeker niet vreemd aan. Bovendien hadden de flamboyante Engelsen de toenmalige wereldbadstad ontdekt. In de periodes buiten het zomerseizoen, organiseerde het toenmalig stadsbestuur samen met het Kursaal en de handelsverenigingen al vanaf Pasen en Pinksteren allerlei feesten en plechtigheden.

Bomvolle zondagstreinen

Typerend voor die periode waren de bomvolle zondagstreinen, ook wel 'les trains de plaisir' genoemd. Zij brachten duizenden



Een massa volk tijdens een feestelijke dag op het Wapenplein. (Foto collectie Omer Vilain)

binnenlandse toeristen voor één dag naar Oostende. De uitbaters van van herbergen en eethuizen deden op die manier gouden zaken. De toenmalige pleziervartuigjes die de toeristen een uurtje voor de rede van Oostende brachten, kenden een ongelooflijk succes. „We hebben op zee gevaren”, konden ze bij terugkeer naar huis fier vertellen. Voor sommigen was het een levenservaring waar ze nog lang van nagenoten. In die periode was het ook druk in het stadscentrum. Als het weer mee-

viel, waren de terrasjes op het stationsplein (nu het Ernest Feysplein), de Visserskaai, het Wapenplein en – wat sjieker – de Zeedijk allemaal gevuld en verdiende de uitbater een mooie boterham. Het stadsbestuur zorgde ervoor dat vooral de Kapellestraat en het Wapenplein er steeds feestelijk en vrolijk uitzag. Vaandels, vendels en bloemenslingers dienden Oostende een aura van feeststad te geven. Het was toen immers ook voor de gewone volk mens een plezier om eens naar Oostende af



Veel vlaggen, bloemenslingers, en sierbomen om het Wapenplein een feestelijk uitzicht te geven. (Foto collectie Omer Vilain)

te zakken. Vandaar dat vele jaren na Wereldoorlog I de Oostendenaars nog steeds van die goeie, oude tijd spreken. Het bewijs van de grote charme die Oostende vroeger uitstraalde, kan je nog merken op de feestelijke kaarten van het Wapenplein, die dateren uit het begin van de twintiger jaren.

Terugval zomertoerisme

Nu is het jammer dat veel landge-

noten onze mooie kust vergeten en alleen maar het zuiden van Spanje trekken.

De oorzaak is natuurlijk het betere klimaat in die zuiderse landen. Niettegenstaande de terugval die het zomertoerisme langs de westkust van België en Frankrijk kende, stelt men vast dat veel binnenlandse toeristen toch nog graag naar Oostende komen, omdat de vakantiegangers – dagjesmensen of mensen die hier meerdere weken logeren – hier alles vinden wat hun hart verlangt.