

# Het tramwachthuisje



Het tramwachthuisje rond 1908.



Ostende — Le Square Marie-José



Het tramverkeer op het Marie-Joséplein (circa 1910).



Het tramwachthuisje met zijn vernieuwd doch minder sierlijk dak (circa 1948).

**Men spreekt er de laatste tijd vaak over dat het tramhuisje op het Marie-Joséplein zal afgebroken worden en vervangen worden door een moderner. In feite is dit wachthuisje al lang niet meer zo sierlijk als het vroeger was.**

Gebouwd kort voor de Eerste Wereldoorlog was het te bewonderen met een mooi dak. Men had zelfs een vlaggestok in het midden geplaatst om het tramhuisje bij belangrijke gebeurtenissen in de feestelijkheden te betrekken.

Zoals dit toen ook voor vele burgershuizen gebeurde, werd de gevel belegd met witte en groene faiencetegels. Met de tijd werd het dak vervangen, doch het nieuwe was niet meer zo mooi.

Er zijn zeker maar weinig Oostendenaars te vinden die nog nooit de tram (of nu de bus) aan het

Marie-Joséplein hebben genomen. Hoeveel leerlingen van het Koninklijk Lyceum, het Koninklijk Atheneum en het O.-L.-Vr.-kollege hebben er niet de tram genomen, vooral als ze aan de Oostkust woonden. In veel gevallen was het zelfs stormenderhand! Ook duizenden toeristen stonden daar jaarlijks te wachten op de kusttram.

Het wachthuisje met zijn wachtzaaltje en zijn bureau voor de tramdienst zelf werd door de Oostendenaars gemoedelijk „het tramkotje van Place Marie-José” genoemd. Anderen hadden het nog over „de aubette van de tram aan Place Marie-José”.

Door de toenemende verkeersdrukte werd er later nog een vluchtheuvel aangelegd, die het straatbeeld veranderde. Ook al het straatmeubilair dat om en

rond het Marie-Joséplein kwam, deed dat oude sierlijke tramhuisje weer aftakelen, zowel in vorm als in uitzicht.

Toch kan men er alleen maar spijt van hebben als het ooit helemaal zou verdwijnen.

Omer Vilain