

Omer Vilain over de tijd van toen

Onvindbare kaarten

Na de uitvinding van de fotografie en de prentkaart werden zowat over alle mogelijke onderwerpen zichtjes geproduceerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een eeuw later mensen die oude postkaarten meer koesteren dan hedendaagse prentkaarten.



Het lossen van een Oostends vissersschip. (Foto collectie Omer Vilain)

Persoonlijk doorbladeren we graag het album met prentkaarten van de Oostendse vissersrij, waar men allerlei leuke taferelen ziet: vissers die een schip lossen of toeschouwers die met veel belangstelling kijken welke vissoorten een schip heeft kunnen vangen. De belangstelling van de toeschouwers was groot, want de ene vangst was de andere niet. Toevallig kon er in de netten soms eens een heel rare vis verstrikt zitten die normaal in onze wateren niet wordt aangetroffen.

Ook zagen de mensen soms volle visbennen die geladen waren met dezelfde vissoort. Dit kwam doordat het net soms door een school vissen ging en zo een grote vangst had. Men ziet op de ene kaart de vissers die de visvangst lossen, terwijl het grote visnet opengelegd wordt om te drogen. Maar de eerste bekommernis van de schippers was om te kijken of er geen scheuren in het net waren, want die moesten zo snel mogelijk hersteld worden voor de volgende reis.



Een binnenzicht van de oude vismijn. (Foto collectie Omer Vilain)

Veilen in het donker

Op de tweede kaart ziet men een deel van de pakhuizen en de toren die het begin en het einde van de visveiling inluide. Let ook op die prachtige vijfkoppige gaslantaarns, want het lossen van de vis en de eerste veilingverkoop was dikwijls aan de gang toen het nog donker was. Prentkaarten als deze zijn collector's items geworden. Bijna niemand kocht die kaarten, uitgezonderd van enkele vakantie-

gangers honderd jaar geleden die een souvenir van hun reis wilden. De prijs van deze kaarten kan nu gemakkelijk oplopen tot 20 of 25 euro, maar is natuurlijk afhankelijk van de zeldzaamheid en het onderwerp. Goed kijken en rondsnuffelen op rommelmarkten is dus de boodschap. Vooral op markten in de ons omringende landen kan je ze wel eens aantreffen.