

Toneelvereniging De Bacchanten brengt



“Au bouillon Belge” van Walter van den Broeck

Regie : Blanca Wienen

België bestaat 175 jaar en werd 25 jaar geleden een federale staat. Over het wel en wee van deze politieke constructie is nog lang het laatste woord niet gevallen. Ook 25 jaar geleden schreef Walter van den Broeck, een van Vlaanderens meest gerenommeerde auteurs, "Au bouillon Belge", een ironische komedie met een relativiserende en humoristische ondertoon, vandaag de dag actueler dan ooit.

Au Bouillon Belge is de naam van het routiers café dat vader (België) met Engelse hulp gekocht heeft en gekend is om zijn heerlijke bouillonsoep. Bij zijn dood zijn Jos (Vlaanderen), Marie (Brussel) en Astère (Wallonië), zijn geadopteerde kinderen, de erfgenamen.

Op de dag van de begrafenis komen de kinderen samen in het café. Jos, die steeds in de zaak gewerkt heeft als goedkope werkracht omdat hij het niet zo goed kon uitleggen en soms stotterde; Astère, de joviale Waal, zozegde p.r. man, maar die in werkelijkheid leeft van schulden en van de maandelijkse cheques die vader opstuurde; Marie, de geslepen Brusselse die meeheult met de meest biedende en zozegd danseres is, een naam die haar hoerige praktijken verbergt. Ook zij leeft van de opgestuurde cheques.

Daar vader alleen schulden heeft nagelaten, valt er weinig te verdelen, behalve het recept van de bouillon ...

Deze satirische komedie met sterke symboliek is één van de meest komische stukken van Walter van den Broeck, toch af en toe afgewisseld met een schrijnend moment en blijft daardoor steeds menselijk en herkenbaar.

Met Gwen Deprez, Gui De Vriese en Filip Ledaine.

Speeldata 12, 13 en 14 mei 2005 om 20u30
15 mei 2005 om 15u

Kaarten : € 7,00 / € 5,50 (studenten, Cultuurkaart, derde leeftijd)
Plaatsbespreking : 059/50.25.34 (Pauwels). Geen genummerde plaatsen

Plaats : de Illusie, Graaf de Smet de Naeyerlaan 19, Oostende - 059/50.40.70