



teater
studio
james
ensor

2022/0014



vrijdag 23 zaterdag 24 zondag 25 mei '97 om 20.30 uur

in theater *de illusie*
graaf de smet de naeyerlaan oostende

Joe Orton (1933-1967), Brits toneelschrijver, concentreerde zich in zijn stukken op verbale geestigheden. Hij schrijft maatschappelijk satirische (zwarte) komedies, is ironisch en cynisch over het systeem en corruptie, over politie en justitie, moederschap en broederschap, de geiligheid van de kerk en de heiligheid van het huwelijk, de dood.

Orton kwam zelf in contact met het gerecht omdat hij in bibliotheken zijn favoriete foto's en tekstfragmenten schaamteloos uit de boeken scheurde.

Hij werd in 1967 brutaal vermoord door zijn vriend/schrijver (uit jaloezie voor zijn succes?). Kenneth sloeg Joe, in zijn slaap, een grote nagel door het voorhoofd.

'In a world run by fools, the writer can only chronicle the doings of fools or their victims.'

Joe Orton

kaarten de illusie tel. (059) 50 70 40 (na 18.00u)
sinonne van geen tel. (059) 80 11 80
lvh megastore (onder irno oostende)

teater studio james ensor wordt betaald door de provincie west-vlaanderen en de stad oostende en gesponsord door de bank brussel lambert, lvh megastores, schoenen kriss oostkamp en cera bank

v.u. Duc Duquesnoy, Dr. Verhaegestraat 144, 8400 Oostende grafisch bedrijf Jansmaing