

Ook daar sloeg de hamer toe ...

Twee villa's: "Ons hutje ... Hof ter zee" en "Chanteclair"

door W. PIETERS



In volle glorie ...



De afbraak, december 1988.

Langzaam naderde de moderne hoogbouw en eind 1980 verdwenen de omliggende duinen. De twee villa's stonden omringd met torenhoge flatgebouwen. Na langdurige onderhandelingen van de eigenaars met bouwpromotor D. was de verkoop beklonken en sloeg in december 1988 de sloophamer toe. We schrijven december 1990 en reeds staat een modern appartementsgebouw met 8 verdiepingen hoog, met ondergrondse garages op dezelfde plaats.

Deze twee prachtige villa's waren de blikvangers bij het binnenkomen van Mariakerke, vanaan de uitrit van de autosnelweg vanuit Brussel richting Westkust.

Gelegen aan het kruispunt Northlaan-Troonstraat, stonden deze pareltjes oorspronkelijk midden in de duinen.

Gebouwd vóór W.O. II kenden ze een bewogen geschiedenis. De Duitse bezetter nam er zijn intrek en installeerde er een klein hospitaal, gezien de ligging vlakbij spergebied.

Als bedanking werden deze villa's op het einde van de oorlog gedeeltelijk vernield.

Na de oorlog werden ze beide geres-taureerd tot twee moderne villa's. Villa nr. 10, "Ons Hutje.... Hof ter Zee" was bewoond door eigenaar- vis-handelaar DURAND J., echtgenoot LAN-NOYE Marie.

Villa - Pension nr. 12 "Chanteclair" werd uitgebaat door het gezin Joseph NIJS - SCHWALBACH Katherina.



*De naam van deze Residentie ?
" Hof ter zee " natuurlijk...*