

## Aartshertogstraat Historiek en bouwexplosie vanaf 1900 (deel 2)

« Mon Rêve »

In 1894 werd de villa "Mon Rêve" gebouwd aan de oostzijde van de Aartshertogstraat. Gedurende meer dan zestig jaar zou dit gebouw eenzaam aan die zijde van de straat staan.

Toen Mariakerke in 1899 werd ingelijfd bij Oostende (zie deel 1 van deze bijdrage, verschenen in "Rond de Kiosk" nr. 5 van jaargang 1, blz. 90/82 e.v.), besloot de stad de functie van veldwachter af te schaffen en een nieuwe sectie voor de politie op te richten in de wijk. Voor een politiebureau viel de keuze op het statige, vier verdiepingen tellende herenhuis, nummer 59 aan de Aartshertogstraat.



*Politiebureau (1899 - 1915)*

Interessant aan dit pand was de ingang die voor mens én paard diende te geschieden via de smeedijzeren poort. In de stal was een cel.

(zie prentkaart)

Op een dag greep een soort protestbetoging plaats van enkele ontevreden Mariakerkenaars. Zij werden met de blanke sabel uiteengedreven. Enkelen belandden in het "cachot", na als identiteit slechts hun lapnamen zoals Ratte, Mouche of Schietmeeuwe te hebben opgegeven.

(Bron : mevrouw MARTEAU - DECLERCK, die tot voor kort in de straat nog woonde)

Het gebouw bleef politiebureau tot in 1915, werd nog lagere school en zelfs home voor vluchtelingen.

Aannemer BONQUET (de bouwer van het Hotel California), die achteraan op de stallingen reeds kamers had gebouwd, verkocht in 1934 het huis aan Alexander BUSATO. Deze startte reeds in 1935 met PENSION MON REVE zijn eerste seizoen.

(zie tweede prentkaart).

Toen had men reeds een toegangsdeur voor de bewoners en gasten voorzien, de oude smeedijzeren poort was vervangen door een houten garagepoort.

Tijdens de oorlogsjaren 1940 - '44 beleefde de familie BUSATO bange momenten. De Duitse bezetter eiste de afbraak, omdat het pand binnen de reikwijdte lag van de kustbatterijen. Uiteindelijk geschiedde in 1943 de evacuatie van alle gezinsleden, het gebouw werd ondermijnd. Toch bleef het van alle vernielingen gespaard. Bij de bevrijding drongen Canadese ontminers van het Manitoba-dragoon via een keldervenster binnen en realiseerden de ontminning.



*Pension vanaf 1935*

Typisch aan dit statige herenhuis uit de "Belle Epoque" - tijd zijn de twee machtige zuilen in Ionische stijl, die van de "bel étage" een openluchtsalon maken, waar het na de middag lekker zonnen is.

Het pand is uitgegroeid tot een volwaardig hotel met voornamelijk Luxemburgs cliënteel.



In 1961 - '62 werd nog een bijgebouw aangezet, zodat thans met de Wielingenstraat hoek gevormd wordt.

Tijdens de graafwerken botsten de delvers op interessante vondsten, vermoedelijk daterend uit de tijd van het Beleg van Oostende ( 1601 - 1604 ), o.a. een metalen beker.

Op die plaats was er vroeger een waterloop geweest, die evenwel volledig verzand was geraakt.

In 1969 werd de garage aan de zijde van de Aartshertogstraat omgebouwd in kantoor- en receptieruimte.

In 1985 tenslotte werd de voorgevel grondig opgefrist met zandstraling, hier en daar ook gerestaureerd.

HOTEL - PENSION

## « Mon Rêve »

AARTSHERTOGSTRAAT 77, OOSTENDE

TEL. (059) 703661



*Het actuele hotel met de zijvleugel ook in vier verdiepingen.*

*(wordt vervolgd)*