

## DE REDDERS 1898

De vereniging "DE REDDERS" werd gesticht te Oostende in 1897 en was een sektie van de "SOCIETE ROYALE DE SAUVETEURS DE BELGIQUE" (Koninklijke Belgische Reddersvereniging).

Deze vereniging groepeerde alle beroepsredders van Oostende die instonden voor de veiligheid van de duizenden baders in het seizoen aan de Oostendse stranden.

Op 1 mei 1898 werd deze maatschappij met een vaandel bedacht.

Tijdens een officiële ontvangst op het stadhuis te Oostende overhandigde burgemeester Alfons PIETERS symbolisch dit vaandel aan het bestuur en de delegatie van "DE REDDERS".

Tevens werd de vereniging door het schepencollege gehuldigd voor haar onbaatzuchtig werk ter beveiliging van onze stranden.

De leden ontvingen een herinneringsmedaille, geschonken door de stad, om deze feestelijke gebeurtenis te herdenken.

Na de plechtigheid werd het nieuwe vaandel in een optocht door de stad gedragen, voorafgegaan door de harmonie EUTERPE. Op het Wapenplein volgde dan een begroeting van dit vaandel door verscheidene andere verenigingen.

Na de huldiging trok de stoet met op kop het nieuwe vaandel terug naar het lokaal, gelegen aan de Karel Janssenslaan.

De hierbij afgebeelde en beschreven medaille is één van de herinneringsmedailles, geschonken door het stadsbestuur.

Later werd deze vereniging overgenomen door de Stadsreddingsdienst, die nog steeds instaat voor onze veiligheid.

Deze dappere vrijwilligers kan men niet genoeg dankbaar zijn voor hun moed en zelfopoffering bij het redden van vele honderden mensenlevens.



R/ OSTENDE

Gekroond wapenschild van Oostende met de beide figuren en dit geheel boven 2 gekruiste takkenbundels.

A. DISPERSYN

(graveur te Oostende)



V/ 2 palmtakken in kransvorm met in het midden een medaillon met een tekst verdeeld in een rondschrift en 4 lijnen :

INHULDIGING VAN T' VAANDEL DER REDDERS

HERINNERING

I STEN

MEI 1898

OOSTENDE