

BIDPRENTJES (doodsanctjes)

Ontstaan en geschiedenis (6)

=====

door Marcel Denduyver

9) Bidprentjes met foto

Deze bidprentjes met foto kenden slechts een zeer langzame doorbraak met grote periodeschommelingen.

De fotografie reeds uitgevonden door Daguerre en Niépce in 1837, werd slechts bekend in 1839. Toch zou het nog twintig à dertig jaar duren vooraleer er in de grote steden 'beroepsfotografen' waren.

Die eerste bruinkleurige foto's werden op karton gekleefd en op deze manier in albums bewaard.

Hetzelfde procédé werd toegepast voor bidprentjes. De oudste foto-bidprentjes dateren van omstreeks 1860 en zijn ook op karton gekleefd. De tekst werd op de achterzijde gedrukt.

Vanaf 1900 verschijnen de foto-bidprentjes in de vorm die we nu ook kennen. Zij verdringen de litho's. De meeste oorlogsslachtoffers 1914-1918 krijgen een bidprentje met foto.

Tussen de twee wereldoorlogen was er een relatieve bloei, maar vanaf het midden van de dertiger jaren beginnen ze te verminderen om na 1945 slechts nog zeer sporadisch te voorschijn te komen. Alleen voorname personen krijgen dan nog een bidprentje met foto. Sedert een vijftiental jaren is het bidprentje met foto terug in opbloei. Bijna een vierde van de huidige bidprentjes zijn portretbidprentjes.

Thans verschijnen er ook foto-bidprentjes in kleur en in allerlei levenssituaties (op reis ... op de fiets ...).

Een speciale vermelding verdienen de bidprentjes uit het laatste kwart van de 19e eeuw. De foto van de afgestorvene werd op de getekende zerksteen gekleefd. Dit wekte de indruk dat op het graf een groot zerk zou geplaatst worden. Deze bidprentjes werden alleen aan de familie en bekenden uitgedeeld.



Z.E. Vrouw Veronica-Maria Cattoor (1869-1949)
Priorin van de abdij van St-Trudo (Brugge)



GEDENKT DE ZIEL
VAN
PROSPER DE WAEY

Weduwaer van
Virginia MARANNES
Echtgenoot van
Cordola-Natalia VYNCKE.

geboren te Blankenberghe den 23 September 1847 en te Oostende in den Heer ontslapen den 21 September 1909, versterkt door de III. Sakramenten der stervenden.

R. I. P.

Druk. Elleboudt, Oostende.



TER ROEMVOLLE GEDACHTENIS
VAN DEN HEER

CHARLES METSUE

SOLDIAT BIJ HET HULPTROEPEN KORPS DER GENIE

ZOHN VAN

PIETER en MATHILDE PATTYN

geboren te Clouskerke den 20 April 1885, en overleden in het krijgsgasthuis « Poste de Gra. veines » te Kalis den 30 Oktober 1918.



Gedenkt in uwe gebeden de ziel
van Mevrouw

ROSALIE KIMPE

Weduwaer van Mijneheer
AUGUSTUS-JACOBUS D'HULSTER
geboren te Moore, den 7 Juli 1837, en godvrechtig
overleden te Westende den 8 April 1925,
na ontvaagen te hebben de Gerechten van onze
Moeder de II. Kerk.

Zij werd door zijne Majestelt den Koning
vereerd met het
bijzonder landbouweeteeken van 1^{ste} klas
Zij was lid van het Aartsbroederschap van het
H. Hert van Jeans.



ZALIG EN DUURBAAR AANDENKEN

aan

Heer LEON CLAEYS

Geboren te Zedelgem, de 30 juli 1879

Weduwaer sedert 1947 van

Mevrouw Maria DENYS



Georges, Gerard en Frans Van Doorne, de drie enige kinderen van Henri Vandoorne en Irma Debrabandere, op het voorhof van de brouwerij te Bissegem dodelijk getroffen door een luchtbom op palmzondag 24 maart 1918



Jacques DE KINDER (1930 - 1990)
Piloot - instructeur - examiner

(wordt vervolgd)