

## B I D P R E N T J E S    verzamelen

### Wat en hoe ? (2)

=====

door Marcel Denduyver

Een moeilijkheid bij deze vorm van verzamelen is dat thans heel dikwijls noch de geboorteplaats (waar is de kraamkliniek ?), noch de overlijdensplaats (waar is het ziekenhuis ?) overeenstemmen met de gemeente waar de persoon leefde. Hier kan het nakijken in de burgerlijke stand (register van overlijdens) de oplossing brengen. Immers de overlijdensakte wordt ingeschreven in de plaats waar men woonde bij overlijden. Opzoekingswerk in de registers van de BS is echter slechts mogelijk nadat men de toelating bekomen heeft van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

#### d) Een algemene verzameling :

Meestal bewaart men wel alle bidprentjes die men krijgt en na zorgvuldige alfabetische rangschikking heeft men een mooi overzicht van zijn verzameling en kan men vlug iets opzoeken.

Privé personen geraken wel eens aan verzamelingen van enkele tienduizenden of soms meer dan honderdduizend (K. Van den Bergh, Geel; Florizoone, Pervijze), maar ze kunnen nooit de familie- en heemkundige kringen evenaren (VVF-Nationaal Antwerpen, VVF-Oostende : 500.000 en meer ; VVF-Roeselare, Brugge, Gistel : 50.000 of meer). Deze verzamelingen van verenigingen zijn toegankelijk voor hun leden en ook buitenstaanders om opzoekingen te verrichten. Tevens blijven deze gedachtenissen bewaard voor de toekomst. Privé-verzamelingen zijn helaas dikwijls een 'dood' archief en kunnen door andere vorsers niet ingekeken worden. Bovendien bestaat (ook nu nog !), het gevaar voor vernietiging of verspreiding van het bezit na de dood van betrokkene.

Een van de grootste verzamelingen bidprentjes had pastoor Leopold Slosse van Rumbek (°Marke 1842 - Rumbek 1920). Bij zijn overlijden had hij een verzameling van meer dan 1 miljoen doodsantjes. Tevens was hij genealoog en historicus en schreef de geschiedenis van de parochies rond Kortrijk. Na zijn overlijden belandde zijn enorme collectie bidprentjes en de vele honderden banden documentatie (rouwbrieven, knipsels, aantekeningen, curiosa,...) gelukkig in de stadsbibliotheek van Kortrijk. Zijn verzameling bidprentjes van geestelijken van het bisdom Brugge wordt bewaard op het bisschoppelijk archief te Brugge.

#### e) Een beroepsverzameling :

Er zijn verzamelaars die een typische verzameling aanleggen in verband met een bepaald beroep bv. bidprentjes van mensen die bij de brandweer waren (meestal vermeld op de tekstzijde), sportlui (bv. wielrenners), kunstenaars, letterkundigen, ...

#### f) Stamboombidprentjes :

Pastoor Slosse waarover wij het reeds hadden ontwierp een 700-tal stamboombidprentjes. Op de beperkte ruimte van een doodsantje werkte hij enkele generaties uit. Bijzonder interessant voor familiekundigen.



Bemindte Parochianen, gedenkt uwen herder die u het woord Gods verkondigd heeft. H. XXX, XIII.

†  
**BIDT VOOR DE ZIEL**  
 van den Eerw. Heer  
**LEOPOLD SLOSSE**

zoon van  
**JAN en van URSULA VANDAELE.**

geboven te MARCKE op Aiderstelandag . . . 1842  
 Leeraar in 't Gesticht Sint-Aloysius, te Kortrijk, 30 Maart . . . 1867  
 Priester gewijd in de Hoofdkerke van Brugge door Z. D. H. Priester Pauvel Lefevere, Bischoep in heidensse van Zela, en Administrator van 't Bisdom van Detroit, den 15 Juni . . . 1867  
 Leeraar in 't Gesticht Sint-Aloysius, te Dixmude, 18 Juni . . . 1867  
 Onderpastor van Sint-Kruis, bij Brugge, 9 October . . . 1868  
 Onderpastor van Isegheem en tevens Bestierder van de Congregatie der jongelingen, den 6 Maart . . . 1872  
 Pastor van COYGHEM den 2 April . . . 1881  
 Pastor van RUMBEKE Juli . . . 1886  
 Aldaar overleden den 31 Maart . . . 1930

— R. I. P. —

Weest de dagen van hiervoortijds ludachtig, en overlegt elk geslachte; ondervraagt uwen vader, en hij zal u verkondigen, uwe voorouders, en zij zullen u leeren. DEUTSR., XXXII, 7.

Leest tot infens van zijne ziel de Acten van Geloof, Hoop en Liefde.

Mijn Jesus, barmhertigheid! 100 dagen Afsaat.  
 Loet Hert van Maria, weest mijne zaligheid! 300 dagen Afsaat.

Druk. A. DE POORTER, Rumbeke-Isegheem.

†  
**GEDACHTENIS**  
 van

**Cæsarius De Laey,**

zoon van Joannes en van Maria Anna Van Marcke;  
 echtgenoot van  
 Isabella Rooseboom, van Beveren bij Rousselare.

Hij wierd geboven tot ARDOYE  
 den 14 Juni 1732, en stierf aldaar den  
 25 Februari 1817.

Zijn zoon,

**Joannes DE LAEY,**

wierd geboven te ROUSSELARE  
 den 13 Oegst 1782, en stierf tot ISEGHEM  
 den 11 Januari 1861.

Joannes trouwde 1<sup>o</sup> met Rosalia De Clercq, en 2<sup>o</sup> met

**Theresia Kesteloot,**

dochter van Petrus  
 Jacobus en van Isabella Clara De Pickere,  
 geboren tot ISEGHEM den 22 Februari 1806.

J. De Laey-Kesteloot won

**JOANNES DE LAEY-D'HAENE,**

geboren tot ISEGHEM den  
 11 December 1831, en aldaar getrouwd ten  
 Oegste van het jaar 1855.

Uit het huwelijk van De Laey-D'Haene  
 zijn tot Isegheem geboren :

- 1<sup>o</sup> CYRILLUS DE LAEY-LEFEVERE, geboren 6 April 1862; getrouwd 20 October 1887;
- 2<sup>o</sup> MARIA, geboren in 1866; vrouw van Augustus Eeckhout;
- 3<sup>o</sup> ADELAIDIS, geboren in 1868;
- 4<sup>o</sup> SILVIA, geboren in 1873;
- 5<sup>o</sup> ELISABETH, geboren in 1875.

†  
**GEDACHTENIS**  
 van

**LUDOVICUS VANNESTE,**

zoon van Franciscus Vanneste  
 en van Maria Anna Bonte, beiden van Rollegheem;  
 te zijnen tijde ondo te zijnen overlijden  
 Burgmeester der Prochie en Baronnij van Gits;  
 geboren tot ISEGHEM den 7 September 1782,  
 en overleden te GITS den 21 December 1785.

Hij trouwde in eerste huwelijk,  
 te Lendeledo, den 16 September 1766, met

**MARIA JOSEPHA DE JONGHE,**

dochter van Michaël en van Catharina Goddyn,  
 geboren te LENDELEDE  
 den drie-en-twintigsten Januari 1784, en overleden  
 te GITS den 18 Juni 1769.

Zijne tweede vrouw,

**MARIA ANNA MAERTENS,**

dochter van Joannes en van Isabella Van Cannoyt,  
 wierd geboren te MEULEBEEKE;  
 trouwde aldaar in eerste huwelijk den 30 Mei 1770,  
 en stierf te GITS den 5 Januari 1821, in  
 den ouderdom van 76 jaren.

hertrouwd zijnde met

**FRANCISCUS VEREECKE,**

zoon van Jacobus en van Marie Josepha Bagein.  
 Deze wierd geboren tot INGELMUNSTER,  
 trouwde te GITS den  
 27 November 1787, en stierf aldaar, ten hove van  
 zijnen behuuden zoon, Bernardus Vanneste,  
 den 22 December 1828.

Doodsanctjes van ... een schrijver, een schilder,  
een wielrenner, een politicus...

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS.



Ter Zaliger Gedachtenis

VAN EERWEERDEN HEER

HUGO VERRIEST

Opvolgentlijk :

Professor in St. Lodewijk te Brugge	1864
Professor te Rousselare	1867
Bestuurder te Heule	1877
Principaal te Yper	1878
Pastor te Wacken	1888
Pastor te Ingoyghem	1895
Rustende Pastor te Ingoyghem	1912

Geboren te DEERLIJK den 25 November  
1840, in den Heer ontslapen te INGOYGHM  
den 27 October 1922.

Hij beminde zijnen God,  
Hij beminde zijne Kerk,  
Hij beminde zijn volk, zijne taal, zijn land,  
En heeft ze getrouwelijk willen dienen.

GEBED: O Heer, ontvang uwen dienaar  
in genade, opdat hij van alle schuld ontslagen,  
bij U moze verblijden door alle eeuwigheid.  
Amen.

Ingoyghem, druk. Hoet Derycke.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS  
van Heer

CONSTANT PERMEKE

KUNSTSCHILDER

Weduwnaar van Vrouw Maria DELAERE

Oud-strijder 1914-18

Commandeur der Leopold'orde

Commandeur der Kroonorde

Officier der orde van de Groothertog Gediminas van  
Lithuania

Lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Weten-  
schappen, Letteren en Schoone Kunsten van België

geboren te Antwerpen, de 31 Juli 1886 en in de Heer  
ontslapen te Oostende op 4 Januari 1952, gesterkt door  
de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en met de  
zegen "In Articulo Mortis"...

Een groot mens, een groot kunstenaar is heengegaan.

Eenvoudig en zacht onder een ruwe schors, vertrouwelijk  
in omgang en trouw in zijn vriendschap, opgeruimd en  
dankbaar om de geringste blijk van medeleven, een groot  
hart en een schrandere geest.

Zijn roeping: een overtuigde gelovige kunstenaar door  
Gods genade. In God zag hij de Schepper, eeuwige  
bron van alle schoonheid.

Zijn zending: door zijn temperamentvolle kunstgewroch-  
ten ons voeren naar het wezen van de dingen waar  
de stof de geest omvat, om de geest te ontsluiten,  
geheime schoonheid, uit de geweldige machten van de  
natuur, ons nader brengen in Gods tegenwoordigheid,  
en daar, leert hij de handen vouwen voor het mysterie.

"Ziehier de avond! Heb medelijden, Heer, met elk mens  
die z'n taak voleindigt, en voor U staat, als een kind wiens  
handen men onderzoekt. Op de mijne rust geen schuld.

Mijn dag is ten einde: ik heb gezaaid en gemaaid... en  
aan het Brood dat ik voorbereidde, hebben mijne kinderen  
zich verzadigd. Nu is mijn taak volbracht...  
(Paul Claudel)

R. I. P.



†  
TE ZALIGER GEDACHTENIS  
van Miinheer

Richard DEPOORTER

Echtgenoot van Mevrouw

Martha DEBOU

Geboren te Ichtegem den 29 April 1915,  
en jammerlijk verongelukt op den Sustenpas  
in Zwitserland den 16 Juni 1948.

Oud Strijder en Kriegsgevangene 1940-1945.



Melden U met diepe droefheid het  
afsterven van

DE HEER DOKTER POLYDORE-GENTIL

HOLVOET

Echtgenoot van Mevrouw

Gabrielle STRUBBE

Geboren te Templeuve op 10 maart 1900.  
Overleden te Koekelare op 3 januari 1972.