

In Memoriam

Marcel Michiels^e

Politiek Gevangene

Sectie-Overste van het Geheim Leger

Welpenleider der 15° B. S. B. — Oostende

Oud-leerling der Zeevaartschool te Oostende

Geboren te Oostende den 12-2-1921 en als Spioen op datum van 27-1-1944 door de Duitschers onthoofd te Dortmund (Duitschland)



MARCEL MICHIELS
(bijgenaamd Micky)

De Nazi's en de oorlog hebben ons veel ontnomen. Veel kan nog hersteld worden. Wat we echter niet herstellen kunnen is, dat ze de besten onder ons opslopten in hun moordzucht. In Micky verliest de B. S. B., onze eenheid niet alleen een leider maar tevens een bezieler en een goede kameraad. Wij bewaren van hem een beste aandenken. Het is of nu nog zijn zoo aanstekelijke goede luim onze moeilijkheden helpt overwinnen. Het zal dan ook wel talloze vrienden treffen te vernemen hoe het nazi-geweld aan zijn jeugdig enthousiasme, aan zijn streven een einde stelde. Te groot is het contrast tusschen de geest die hem bezielde en van hem uitstraalde en het ziellooze moordenaarsregiem dat hem verpletteren wou. Voor deze St. Joris was de draak te machtig. En nog heeft de nazi-draak niet alles in hem klein gekregen ! De moffen moeten wel ondervonden hebben dat ze in hem niets anders dan een hardnek-

kige vijand konden zien. Het Vaderland heeft ondervonden dat een zijner beste zonen hem ontnomen werd.

Spijt ze van hem het hoogste offer: zijn jeugdig leven eischten, zal voor ons steeds zijn geest voortleven. Zijn voorbeeld zal « het voorbeeld » zijn. Nu is zijn aandenken pijnlijk om te bewaren daar zijn einde te hard was. Dat is het waaraan we steeds zullen denken als we herinneringen zullen ophalen waarin zijn meeslepende vroolijkheid de goeie noot legde. Te goed heeft hij het goede voorbeeld getoond opdat dit moet voortleven bij hen, die hem kedden. Zijn offer en dat van al dezen die niet bogen maar stredden tegen overheersching en verknechting is niet nutteloos geweest. Het staalt den wil van hen, die overblijven. om de fakkel die zij vallen lieten op te nemen en voort de jeugd te belichten op den weg naar Vaderlandsliefde, Levensgeluk en Scouts-ideaal.

Jij hebt goedgeemaakt, Micky, duizendmaal goedgeemaakt wat onze laffe verradersklik besmeurde. Jou srieden en jou offer stelt hun lage handelwijze in de schaduw. Doch wees gerust, wij doen je werk voort. jou voorbeeld voor d'oogen. jou geest in 't hart. Wij weten dat je 't zoo zou wenschen en zoo hebben de nazi's je alles ontnomen.

En telkens weer als we rond het kampvuur geschaard elkaar de vriendenhand reiken, zal de kring om jou, leege plaats sluiten en zullen we ook voor jou d'erbij nog zingen :

Welneen 't is geen vaarwel, mijn broer.

Welneen, 't is geen vaarwel
Wij zien elkander weer, mijn broer
Wij zien elkander weer.

Rimo, de tijger die lacht
15° B. S. B.

