

HAMERS JACOBUS

---

De Heer JACOBUS HAMERS zag het levenslicht te Oostende in 1788.

Hij was gehuwd met Mevrouw BRUNONA HORTAN, die geboren was te Brugge in 1786.

De Heer Jacobus HAMERS was Timmerman en Cafehouder van beroep.

Hij was de uitbater van de Pavillon des Bains, gelegen op de zeedijk (later veranderd van naam na een Koningsbezoek van Leopold I in Pavillon Royal) en dit in de periode van 1833 tot in 1851.

Na uitbreiding van de hotels langs de Westelijke Wandeling en met de meegaande vermindering in klanten ging hij in 1851 terug naar de binnenstad waar hij het Hotel ST. CHRISPHE verder uitbaatte.

In 1851 werd hij vereremerkt voor zijn hulp geboden aan de ouderlingen en behoeftigen van onze stad.

Hij kreeg de hieronder beschreven en afgebeelde medalje geschonken door het Stadsbestuur van Oostende dit voor hulp aan de armen.

1851 MEDALJE IN KOPER OMKRANSING Ø 59 mm met Kroon en Ring

---

R/ BIENFAISANCE / A Mr. Js. HAMERS /

Gekroond Wapenschild van Oostende omringd door 2 lauwertakken in kransvorm.

V/ Een tekst in 6 lijnen:

RECONNAISSANCE / POUR SECOURS / AUX /

PAUVRES VIEILLARDS / D'OSTENDE / 1851 /

