

Deze Koninklijke Boogschuttersgilde werd tot het leven geroepen te Oostende op 2 juni 1840 en haar stichter was Dhr. Jacques SELIS.

Bij haar oprichting in 1840 kreeg deze gilde de benaming van " CONCORDIA " mee.

Op 7 juni 1857 werd er, in de schoot van deze vereniging een groot feest georganiseerd en dit ter gelegenheid van het Ere - Voorzitterschap van de Hertog van Brabant, Prins Leopold (de latere Koning Leopold II), van deze gilde.

Deze viering ging gepaard met een optocht van de leden van de Concordia met wapens en eremetaal.

Een plechtige schutterskamp in de aanwezigheid van Z.K.H. de Hertog van Brabant werd gehouden.

Op 7 juni 1865 werd Dhr. J. SELIS gehuldigd voor zijn 25 jaar Stichter - Voorzitter van deze schuttersgilde.

De hieronder afgebeelde - en beschreven medalje is deze die door het bestuur van de Concordia werd geschonken aan Z.K.H. de Hertog van Brabant op 7 juni 1857.

1857 VERGULD KOPEREN MEDALJE MET OMKRANSING Ø 60 mm.

---

R/ Een rondschrift en een tekst verdeeld over 4 lijnen:

LA SOCIETE ROYALE CONCORDIA D'OSTENDE

A / LA SOCIETE / DES / AMIS REUNIS /

V/ Een tekst verdeeld over 5 lijnen:

PRESIDENCE / D'HONNEUR / DE S A R L E /

DUC DE BRABANT / 7 JUIN 1857 /

