

Oostendse supporterslokalen

Nu de kans erin zit dat K.V.O. wellicht toch eens kampioen zou kunnen spelen, grijpen mijn gedachten naar de vele supporterskringen die Oostende gekend heeft.

Veel lokalen waren meer door hun supportersklub gekend, dan door de faam van het café zelf waar ze samenkwamen. Cafébazen hielden eraan een sterke supportersklub te hebben, want de leden ervan kwamen nogal dikwijls vóór en na de match samen om nog eens alle te bespreken.

Het K.V.G.O. had op een zeker ogenblik een twaalfstal klubs, vooral in de middenstad en op het Hazegras gelegen. A.S.O. had er verschillende in Mariakerke en een paar naar het stadscentrum toe.

Thans hebben we een paar van die verdwenen K.V.G.O.-supportersklubs in herinnering willen brengen. We noemen ze voor de vuist : „V.G.O.-West” (1926) in de Nieuwpoortsesteenweg 155, „Ostende Sportif” (1925) in het Café des Sports in de Langestraat, „Supportersclub du Centre” (1914) in het Hôtel des Ardennes in de Christinastraat, „Les Joyeux Supporters” (1927) in het Hôtel des Nations et de Charleroi in de Langestraat, „Le Prévoyance” (1927) in Le Pélican du Boulevard gelegen in de Alfons Pieterslaan, „K.V.G. O-Centre” in het Hôtel Victoria gelegen in de Kerkstraat, „De Leonsvrienden” in Café de Knock gelegen in de Smet de Naeyerlaan, „Conderdam Sportief” in Sportwereld in de Nieuwe Dokstraat te Stene, „Hogeroep” in het Hôtel du Limbourg op het Ernest Feysplein, „K.V.G.-De Vuurtoren” in Café Tivoli in de Edward Moreauxlaan, „De willy's vrienden” in Café 't Kuipertje in de Kaaistraat en de „K.V.G.O.-vrienden van Bredene” in Café de Barge gelegen in de Prins Albertlaan in Bredene.

We hebben er natuurlijk veel

vergeten, doch dit was maar om een klein idee te hebben van de impact van Oostende's oudste voetb ploeg (nu al 9 jaar gefusioneerd met A.S.O.) op het Oostendse gemeenschapsleven.

Natuurlijk veranderden veel klubs ook door sommige omstandigheden van lokaal, zo gingen bijvoorbeeld „V.G.O.-West” over naar het Café Rozenhof in de Spaarzaamheidstraat, „La Prévoyance” naar het Café de Toekomst in de Ieperstraat en „Les Joyeux Supporters” naar het Café Sint-Sebastiaan in de Sint-Sebastiaanstraat. Zoals men ziet hadden veel van de supportersklubs een fanstellige naam.

Iedere supportersklub die zich respecteerd moest zo vlug mogelijk de voetbaluitslagen zichtbaar uithangen. Wanneer er gewonnen, gedrawd of gefeest werd, moest de tweekleur aan de voorgevel gehangen worden. Ook had iedere klub zijn eigen vlag, die de vaandeldrager fier op alle wedstrijden moest meedragen. Een paar van die vaandels hangen nu in het heemkundig museum van „De Plate”.

Een paar van de oudste lokalen, allen verdwenen, hebben we hierbij dan ook in de goede herinnering aan het sportieve voetbal van toen, willen afdrucken.

Omer Vilain

Brandje bij pompiersfamilie

Vorige donderdag, omstreeks 17 u. kreeg de Nieuwpoortse brandweer een oproep voor een schouwbrand in de Gasstraat, op een steenworp van de brandweerkazerne. Oproepers waren de familie Billit-Vankemmelbecke, Chris en Kristinne zijn beide pompiers bij de Nieuwpoortse brandweer. Hun kollega's waren vrij snel ter plaatse en konden zonder verdere schade de schouwbrand blussen.



Het vernoemde lokaal van „Ostende Sportif” in de Langestraat 22. Een klub met circa 300 leden ! Het was een café dat nooit sloot. Toen de uitbaters Henri en Paula Van Leke in 1940 wilden vluchten, wist er zelfs niemand de sleutel te vinden. Die had men in jaren niet meer nodig gehad. Vóór Paula en Henri was de uitbater een zekere Mignolet geweest en na hem Pierre en Marietje Laureins. Zo had dit café nog tot het enige tijd geleden sloot, in de volksmond verschillende namen : „Café des Sports”, „Mignolets”, „Bij Paula Van Leke”, „Bij Pierre en Marietje” en natuurlijk „Ostende Sportif”.



Het „Hôtel de Charleroi et des Nations” in de Langestraat 7-9 (nabij het Kursaal). Eenmaal het zomerseizoen voorbij, kon de supportersklub „Les Joyeux” opnieuw het Oostends voetbalgebouwen in volle daglicht plaatsen.



De blauwe supportersklub „K.V.G.-Centre” in Hôtel Victoria in de Kerkstraat 8. Het vaandel van deze klub had steeds een blauw hoekje om wel hun politieke overtuiging aan te duiden. De foto werd gemaakt toen het stadhuis afgebrand was en het Feest- en Kultuurpaleis nog niet gebouwd was. Meer dan 26 jaar was mijn bureau rechtover het Hôtel Victoria gelegen, nu is het afgebroken.