

# Het Palace Hôtel



Het Royal Palace Hôtel met de majestueuze ingang. Een reuzeport met koninklijke kroon en versierd met mooie beelden.

Bij het zoeken naar oude prentkaarten trof ik in Brussel bij een antiquair een heel oude publiciteitsbrochure aan. Deze brochure handelde over de „Compagnie Internationale des Grands Hôtels”. Bij het inkijken ervan stelde ik vast dat het om 15 hotels ging, die onder de grote naam „Les Palaces” over heel Europa en Egypte verspreid waren. Bij die 15 waren er niet minder dan 2 uit Oostende, nl. het „Grand Hôtel de la Plage” en het „Royal Palace Hôtel”.

Die kleine brochure, gedrukt in 1898 geeft de prijzen aan die men toen betaalde voor één overnachting. Wij geven hier enkele van de prijzen van het Royal Palace Hôtel weer.

Salons vanaf 30 fr. (naar grootte, étage en ligging)

Kamer met 1 bed vanaf 6 fr.

Kamer met ontdubbeld bed vanaf 10 fr.

Kamer met twee bedden vanaf 10 fr.

Een nachtlamp (olie) 0,50 fr.

Een kaars 1 fr. (Het eerste jaar was er nog geen elektriciteit)

Een lamp 3 fr.

Koffie, thee of chocolade op de kamer 2 fr.

Eetmaal in het salon of in het appartement opgediend 10 fr.

Met hoeveel moet men nu die getallen vermenigvuldigen om een vergelijking met de hedendaagse tijd te krijgen? Een goede werkmans verdiende toen misschien 3 fr. per dag, of zelfs minder, en dat zegt genoeg. Een strijkster die 10 uur per dag werkte kreeg 1 fr. per dag. Men kan zich dus indenken welke elite naar die grote Palaces kwam.

Het Palace Hôtel had niet minder dan 500 kamers en werd gebouwd door de „Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens” die tevens die kleine brochure uitgaf.

Heel vlug heeft deze Compagnie het Palace Hôtel van de hand

gedaan. Het werd gebouwd in 1896 en in 1898 ingehuldigd. Nog vóór de eeuwwisseling werd het echter al weer doorverkocht. In de periode vóór de eerste Wereldoorlog waren er wel korte bloeiperioden van dit hotel, onder andere toen de Shah van Perzië met heel zijn gevolg en zijn harem voor een tweetal weken het hotel afhuurde (in 1900).

Doch na de oorlog van 1914-1918 ging alles heel vlug bergafwaarts. Het hotel had onder de oorlog veel geleden. Er waren wel herstellingen uitgevoerd, maar na enkele jaren ging het Palace Hôtel failliet.

Zo'n reuze-hotel had immers enorme kosten: met een reuzetuin, tennisvelden, overdekte

wandelgalerijen en 10 zalen voor bals, orkesten, toneel en 3 speelzalen. Het was als het ware een luxe-stad tussen Oostende en Mariakerke, met een oppervlakte van meer van 2,5 ha. In 1900 werkten er naar het schijnt 200 à 300 mensen. Het was inderdaad de superluxe over de hele lijn, die Oostende, weliswaar als mondaine badstad, niet kon houden.

In de tweede Wereldoorlog gebruikte de Duitse bezetter het leegstaand Palace Hôtel als opslagplaats voor zijn troepen van België en Noord-Frankrijk en bij hun aftocht in 1944 staken ze het hotel in brand, wat dan ook het roemloos einde van dit reuze-hotel betekende.

Omer Vilain



*Een zicht van op de zeedijk. Men ziet de prachtige wandelgalerij.*