

Tijdens het weekend

Feest om honderd jaar staketsel

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat het Westerstaketsel tot grote vreugde van het publiek open gesteld werd. Dit ging gepaard met een passend feestje en een optreden van een muziekanfare. De feestdienst van de stad vond dat deze heuglijke verjaardag meer dan reden genoeg was om de „Jarige” in de belangstelling te zetten ter gelegenheid van de jaarlijkse trein-, tram- en busdagen. Op zondag 7 oktober zal de Stadsharmonie een wandelconcert verzorgen vanaf 10 u.30 van 't Klein Strand tot aan 't Koptje van 't Hoofd. 's Middags zullen de vele duizenden toeristen tussen 14 en 17 u. op het staketsel kunnen genieten van folkloristische animatie met de Oostendse Visbakkers, die gratis proevertjes zullen uitdelen. De Gilles der zee verzorgen een show in hun typische klederdracht en daarnaast zijn er vissersambachten, werkende kunstschilders, hengel- en kruisnetdemonstraties en een Vissersfanfare... al of niet badkostuum anno 1900.

Het Staketsel is voor vele mensen de grootste attractie van de Koningin der Badsteden. Het is een unieke sensatie 650 meter in zee te kunnen wandelen, zomaar boven het water. Je moet ver in de wereld gaan om nog zoiets te vinden. Oostende-kenner Omer Vilain raakt er bijvoorbeeld nooit over uitgepraat. We gingen te rade bij Omer, maar vroegen ook aan Willy Bosschem (directeur van de Kunstakademie), Aimée Thonon (begenadigd koorleiderster en echtgenote van artiest Anto Diez) en aan dokter Gerard Daniëls hun visie omtrent 100 Jaar Westerstaketsel.

Omer Vilain : de mooiste wandeling ter wereld

„Niets is zo aantrekkelijk als een rustige wandeling boven het water. Zie het in de verte de verkeersdrukte maar je hoort ze niet. Je hoort alleen het klotsen van de golven tegen de houten palen van het „Hoofd”. Dat het steeds een bijzondere attractie is geweest, kan men vlug merken als men oude prentkaarten (zoals je misschien weet... een passie van mij) bekijkt. De nieuwe staketsels, breder dan de oude, werden in 1890 voor het publiek openge-



54

Librairie GODTFURNEAU, 7, rue de Flandre. — Ostende

OSTENDE. — Embarquement sur la « MARGUERITE »

Fauvart Collections ND Phot

Tijdens het traditionele TTB-weekend kan je aan de kust om de zeven minuten een tram 'pakken', terwijl men in Oostende feest viert om de honderste verjaardag van het staketsel en de jaarlijkse oktoberfoor moet zorgen voor een toeristische hoogdag.

steld en het is kort nadien dat de eerste prentkaarten met fotografische reproducties te koop werden gesteld.

Het aspekt van het leven op en om het staketsel verandert naargelang de jaargetijden. 's Winters in mistige dagen hoort men enkel de klok die op het kleine lichttoerentje staat. Als het zwaar stormt, kan het soms levensgevaarlijk zijn zich tot het einde van het staketsel te begeven, want grote golven kunnen de zware balken uit de wandelweg als kleine plankjes verbrijzelen. Met de mooiere dagen treft men er natuurlijk de wandelaars en de eerste zonneklopers die zich op het terras laten bruin braden. Het is immers een feit dat men er vlugger bruint dan op 't strand, precies als op een schip...

Vanop het staketsel kan men een steeds variërend schouwspel van gaan en komen bewonderen... maalboten, vissersboten, pleziervaartuigen, de P&O Jetfoil, de jachten, de cargo's, de

loodsboten en de baggerboten. Er is altijd iets te beleven. Zo zijn er ook de vele hengelaars die bewonderende woorden horen als ze beet hebben... Ook het vissen met een huurnet, waarmee men kleine visjes en een verdwaalde krab kan ophalen is een eeuwenoude traditie.

Sommige zaken zijn verdwenen zoals de overzetboot die de toeristen naar het Oosterstaketsel overzette. Later was er de overzetboot naar de vismijn. Ook deze verdween zoals ook de jollemannen, die voor een paar personen tegelijk naar de overkant van de haven roeiden. Op sommige dagen was er zeer grote drukte, zoals bij de zeewijding en de jaarlijkse botenparade. De jongste zomers waren bijzonder warm en een wandeling naar het Hoofd... dat kon uiteraard niet ontbreken op het programma van de duizenden en nog eens duizenden toeristen.

De staketsels hebben ook hun geschiedenis. Zo kon men er na

wereldoorlog I nog de Vindictive zien liggen, waarmee de Engelsen geprobeerd hebben de haven te blokkeren. Op het hoofd moesten de kinderen van de Oostendse scholen bij herhaling komen wuiven als een bekend staatshoofd het land verliet. Ook drama's kunnen verteld worden, zoals het stukslaan van vaartuigen tegen het staketsel. Bij stormweer kwamen de maalboten bij herhaling tegen de houten palen varen en in 1929 deed zich een dramatische aanvaring voor tussen een plezierboot en een overzetboot. Een 50-tal personen vielen in het water en liefst 15 verdronken. Het was gelukkig een eenmalige gebeurtenis want het staketsel is en blijft één van de voornaamste attracties van onze stad... een unieke wandeling, een gezondheidswandeling in de pure zin van het woord.

Dokter Daniëls : Westerstaketsel is de slagader van Oostende !

Een gezondheidspanaat als

Dokter Daniëls konden we ook strikken voor een babbeltje omtrent 100 jaar Westerstaketsel... „Het is één van de grootste troeven in onze stad. Oostende is er mee groot geworden, want dank zij de havengeul die voorbij het staketsel passeert is Oostende gegroeid en geëvolueerd. Het Westerstaketsel betekent voor mij persoonlijk zeven tot negenmaal per jaar een gezondheidswandeling boven het water. Zonder echt op zee te zijn heb je dat heerlijke gevoel op het water te lopen en toch heerlijk veilig te zijn. Het is een must voor elke toerist in Oostende. Markante feiten uit de geschiedenis van het Westerstaketsel zijn voor mij de terugkeer van de Zuidpolexpeditie 25 jaar geleden (De Gerlach), de feestelijke intocht van Staf Versluys na zijn zeilrace rond de wereld en de feestelijke ontvangst van het koningspaar in 1961 toen ze een schip ten geschenke kregen... Het Westerstaketsel zwart van het volk... dat is Oostende op zijn

best. Wie op het staketsel wandelt, moet beroep doen op zijn volledig waarnemingsvermogen... ogen open, oren open... voelen, ruiken en ... lichtjes zweven boven het water... het gevoel is uniek zoals Oostende uniek is... in vele opzichten zelfs."

Willy Bosschem : een must voor de toerist ! Maar...

„Ik ben een fervente wandelaar maar ik verplicht mezelf toch om minstens drie tot vier keer per jaar een wandeling te doen tot op het Hoofd. Het zijn van die momenten dat men zich één voelt met de zee. Ik vind zelfs dat het Westerstaketsel, zoals zovele zaken, onvoldoende gepromoot wordt naar de toerist toe... Vanop het Hoofd heb je een prachtig zicht op de zeedijk, de Albertwandeling. Wat mij echter te binnen schiet is het volgende. Telkens ik in het stadhuis de luchtfoto van de haven bekijk, denk in aan de vervuiling. In de omgeving van het staketsel wordt nog vuil water geloosd en komt er ook vervuild water binnen... Dat vind ik spijtig ! Voor de rest herinner je mij eraan dat ik dringend eens moet een wandeling maken. Waarom niet naar en op het Westerstaketsel ?"

Aimée Thonon : ze gaan hem toch niet afbreken zeker...

Toen we Aimée Thonon opbelden, viel ze uit de muzikale lucht waarin ze voortdurend vertoeft... met zes koren is dat uiteraard niet te verwonderen. „Ja, het Westerstaketsel dat is één van de attracties die ik telkens aanbeveel wanneer we een buitenlands koor te gast hebben. Je kunt daar niet mee missen want het staketsel schijnt wel iets unieks ter wereld te zijn. Om zelf te wandelen heb ik geen tijd, al zou ik het wel graag doen. Ik ben opgegeten van de muziek maar ik ben de eerste om het aan te prijzen bij een ander. Uiteraard wist ik niet dat het staketsel zondag gevierd wordt ter gelegenheid van de 100ste verjaardag en toen je mij opbelde en die vraag stelde was mijn eerste reactie, oetje maatje, ze gaan dat toch niet afbreken zeker !"