

Herinneringen aan hoe het vroeger was

Na meer dan 80 jaar gaat het pittoreske, huiselijke politiewijkkantoor van Mariakerke dicht. De nieuwe stek van de politiemensen zal de hoek van de Deurnelaan en Sint-Amandsberglaan op de Nieuwe Koers worden. Een gelegenheid om het vroegere politiegebeuren in Mariakerke in herinnering te brengen. Wie beter dan Andries De Gryse, schrijver van het kijkboek Mariakerke (2002), kan ons hierover inlichten?



Het eerste Mariakerkse politiekantoor in de Aartshertogstraat 59 (thans 77) waar de mannen tot 1915 bleven. (Foto WVO)



August De Beuckelaere, de laatste Mariakerkse veldwachter, die in het Oostendse politiekorps niet kon aarden. (Foto WVO)

vooral de identificatie van de relschoppers was moeilijk, daar de meesten slechts bekend waren bij hun bijnaam: *Ratte*, *Schietmeeuwe* en *Mouche*. Oostende haalde het uiteraad en de veldwachter werd in het korps opgenomen. Maar August kon niet aarden in het korps, werd zelfs vernederd en nam ontslag."

Meerdere verhuizingen

„Het eerste Mariakerkse politiekantoor was in de Aartshertogstraat 59 (nu 77) gevestigd”, weet Andries. „In 1915, tijdens de Grote Oorlog, week men uit naar de Nieuwpoortsesteenweg 447, waar het kan-

toor door bombardementen in mei 1916 en april 1918 zwaar werd beschadigd. De agenten, René Declerck en Frans Hagers, konden met moeite worden gered. De volgende stek was een voorlopig verblijf in de Nieuwpoortsesteenweg om dan naar de Passchijnstraat te verhuizen en uiteindelijk in september een lokaal van de elekticiteitscentrale Ostend Littoral te betrekken, dat ze nu na 84 jaar zullen verlaten. Een mijlpaal in de geschiedenis van de Mariakerkse wijkpolitie”, mijmerde Andries De Gryse. (WVO)

„Voor 1899, het jaar waarop Mariakerke met Oostende fuseerde, was de ordehandhaving in Mariakerke in handen van veldwachter August De Beuckelaere”, vertelt Andries De Gryse. „Op 8 augustus 1899, dus na de fusie, besloot Oostende de functie van veldwachter af te schaffen, want het korps van Oostende was, dacht men, mans genoeg om de taak over te nemen. Sommige Mariakerkenaars vonden het allesbehalve leuk en protesteerden. De oproerkraaiers moesten zelfs met de blanke sabel uiteen gedreven worden en