

100
West-Vlamingen
van de
20ste eeuw

Karel Dubois

Kanunnik-jeugdleider

Oostende — Kanunnik Karel Dubois was bij zijn dood in 1956 slechts 61 jaar oud, maar toch heeft hij generaties jongeren beïnvloed als stichter, bezieler en inspirator van ede KSA of Katholieke Studentenactie.

Roeselare. Het is een ietwat verrassende opdracht voor een ex-proost van het (Vlaamsgezinde) AKVS, want de bisschop is zelf allesbehalve Vlaamsvoelend.

De leuze van kanunnik Dubois voor de nieuwe jeugdbeweging luidt: *Vlaanderen hernieuwen in Christus*. Met een onvermoebare werkkraft brengt hij die

boodschap vanuit zijn hoofdkwartier in de Leenstraat in Roeselare naar alle West-Vlaamse colleges. Hij is een begenadigd spreker, kan jonge mensen 'zot maken', zo wordt gezegd.

Pauselijk incident

In september 1931 zou paus Pius XI het werk van Dubois persoonlijk bekrachtigen en

zegenen. Zo'n 600 KSA'ers zijn naar Rome afgereisd maar ze worden bitter ontgoocheld... De paus wijdt de nieuwe vlag niet. Het samengaan van Vlaamsgezindheid en katholieke actie blijkt problemen op te leveren voor de hoogste kerkelijke kringen... Het pauselijke incident groeit tot een heuse 'affaire'. Ook na het eerherstel door bisschop Lamiroy blijven er vragen.

Toch doet 'de kanunnik' — zoals iedereen hem noemt — voort. W.O. II breekt uit en de beweging doen overleven is Dubois' grootste zorg. Het lukt en na de oorlog neemt het ledenaantal toe, al evolueert KSA van schoolgebonden naar plaatsgebonden. Heden ten dage zijn er, samen met de meisjesd van vKSJ, zo'n 8500 leden. De in 1999 overleden hulpbisschop Eugène Lardon was vele jaren gouvoproost.

Kanunnik Dubois, ook mede-oprichter van de School voor Maatschappelijk Dienstbe-
toen (nu Ipsoc Kortrijk), ziet — hoewel nog niet zo oud — zijn krachten afnemen. In

1956 overlijdt hij omringd door zijn naaste medewerkers. In 1995 verschijnt bij zijn 100ste geboorteverjaardag een boek en wordt in *Hernieuwenburg* in Wielsbeke, het kasteeldomein waar zoveel KSA-geschiedenis geschreven werd, een gedenksteen onthuld.

Noël Maes

Fiche

Geboren : Oostende 15 juli 1895

1918 : in Moorslede als brancardier zwaargewond door een kogel in W.O. I

1922 : priesterwijding

1928 : krijgt opdracht om KSA op te richten

1931 : paus Pius XI weigert KSA te erkennen

1932 : kerkelijk 'eerherstel' op goudag in Brugge

Overleden : Roeselare 17 november 1956

Charles Dubois wordt in 1895 als bakkerszoon in Oostende geboren, maar later laat hij zich met grote overtuiging *Karel* noemen. Op Sacramentsdag 1928 krijgt hij van bisschop Waffelaert de opdracht om in het bisdom Brugge een 'katholieke actie voor studenten' op te richten. Hij is op dat moment leraar aan het Klein Seminarie in