

# De Rogierlaan

ZW. 14 - 5/04/91.

Ostende. Boulevard Rogier & Eglise St.-Joseph.



De Rogierlaan rond 1905. Men ziet heel goed de tramsporen.

De Rogierlaan wordt door de oudere Oostendenaars nog altijd „den Boulevard Rogier” genoemd. Toch zijn er maar weinigen die weten wie Rogier eigenlijk was. De Rogierlaan had eigenlijk de naam Charles Rogier moeten dragen. Charles Rogier was een Belgisch staatsman uit de vorige eeuw. Geboren in 1800 en overleden in 1885. Hij behoorde in 1830 tot de grote tegenstanders van Willem I en werd verschillende keren minister, o.a. in de periode van 1832-1834, 1847-1852 en 1857-1868. Het ministerieel kabinet van 1847 werd het kabinet van het duo Rogier en Frère Orban geheten. In die tijd bevorderde Charles Rogier vooral de aanleg van de spoorwegen in ons land. Bij zijn overlijden besloot het stadsbestuur de pas ontworpen Noordlaan te herdopen in Rogierlaan.

Rond de eeuwwisseling liep het

stadstrammetje doorheen de Rogierlaan. Al ziet men op veel foto's steeds de spoorstaven, toch heb ik nergens een prentkaart of om het even welke foto kunnen terugvinden met een tram crop die in de Rogierlaan rijdt.

De tamelijk rustige Rogierlaan heeft toch ook een kleine geschiedenis achter zich. Zo was de voorlopige Sint-Jozefskerk in de Rogierlaan gelegen. Later kwam ook in deze straat het pensionaat van het Koninklijk Atheneum.

Tijdens de eerste wereldoorlog vielen er in de Rogierlaan enkele bommen op woonhuizen en op de werkhuizen Ouvry. Later werd daar één van de eerste flatgebouwen van Oostende gebouwd: het Rogierpalace. Ook werd er een sportpaleis gebouwd. Daar werden heel wat bokswedstrijden georganiseerd door de Flandria Boxing Club. Het was ook daar dat de latere kampioen Karel

Seys zijn eerste bokswedstrijden streed. Kort voor de Tweede Wereldoorlog had men in deze straat ook een Roller Skating. In die jaren had Oostende een Roller Hockeyploeg, zowel bij de mannen als bij de vrouwen werd er gespeeld in competitie. Enkele jaren na de oorlog werd het sportpaleis, waar ook veel kiesmeetings plaatsvonden verkocht aan de meubelzaak Desender.

Tot in de jaren zestig en zeventig waren er nog een paar pensions voor toeristen. Deze werden ook verkocht om er flatgebouwen op te trekken.

Het enige café dat er was, „In den Nijverheid”, was gevestigd op de hoek van de Alfons Pieterslaan en is ook al lang verdwenen.

Toen de oorlog uitbarstte in mei 1940 brandde de stadsbibliotheek helemaal uit. Enkele maanden later werd de nieuwe bibliotheek voorlopig ondergebracht in

de Rogierlaan nummer 14. De bibliotheek bleef er tot 1954. Ik heb er mijn eerste jaren als bibliotheek-assistent doorgebracht. Nu doet dit gebouw dienst als fietsentoeegang voor de leerlingen van het Koninklijk Atheneum.

Zo heeft iedere straat haar eigen kleine geschiedenis.

Omer Vilain



OSTENDE. — L'Athénée et le Boulevard Rogier.

Een zicht op het pensionaat van het Koninklijk Atheneum. In het huis ernaast (rechts) werd tussen 1940 en 1954 de stadsbibliotheek ondergebracht.



Ostende Boulevard Rogier et Eglise St Joseph

Cher Julien. J'arriverai samedi matin à 10h/2  
 et partirai après midi. Prépare ce qu'il faut  
 pour ce jour. Bien à toi  
 Louis

De huizenrijen in de Rogierlaan gezien van aan de Euphrosine Beernaertstraat.