

## « SNOOKEREN OP HET WAPENPLEIN »

Een tijdje terug, en dat is al weer meer dan een jaar geleden heropende Taverne « De Noordzee » gelegen op het Wapenplein te Oostende haar deuren.

Taverne De Noordzee werd intussen één van de betere zaken die Oostende telt. Het cafe werd op een bijzonder gezellige wijze ingericht, er is mogelijkheid om een stukje te eten en het terras is zonder twijfel het meest zonnige en best windbeschutte op het hele Wapenplein. Gastheer is de sympathieke Paul Calter.

Maar er is meer. Taverne-restaurant de Noordzee beschikte ook over een eerste snookerzaal in ons land. Hier werd ook de eerste snookerclub opgericht. Momenteel telt de snookerclub heel wat leden en enthousiaste supporters. Het is van origine een echte Britse sport en een stukje Engelse flegma misstaat dat ook niet bij het snookeren. Dat het een cafésport zou zijn is evenwel verkeerd. Snooker is net zoals bij tennis het geval een sport die dient gespeeld in een zaal teneinde de meest optimale omstandigheden te verkrijgen. Wat nu het verschil is tussen snooker en bijvoorbeeld gewone biljart en waarom het zo'n succes kent in ons land vroegen we aan Danny, Robert en Paul.

### Erste TV sport in Engeland

Snooker wordt reeds door professionele biljarters beoefend sinds het begin van deze eeuw. Niet op het vaste land, maar wel in Groot-Brittannië. In zoverre zelfs dat deze sport er nog populairder is dan voetbal. Keken wij wel even van op! De grote doorbraak van deze sport kwam er door de televisie. Toen de BBC in het jaar 1969 besliste om 16 weken lang avonduitzendingen te wijden aan deze sport lanceerde ze op korte termijn de nieuwe televisiesport. En al de rest aan sporten verdween daarbij vergeleken qua kijkdichtheid in het niet. Voetbal, golf, tennis, badminton enz.... halen nooit die zes miljoen kijkers die men met snooker wel weet te bereiken.

Gezien onze Belgische kust al vrij vroeg onder de invloedsferen geraakte van de Britse televisiestations was het dan ook niet zo heel verwonderlijk dat ook hier opeens gepraat werd over « snooker ». En het bleef uiteindelijk niet bij praten. Danny, Robert en Paul waren te pientere jongens om zo'n kans te laten voorbijgaan. En vanaf het begin van de heropening van Taverne Restaurant « De Noordzee » was de snookerzaal voorzien. Inmiddels kende die sport zo'n vlucht dat er nu over geheel ons land reeds meerdere clubs werden opgericht en dat ook Nederland, Zweden, Finland, Denemarken,



Spanje enz... haar snookertafelszalen en spelers heeft. Zijn de Engelsen hun kolonies inmiddels, verloren en zijn ze hun hegemonie als grootste en machtigste zeevloot ter wereld kwijt geraakt, met het snookerbiljart zijn ze alvast druk bezig om een stuk van hun invloedsfeer te herwinnen. Het is werkelijk een echte rage geworden. Was de Belgische biljartbond aanvankelijk vrij afwijzend en sceptisch nu blijkt dat de heren wel degelijk rekening beginnen te houden met deze sport. En ook de sportafdeling van de BRT zal niet langer onverschillig kunnen blijven tegenover deze op korte tijd zo populair

geworden sporttak. Zeker niet nu er sprake is om straks het wereldkampioenschap in ons land te gaan organiseren.

### Internationale ontmoeting

Straks en dat is dan op 17 november komt een ploeg uit het Engelse Sheffield naar Oostende afgezakt. In de snookerzaal van Taverne de Noordzee werd deze ontmoeting van formaat gepland. Een testcase voor Belgische spelers.

Of de Oostendse en andere spelers uit eigen land op 27 november een kans maken blijft een open vraag. De kans steekt





er wel in want de Belgen hebben er tenslotte een hele biljarttraditie op zitten. En een verband is er wel tussen beide sporten. Maar als je het wil zien, kom dan zelf eens af. Heb je zin de snookerstok te proberen hanteren dan kan dit ook. Slechts 75 frank voor één uur spel. En als dat hele gedoe je geen barst interesseert dan blijf er nog altijd de sfeer van zo'n taverne op het Wapenplein. Gezellig mensen kijken vanachter een kopje koffie of thee. Wij zelf prefereren « De Noordzee » voor ons aperitief. Vlotte bediening, gezellig zitten met zijn tweetjes of met de krant alleen. Voor de dagschotel betaal je van 180 tot 240 frank en die is werkelijk uitstekend. Voor wie het hartje van Oostende wil bekijken op zijn ruimst en zijn mooist raden we winter en zomer « Taverne De Noordzee » aan.

C.W.