

Een topzaak aan onze kust: TEA-ROOM SALVATORE TE OOSTENDE

Foto Roland



Tea-Room Salvatore is gelegen in het hartje van Oostende. In de verkeersvrije Kapellestraat. Dankzij de prettige sfeer de buitengewone service en uiteraard de topkwaliteit van het aangeboden produkt werd het op korte termijn één der beste

zaken in zijn genre aan onze kust. Als we even chauvinistisch mogen zijn dan zeggen we dat het werkelijk de allerbeste is. Een dergelijk ijssalon-tea-room gedreven door een Italiaan is ten andere geen toeval. Mr. Salvatore himself vertelde ons meer over die familietraditie. Smullend van een onvergetelijke sorbet-vruchtenijs luisterden we belangstellend naar zijn verhaal.

Italiaanse elegantie

In de huidige crisisperiode kan het begin van een commerciële activiteit een gewaagde onderneming lijken, maar de levendige interesse die het publiek van bij het begin voor de «Tea-room Salvatore» heeft getoond, heeft het jonge eigenaarspaar aangemoedigd in hun hoop een gelukkige toekomst te vinden in de Kapellestraat. Deze interesse vanwege het publiek was vooral te danken aan de schoonheid van de zaak en aan de nieuwigheden, aangebracht op het gebied van de vervaardiging en de presentatie van het ijs. Inderdaad, «Salvatore» was de eerste om het ijs in een gekoelde toonbank zichtbaar te presenteren, en om sorbet-vruchtenijs te vervaardigen. De-



ze bereidingswijze, die in het begin niet erg gekend was bij het publiek, wordt serdertdien veel gevraagd en gewaardeerd door de liefhebbers van vruchtenijs.

Na 6 jaar activiteit kent de «Salvatore» een bestendige groei. De kwaliteit van het produkt, de presentatie van het ijs in



prachtige kristallen bekens, de elegantie van het typisch Italiaanse interieur maken van deze zaak één van de exclusiefste in zijn sektor aan de Belgische kust. Wat de specialiteiten betreft die men er proeven kan, is het ijs ongetwijfeld de aantrekkingspool van het huis.

Italiaanse traditie

Vijftien jaar geleden ging Mr. Salvatore met zijn familie wonen in een bergdorp, Zoldo genaamd. Dit oord, verloren in de Italiaanse Dolomieten, dankt zijn roem aan de eerste «gelatieri, italiani» die vandaar uitweken op het einde van 19e eeuw om hun fortuin te beproeven. Ze weken toen vooral uit naar Duitsland. Nu oefent nog 90 % van de bevolking van Zoldo en de aangrenzende dorpen dat beroep uit, steeds in het buitenland.



Meestal zijn ze eigenaars van ijssalons. Zo trok Mr. Salvatore voor 3 jaar naar Duitsland om er in een ijssalon te werken en er het beroep te leren. In 1976 leerde Mr. Salvatore tijdens een vakantie in Spanje een Belgisch meisje kennen waarmee hij het jaar daarop zou huwen. Vanaf 1977 verblijft Mr. Salvatore in ons land. Het jonggehuwde echtpaar besloot een ijssalon in onze stad te openen, rekening houdend met de ervaring van Mr. Salvatore na 3 jaar werk in een ijssalon en met de voordelen die Oostende biedt als een stad waar men zowel 's winters als in de zomer kan werken.

Goed ijsroom is zeker nog iets anders dan alleen maar een nagerecht voor kinderen of voor fijnproevers. Goed bereid is het een produkt dat vetstoffen, proteïnen, vitaminen enz. bevat, m.a.w. het is echt

een volledig voedingsprodukt dat men zowel 's winters als 's zomers kan verbuiken. Al deze natuurlijke produkten (melk, eieren, slagroom, suiker en verse vruchten) vormen het succes van het ijs van «Salvatore». Om een voorbeeld te geven: het vanille-ijs wordt niet door vanillepoeder gearomatiseerd, maar door echte Bourbon-vanille-stokken. Men mag ook de heerlijke pannekoeken en wafels niet vergeten. Alleen bij «Salvatore» krijgt men pannekoeken, op de kachel geflambeerd. Soms moet men daar een minuutje langer voor wachten, maar het loont de moeite. En als U 's middags honger hebt, maar niet genoeg om op restaurant te gaan eten, wacht U een keuze uit 6 verschillende spaghettirecepten, alle volgens de echte Italiaanse traditie klaargemaakt.