

TEAROOM STUART TE OOSTENDE



De stijlvolle tearoom Stuart gelegen op de hoek van de Van Iseghemlaan en de Leopold II laan te Oostende, kent sinds vorig jaar nieuwe uitbaters. Deze overbekende zaak aan onze kust kreeg daardoor een nieuwe en frisse wind in de zeilen. Met zijn gunstige ligging en buitengewone service is het opnieuw een topzaak geworden aan onze kust.

Op een zomerse namiddag gingen we de nieuwe uitbaters opzoeken en proefden met hen de heerlijke koffie en het lekker warme appelgebak. Dit alles in het gezellig kader van deze rustige, nette en elegante zaak.

Charme en rust

Tearoom Stuart bestaat reeds meer dan



dertig jaar. Samen met het aanpalende hotel Impérial ging het open in de zomer van 1953.

Met zijn prachtige ligging vlakbij het Oostendse stadscentrum aan de ene zijde en de zeedijk en het kursaal aan de andere zijde moest het wel een succes worden. En dat werd het ook. In korte tijdspanne bouwde de Stuart zich een vast en gedegen cliënteel op. De golden sixties maakten ook van Oostende een vrije en een vrolijke stad. De Stuart profiteerde daarvan mee zoals overigens alle andere zaken.

Vanaf het begin van de jaren zeventig begon de chique Stuart echter weg te deemsteren in de matte sfeer van een nieuwe tijd. Niemand begreep het goed, maar het was een feit, er kwam minder volk.

Het leek er toen heel even op dat de Stu-

art een roemloos einde tegemoet ging. Gelukkig zat daar in Brasschaat bij Antwerpen de familie Wallays. Zij beschouwden het tegelijk als een uitdaging en een erezaak om deze gerenomeerde zaak haar roem en glans van weleer terug te geven.

Thans, één jaar nadat ze de zaak overnamen lijken ze reeds tenvolle in hun opzet te zijn geslaagd. Niet alleen de klanten van vroeger kwamen terug doch ook vele anderen, waaronder zelfs heel wat jongeren.



Scampi en warme appeltaart

Denise en Frans Wallays zijn niet aan hun proefstuk toe en dat verklaart wellicht hun snelle succes. Ooit hadden ze een bekende tearoom op de zeedijk te Oostduinkerke, «de Santa Marta» en ook in Brasschaat zaten ze in de horeca-sector. Denise had echter altijd al een voorname zaak willen hebben in de Koningin der Badsteden. Die droom is inmiddels in vervulling gegaan.

Denise is ook diegene om wie uiteindelijk alles draait. Zij ontvangt als de first-lady van de Stuart de gasten en dirigeert tegelijk de keuken.

Aandacht voor het cliënteel naast een buitengewone service staan garant voor een goede gang van zaken in de Stuart.

Frans Wallays houdt zich discreet op de achtergrond en volgt van zeer nabij het reilen en zeilen in de zaak.

Hij stelt het op prijs zijn vaste kern van personeel te danken voor de goede verstandhouding en hun inzet waarmee ze hebben bijgedragen tot het succes van deze zaak. Iets wat sterk op prijs wordt gesteld door de vaste klanten.

In de Stuart kan men ook 's middags terecht voor een kleine degustatie. De dag-schotel is wat dat betreft heel erg in

trek zodat er zeker op zaterdag en zondag best even vooraf gereserveerd wordt. Een specialiteit die we u hier zeker kunnen aanbevelen is de «scampi van het huis».

's Namiddags is er dan voor bij de koffie, thee of fruitsap; ruime keuze uit een enorm aanbod aan wafels, pannenkoeken, taart van het huis, ijs enz... Hier zouden we vooral de verrukkelijke warme appeltaart willen aanbevelen. Zo heb je er vast en zeker nog nooit gegeten.

Werkelijk een topzaak aan onze kust. Wij wensen de heer en mevrouw Wallays dan ook nog heel wat succes toe.

cw.

ZOMER

ZON

en

ZEE

met NOORDZEE MAGAZINE
het meest exclusieve blad van
over en voor de kust