

Zorg dat je de eerste

staat...



Marc Vanmoerkerke werd op 18 december 1952 geboren ; mat ooit 1m89 bij 87 kgr ; heeft de blauwe ogen van zijn moeder Christiane Maertens. Echtgenote Edith Deketelaere gaf zijn gezin geluk en zin met twee kinderen Olivia (18, eerste kandidatuur rechten in Leuven, volleyballspeelster van 1m83 bij Hermes) en William (14, zeer gevoelig en evenwichtig). Moet het gezegd worden de kroonprins van Sunairland liever een andere horizont had gekozen...

Marc Vanmoerkerke was niet weinig ver-rast toen hij op zijn 43ste door Johan Van Hecke, mits co-optatie, naar de se-naat werd geloodst. Was het geweten dat de regering zou vallen, dan kreeg de Sunairkroonprins de verzekering na de verkiezing terug op een zit van volks-verkozene te mogen rekenen. Maar de CVP brak haar woord...

Het politieke intermezzo was té kortstondig om zomaar de verdiensten van een relatief jong mens te veronachtzamen. Het Onze Lieve Vrouwcollege hield voor Marc twee kolossa-le herinneringen in petto. Vooreerst directeur *Pette* die leiderschap betekende op zijn best. Als hij in het deurgat verscheen was het op slag muis-stil op de speelkoer. Verder had je natuurliefhebber *Kroaje* die wiskundige problematieken via cirkels, vlaggen en ar-gumentaties met een ongeloof-lijke zwier op het bord begrij-pelijk maakte.

In Amerika leer je de dingen begrijpen...

— **Wat zegt Leuvense uni-versiteit voor collegestu-dent ?**

— **Marc :** „Je gaat er met de nodige schrik in je broek naar-toe. Mijn eerste dag ? Ik was amper 18 toen ik met brom-mertje en valies de trein op-stapte, richting Leuven waar mijn ouders voordien een kot hadden gehoord. Gelukkig wist vriend Bart Cleppe — huidig college-LO-leraar — de weg, want ik was voordien nog nooit naar Leuven ge-weest.”

— **Het grote verschil tussen college en univ ?**

— **Marc :** „Je moet er leren alléén zijn en zelfstandig din-gen doen. Je moet zelf je dag in schema's onderverdelen. Je kunt blijven slapen tot twaalf, maar je kunt ook om 7 uur op-staan. De univ is volgens mij zelden een toonbeeld van in-telligentie. Het is meer een test in zelfstandigheid. Op je eigen benen staan... en persoonlijk-

heid aankweken.”

— **Dan lonkt in de States het Mastersdiploma ?**

— **Marc :** „Door het basket-ball was ik Americanofiel ge-worden. Op mijn 24ste trok ik naar de States voor *Masters & Business Administration*, zo-wat het midden tussen docto-raat en licentiaat. Waar je in Leuven dingen studeert... leer je in de States die dingen be-grijpen en doen ; rapporten op-maken, analyseren en syntheti-serend uit onderdelen een ge-heel samenstellen. In Leuven

moest je 600 bladzijden in je koppeke opslaan en je studies verwerken. In Amerika leerde men je meer met de opgesla-gen wetenschap werken en de begrippen praktisch toepas-sen.”

Eerder toevallig kwam Marc Vanmoerkerke in con-tact met basket. Afgesproken met Boudewijn 'Bone' Piers voor een partijtje hockey, kwam deze niet af... en trok Marc, omdat het regende, het sportcentrum binnen. Daar wa-ren een 30-tal jongens aan het

stuiteren en gooien met de rubberen bal. Na amper één shot was Marc stapel basket-verliefd.

Goede voorbeeld wordt gevolgd...

Te felle loonlast



In de Sun Parks De Haan, Oostduinkerke, Vielsam en Melse Kempische Meren is respect noch voor directeur Marc Vanmoerkerke noch voor 357 werknemers een ijdel woord.

Marc Vanmoerkerke verdedigde ooit loonlastvermindering als een plicht van de Belgische regering, wilde men de tewerkstelling in ons land gezond maken en een optie nemen op een haalbaar en gezond toekomstbeeld.

— **Marc** : „Ik sta daar nog altijd achter. Het minimumloon in België kost aan de werkgever 1.000 frank per uur. Alle lasten inbegrepen. Daar heeft de werknemer slechts 350 frank bruto en 270 frank netto van. Het voornaamste is dat mensen *beginnen* te werken. Welnu verlaag het minimumloon en ik werf in de kortste keren 10 tot 50 nieuwe werkrachten aan. Weet je dat dit vandaag een programmapunt is van de VLD !...”

Meerwaarde SunParks

Burgemeester Catrysse liet zich ooit ontvallen dat SunParks op zich een verrijking voor de kust is geweest en De Haan er het jaartoerisme mee ontdekte.

— **Marc** : „SunParks De Haan leert je de omgeving herkennen en de zekerheid voor een prachtige vakantie opdoen. Men kan 's morgens bij goed of slecht weer komen zwemmen; een Brugge-excursie aan koppelen; een etentje in Zeebrugge permittieren... of gewoon wiesjewassen in de omgeving van de op en top toeristische contreien van de kust.”

— **SunParks staat voor gezinsjolijt ?**

— **Marc** : „Vooreerst moet er geen entree betaald worden. Je kunt er gewoon aanzitten voor een koffie met pannekoeken, ander Chinees of Italiaans etentje of een democratisch pintje heffen. Als sportman je vertroetelen op badminton, tennis indoor of outdoor, zwemmen, sauna, minigolf, bowling en pingpong !

Château voor de Sossen

Johan VDL gaf raad...

Als te voorschijn getoverde senator had Marc Vanmoerkerke wel niet de ambitie de wereld te veranderen, maar wél om iets heel positiefs te doen voor Oostende. Met zijn 'Oostende Plus' bracht hij trouwens een hele dynamiek op gang voor de Koningin der Badsteden.



Marc Vanmoerkerke : „Johan Vande Lanotte deelt met ons de liefde voor de basket.”

— **Vloekte je toen de regering viel ?**

— **Marc** : „Dat was zo gepland. Ik heb wel gegadverdamd toen de CVP zich niet aan haar woord hield. Men had mij de lijstduwersplaats voor de senaat gegeven met als afspraak, dat ik opnieuw zou gecoöpteerd worden indien er 15.000 mensen voor mij stemden. Maar ik haalde jandorie 20.000 stemmen !”

— **Liep je Vande Lanotte toen niet tegen het lijf ?**

— **Marc** : „Hij zei mij een paar maanden later : spijtig dat je er niet bij bent hé. Je had de hoge omes van de CVP moeten zeggen dat je beter debuteerde dan Vande Lanotte ooit in het arrondissement Oostende. *Had je daar op gewezen, hadden ze je wel moeten respecteren.*”

— **Dat moet je dan nog wel een sjosje zeggen ?**

— **Marc** : „Geef toe dat Johan gewoon een schitterende aanwinst is voor Oostende. Wat die man, Jean Vandecasteele en de hele socialistische partij doen voor Oostende, kunt je toch maar respect voor hebben. Ik waardeer danig het huidige beleid van de Stad Oostende.”

Relatie vader-zoon

De breuk die vreet

Bij het interviewen van Marc Vanmoerkerke werd overgenomen niet terug te keren op de overname van Sun International door de Britten van Airtours Plc noch de split van vader en zoon Vanmoerkerke. Over het verkopen van het oorspronkelijk als een toeristische vesting opgebouwde Oostends familiebedrijf en het uit elkander drijven van Rudolf en Marc Vanmoerkerke vloeide al veel inkt. De tijd heelt slechts langzaam en van Marc Vanmoerkerke zullen we voor altijd de woorden onthouden dat de breuk even moeilijk is voor de zoon als voor de vader.

't Was Marc die ooit Mister V van basket liet houden

Vooraleer hij het wist had

hij een lidkaart van ASO-basket op zak... en was hij een van de jongeren van Robert 'Tjolle' Jolyt. Het volgende jaar vroegen de roodgroenen vader Vanmoerkerke of hij een publiciteitje wilde nemen. Een seizoen later pakte Sunair een paneau... en nog 12 maanden verder kroop Rudolf Vanmoerkerke in de voorzittersstoel van ASO-basket.

— **Wat heeft basket voor jou betekend?**

— **Marc:** „Het leerde mij dat het leven voor iedereen gelijk

is. De familie Vanmoerkerke kende in Oostende een stijl economische opgang. Een toestand die kinderen uit dergelijke families vaak straalverwend maakt en arrogantie aankweekt. Toestanden die ik ontlied door een basketwijsheid: als je een pass krijgt moet je er een teruggeven.”

— **Zowaar dé realiteit van het leven?**

— **Marc:** „Basket leerde mij dat je hier op onze aardbol niets voor niets krijgt en dat je moet rekening houden met andere mensen. Ik speelde 10 jaar in de eerste ploeg en leerde nooit te vergeten namen als Kargul, Van Huele, Weenen, Bornell Gibson, Frank Nighthingale, Van Kers en Stanghé. Trainde als 18-jarige ooit met Piet Van Huele in de duinen... en werd door de bijna-veertiger gewoonweg adem en energie uit mijn lichaam gezogen. In het mulle zand was Piet gewoon niet bij te houden...”

De vijf Oostendse hoofdzonden



Even de SunParksbaas onder vuur nemen.

Ooit verzamelde Marc Vanmoerkerke een 35-tal zakenmensen in de nieuw gecreëerde *Oostende Plus*... Jonge ondernemers die trouwens op een dag heel de zeedijk proper maakten. We vragen hem vandaag de vijf hoofdzonden van de Koningin der Badsteden op te noemen.

1. Netheid: „Mijn obsessie is het zwerfvuil en hondensoep. Het is een drama waar men, spijtig genoeg, repressief moet tegen optreden. Dit laatste heeft zijn nut, want als ik mijn ochtendwandeling maak op de dijk... worden de honden, in tegenstelling met vroeger, nu degelijk aan de lus gehouden.”

2. Casino-Kursaal: „Asjeblijf, mensen, da's de neus van Oostende... en wie dit uit-

einde schendt, schendt zijn aangezicht. Of Oostende niet in de kerk durft te vloeken? Sir Norman Foster vergeten, die onze stad ooit met een sprookjesarchitectuur verwen- de. Hij... één van de vijf beste bouwmeesters ter wereld. We leven in een democratie... dus beslist de democratie. Zouden we niet liefst op een *mediocratie* tippen en diegene met de prijzen laten lopen die het best de media kan bespelen...”

3. De haven: „Maak er een gedacht van en creëer de grootste jachthaven van West-Europa! In Zeebrugge worden miljarden geïnvesteerd. Zou er geen stukje van de tafel kunnen vallen voor de Oostendse vrachthaven?”

4. De luchthaven: „Luister naar prof. Allaert die het heeft

over de economische toegevoegde waarde van de luchthaven, die minder is dan twee procent van het bruto economisch product van Oostende...”

5. Het cultureel beleid: „Gewis hoofdzonde dat PMMK-curator Vandebussche onvoldoende wordt gesteund. Die man verdient meer steun. We weten dat het een verschrikkelijke moeilijkaard is en daarbij een vreselijke *ambetanterik*. Geef evenwel toe dat wat die mens gedaan heeft met Ensor - Delvaux - Permeke op zich een mirakel was. Onvergeeflijk dat de 'Vandebussche's van deze wereld' op zo weinig steun van overheid en gemeenschap kunnen rekenen...”

Edith is de vuurtoren en de haven voor mijn rust...

In het zich totaal geven loop je slechts de gewone dingen van het leven voorbij en stoot je voor dat je het weet op een desillusie. Twee nobele vrouwen hebben wel altijd over Marc gewaakt.

— **Echtgenote Edith Deketelaere...**

— **Marc :** „Ik was 27 toen ik uit Amerika kwam en met mijn één jaar jongere bruid trouwde. Weet je dat ik haar iedere dag liever zie dan gisteren en dat die liefde almaar groeit. Geloof me, ik zie haar vandaag nog veel liever dan 20 jaar geleden. Edith is voor mij de vuurtoren en de haven waar het altijd rustig is. Waar ik altijd kan terugkomen van de woelige bezigheden die een zakenman wel altijd besluiten.”

— **Wat betekende moeder in de wording van Sunair ?**

— **Marc :** „Moeder heeft de meest onderschatte rol gespeeld in het tot stand komen van de familiale welstand. Ze heeft visie en klasse. Het is een ongelooflijke vechter : wat hebben wij op de pingpongtafel gestreden, tot de tranen van verbetenheid ons in de ogen blonken. Alles wat ma ooit gedaan heeft, deed ze voor haar kinderen. Zei moeder : ontvlucht de middelmaat, zorg er voor dat je de eerste in de rij staat. Moe is een ongelooflijke toffe madam. Haar uitstraling ontroert...”

Vliegtuigen niet op sloffen...

In een proppensvolle BierCo en dit in een debat met Johan Vande Lanotte, liet Marc Vanmoerkerke zich niet bijster enthousiast uit over de Luchthaven van Oostende : eenvoudigweg niet te rendabiliseren ; hinterland voor de helft zee ; niet palend aan een toeristische attractie aan zee waar mensen met een vliegtuig willen naartoe komen.

Zeï Marc nog, dat men geen verhalen moet ophangen als zouden de vliegtuigen op pantoffels landen : *ze maken een hels lawaai wanneer ze landen en maken de levensomstandigheden van de omliggende wijken en toerisme in zijn geheel allesbehalve clean.*

— **Het is een kwestie van keuze maken...**

— **Marc :** „Volgens mij kan een luchthaven niet langer. Ik zou hem sluiten en er een nieuw woon/werkdorp creëren, zoals Heist/Knokke-Zoute dit al heel lang geleden verwierven. Let op, ik zet allermïnst 5-sterrenvilla's voorop. Er is plaats voor iedereen onder de zon.”

— **Het ging hard tegen onzacht in de BierCo ?**

— **Marc :** „Luchthavencommandant Van Bouwel liet zich ontvallen dat de vliegtuigen geen lawaai maken. Ikzelf woon in de Koninginnelaan en als mijn venster openstaat wordt ik er wakker van. Ik vroeg Van Bouwel : waar woont gij ? In Lokeren, antwoordde hij waarop ik rispo-



Ooit trainde Marc Vanmoerkerke 12 maanden 3 à 4 uur per dag voor een kwarttriathlon, waarvoor iemand hem zot had verklaard. Maar twaalf maanden later zwom hij 1500 m ; fietste hij 45 km en liep 10 km... in 2 u.25. Hiermee 105ste eindigend op 250 vertrekkers in deze veeleisende uithoudingsproef.

teerde : dan is het niet moeilijk dat jij het niet weet ! Je kunt denken dat er in De BierCo gegniffeld werd...”