

De Stadsbiblioteek een tweede keer geteisterd

De Oostendse Stadsbiblioteek was afgebrand in mei '40. Bijna 13 jaar later gebeurde er een nieuwe ramp. De bibliotheek kreeg het tijdens de overstroming weer hard te verduren. Nochtans was de bibliotheek in die tijd ondergebracht in de Rogierlaan die niet te lijden had gehad van de overstroming, maar wegens plaatsgebrek had men een belangrijke kollekties, meestal giften, in de kelders van het voorlopig stadhuis (het huidige gerechtshof) ondergebracht. De bibliotheek zou vanaf

1954 ondergebracht worden in het gebouw „Chez Pan” op de hoek, naast de schouwburg.

Die maandag kreeg het personeel van de bibliotheek de mededeling dat de kelders van het gerechtshof uitgepompt waren en dat zij moesten gaan kijken wat er met die natte boeken en tijdschriften moest gebeuren.

Smurrie

We hebben toen met drie personeelsleden alle boeken en ingebonden tijdschriften uit de smur-

rie gehaald. Door het rioolwater en de mazout gleden ze als verzevangen vis van tussen onze handen. Van al die mooie en interessante giften, die ongeveer 15.000 banden, uitmaakten hebben we geen enkele kunnen redden. We hebben geprobeerd om een tiental werken te laten drogen, doch de bladen scheurden of plakten aan elkaar met het gevolg dat alles door de reinigingsdienst opgeladen werd en de dat bibliotheek voor de tweede maal zwaar geteisterd werd. - (ov)