

Vlaams Plein,

verloren gat...



Ooit dacht tiener Pieter boer of timmerman te worden. Hij hield verschrikkelijk van groen en natuur en had poten aan het lijf om zijn brood eventueel in het arbeidsmidden te verdienen. Pieter geeft vandaag kleurenadvies in het Mariakerkse 'Colora'. VU-jongere Vande Walle houdt effenaf verschrikkelijk van 't zeetje, 't strange, pier en zou zijn neusophalertje op de Noordzeedijk voor geen goud ter wereld willen missen. Oostende? Pieter bekent dat hij nog veel te weinig afweert van België's kustgrootstad! En met hem zeker nog heel veel andere stadsgenoten...

18-jarige kan in Nederland wél raadslid zijn

Wanneer we Pieter vragen of jongeren een dwingend rol zouden moeten spelen in het politieke bestel, ziet hij het niet direct zitten dat een jongen van twintig raadslid wordt. *Ergens tegenstrijdig met een Nederlandse jongen van 18 die op de teevee verklaarde wél raadslid te zijn in zijn land.* Ik zou er meer voor zijn, aldus Pieter, dat jongeregroepen bij mekaar komen rond ideeën en bezwaren om vervolgens met een gezamenlijke besluitvorming naar de volksverkozenen te trekken.

— Hoe zit het met de weerbaarheid van de VU ?

— Pieter Vande Walle : „Wij, VU-jongeren, zijn in Oostende bezig onze partij te verjongen. Een beweging die trouwens in gans Vlaanderen loskomt. Schepen Lambert zei hierover zo recent : 'een paar jaar geleden zaten we op de VU-vergadering nog met drie man en een paardenkop. Vandaag steken regelmatig een 15-tal getrouwen de hoofden bij mekaar !' ”

— Een Oostendse Titanic vol tewerkstellingskansen ging de dieperik in ?

— Pieter Vande Walle : „In principe heb ik niets tegen de vakbonden die er voor de bevrijding en welzijn van de werkersstand ontzaglijk noodwendig waren. Wat bedoelde ondergang van de Oostendse Titanic betreft, zijn de vakbonden niet zuiver op de graat door op het werkvolk alsmaar druk uit te oefenen voor rechten, looneisen, dertiende maand en andere te verwerven dito's. Naar mijn oordeel zouden de mensen best tevreden

zijn met iets minder in hun loonzakje... op voorwaarde dat ze dan iets minder zouden moeten werken.”

Opa gispte Franse 'Le Soir'

Volgens Pieter Vande Walle heeft deze uittocht voor gevolg dat de huishuren verlagen, waarvan de mensen uit het binnenland profiteren... iets wat een terugkerende verfransing maar in de hand kan werken : „de Stad zou moeten tussenkomen om de eigendommen in het centrum terug in goede staat te brengen, zodat de uittocht naar de stadstrand halt wordt toegeroepen !”

— Vlaams Plein niet veel meer dan uithoek...

— Pieter Vande Walle : „Zonder het kruispunt Fr. Orbanstraat - Leffingestraat - Tarwestraat te min te doen, moet toegegeven worden dat het *Vlaams Plein* in de Reine des Plages niet veel meer is dan ergens een verloren gat. Behalve de fontein is er niet veel te zien en degradeert de roots van het volk tot een wel heel flauw beestje.”

— Wat lijkt jou gewis geschikter ?

— Pieter Vande Walle : „Eén van de Oostendse markten zou heel wat idealer zijn. Ik denk aan de Groentenmarkt, die er op feestdagen veelal verlaten bij ligt. Daar zou in volle centrum de *Oostendse Groeningenkouter* ongeremd bloeien

tot feestelijk ansicht van de Vlaamse zaak, die dieper in het hart van onze vissersbevolking zit dan men wel denkt !

— Hoe Vlaams was grootvader wel ?

— Pieter Vande Walle : „Opa André Inghelram was nog burgemeester van Middelkerke toen het dagblad 'Le Soir' bereid was om spelen op het strand van Middelkerke in te richten. Grootvader zei : oké, jullie mogen komen... op één voorwaarde, dat alle opschriften en uitleg van de spelen in het Nederlands worden weergegeven. Wat — in de zeventiger jaren ! — dan ook gebeurde.”

Kleinzoon van wijlen Middelkerke's puurste flamingant (ex-burgemeester) André Inghelram, voelt Pieter Vande Walle zich ergens geroepen om even geëmotioneerd zijn leeuwenhart in het gedrang te dragen. Zo heeft hij een hekel aan Oostendenaars die hun babbeltje in half-Oostends half-Frans slaan, al wil hij van een Vlaming nu ook per se geen Walenhater maken.

De Vlaamse zaak wordt vaak te ver van huis bedreven in vlammeende geschriften en ronkende dichtkunst, terwijl men bijvoorbeeld in Oostende van een netelig kruispunt waar zes straten op uitmonden een Vlaams Plein maakt. Met de rotsblokken en de fontein is het kruispunt vandaag onbetwistbaar verkeersvriendelijker gemaakt, maar een plein kan je de rotonde niet noemen.

Er was een tijd dat Oostende heel wat minder zijn Vlaamszijn uitdroeg, zegt Pieter, en waarschuwt voor de neiging om terug te keren naar destijdsse Franse gedragingen : de eigenlijke Oostendenaars gaan meer en meer nieuwbouwen naar de buitenwijken, omdat iedereen hét grote geluk in een huisje met een tuintje meent weer te vinden...

Vlaming hoeft niet per se Walenhater te zijn...

— Geloof je in het Mercuri-project ?

— Pieter Vande Walle : „Ik geloof dat het iets goeds wordt : ik bekeek de tot afbraak veroordeelde panden en stelde vast dat er maar weinig waardevolle gewrochten tussen scholen. Dus doen maar ! In plaats van een kakofonie van oude en nieuwe gebouwen, krijgen we straks een glansrijk geheel. Het kan trouwens niet geloofend worden dat Oostende op een glansrijkere toekomst afstevent. Het Plassendaleproject is toch het treffendste bewijs dat in Oostende nieuwere tijden dagen.”

Qua verzorgen van de jeugd komt België er volgens Pieter Vande Walle beslist niet slecht van af : in Frankrijk moeten de jongeren het heus met heel wat minder stellen. Het beleven en verwerven van sport, kunst, muziek en studies vindt hij ook niet bepaald aan de schromelijke kant. „Men zou die materies, naar de jeugd toe, beslist iets aantrekkelijker mogen maken, kijk maar naar Knokke waar men de conservatoriumjongeren op een rock-groep trakteerde. Al was het maar om het jonge grut mits staccato-ritmes vertrouwd te maken met de hedendaagse oerpopulaire rapcultuur.”

— Wat mist de jeugd nog te veel in Oostende ?

— Pieter Vande Walle : „De uitgaansbuurt van Oostende is een wel heel *dangerous* kwartier geworden. Zeg je in het binnenland dat je uitgeweest bent in de Oostendse Langestraat, dan rispoteert men steevast met een oejoejoejoejoe ! Welnu dat belabberde Oostendse imago moet er dringend uit. Een stap in de wereld zetten moet kunnen zonder uit de hand lopende extremiteiten.

Plezier maken en fatsoenlijk blijven, moet kunnen.”

— Twee kleuters schieten in Amerika vier leerlingen en een lerares neer...

— Pieter Vande Walle : „Dat ligt aan de maatschappij die veel te laks omgaat met de jeugd. Daarbij is Amerika geen land om kinderen een vrije opvoeding te geven, het land is immens groot en er zijn veel te veel nationaliteiten. Waar de controle op de schoolgaande jeugd veelal noppes is, moet het uiteindelijk wel verkeerd aflopen...”

— Oostendse beleid... en de jeugd ?

— Vande Walle : „Om absurditeiten te weren mag écht iedereen — ook de Vlamen — zijn paardenlappen afwerpen. Als je weet dat de helft van de stad met een schenklad rondloopt, moet men niet raaskallen dat er in Oostende geen woordje Frans zou mogen gesproken worden. Als er aan een tafel mensen uit Wallonië of Frankrijk zitten en je spreekt die mensen niet aan in hun landstaal, dan ben je die klanten in de kortste keren kwijt. Om maar te zeggen dat je in een toerismestad het

Vlaams karakter nu ook niet stoïcijns eenzijdig moet uitdragen. Laten we Happartwoelgeesten correct van antwoord dienen en aantonen dat Vlamingen per se geen Walenhaters zijn !”

Provinciale deputatie gewoon onfatsoenlijk

De gemoedgesteltenis van een VU-jongere samengevat in feiten en bedenkingen :

■ **Parlementsleden.** Het stoort dat één spreker pleit voor een leeg halfroond. Akkoord dat menigeen ook in de commissies moet aanwezig zijn, maar dan moet men op de televisie én van het parlement én van de commissie één paneel weergeven. Drogredens voor absentisme zijn anders té gemakkelijk te vinden.

■ **Provinciale deputatie.** Dat die instantie voor zijn leden bleert om een rechtmatig (sic) loontje van 2.650.000 fr... ofte 220.000 fr per maand, mensen lief, dat kan toch niet. Waar ben ik dan met mijn 27.000 frank per maand. Moest het voorstel bijvoorbeeld van een VU-raadslid gekomen zijn, dan zou ik het nog altijd onfatsoenlijk hebben gevonden...

■ **Meisjes en jongens.** Wat men ook van de hedendaagse jeugd mag denken, wees ervan overtuigd dat er ook nu nog heel veel schoonmenselijke jongeren rondlopen : ieder meisje is zó maar niet te pakken en een jongen op zijn plaats bespringt niet ieder rok-keding dat zijn weg kruist. De paus ? Die man zit niet in het onderste schof, maar wel onder de benedenste lade !

■ **Seksvoorlichting.** Er wordt niets te kort gezegd, maar bepaalde essenties mogen wel wat duidelijker gemaakt, vooral dan als het gaat om de realiteit en medegaande gevaren. Langs de andere kant zinnen de gesprekken me niet die prille communicanten nu al voeren...

■ **Leraar.** Moet dichter bij de leerling staan. Als er thuis iets schort moet de meester dat aanvoelen.

■ **Media.** Zijn de drijfkracht achter onze wegwerpmaatschappij. Positief is wel dat zij een ruggesteun betekenen voor het Vlaams karakter van de bevolking, iets waar de Vlaamse radio- en televisie-omroep vandaag wel een duidelijk bewijs van zijn. Er moet wel oog gehouden worden op welke tijdstippen schaamteloze tv-porno wordt uitgezonden.

■ **Overheid.** Kan een belangrijke invloed uitoefenen op de jeugd. Het bestuur dat we vandaag hebben in België mag gewoon opstappen. Er wordt al te veel comédie gespeeld. Tobbac dwijld zo recent de Leuvense beurs af met een pint in de hand... gewoon om zich superpopulair voor te doen.

■ **Jeugd.** Mag in de kortste keren het klakkeloos nadoen uit haar denkpatroon weren. De huidige jonge mens trekt zich veel te weinig aan van politiek en is dienaangaande te weinig kritisch. Wanneer de media dicteert : het zijn skateboards vandaag, dan vliegt de jeugd om zo'n rolschaatsplank. Zich over nut noch veiligheid vragen stellend...