

Een politiecorps van eer



Sedert 1962 actief lid van het Oostendse Politiecorps, had Willy Denys volgende burgemeesters als big chief : Jan Piers, John Lauwereins, Julien Goekint en Jean Vandecasteele. Hij maakt de onderstaande lijst van hoofdcommissarissen, waaronder hij dienst deed tot in 1991 nog completer : Pierre Beauprez ('55-67), Henri Dumon ('67-68), Roger Van Wallegghem ('68-82), Miel Vansteenkiste ('85-89) en intervallers Roger Simoens en Willy Easton. Net zoals Willy zijn stad magnifiek vindt, zo draagt hij ook van zijn loopbaan bij het politiecorps de beste herinneringen mee. De dag van morgen ? We geven een hint : Willy leert Russisch, vindt Moskou en z'n gouden ring van steden gewoon enig,... kortom de corpsoverste heeft een enorme reislust.

Per 31 mei 1998 houdt hoofdcommissaris Willy Denys het, na een activiteit van 38 heel bedrijvige jaren, voor bekeken bij het plaatselijke politiecorps. Een professionele destinatie die helemaal niet zo vanzelfsprekend was, aangezien de in Oudenburg geboren werkmanszoon aanvankelijk door een priestersroeping werd bekropen. Vandaar zijn Grieks/Latijnse cultuurbasis. De fierheid om de hoogste top die Willy bij de Oostendse pakkemannen verwierf, herleidt hij tot een vorm van waardering naar de basis toe: onze bevolking heeft een politiecorps om fier over te zijn...

Door de ooievaar op 28 maart 1937 in Oudenburg afgezet, deed Willy Denys uiteindelijk zijn oogjes open in een arbeidersgezin. Wijlen Pa Gustaaf was kraanman bij scheepswerf Béliart Crighton en moeder Hilda Van Dycke — vandaag 90 lentes jong! — bracht 6 kinderen op de wereld waarvan er nog vier in leven zijn.

Ooit idee om pastoor te worden

Omdat Willy als tiener zo waar het idee had om geestelijke te worden en de pastoor van Oudenburg, eens principaal in Diksmuide, moeder kon overtuigen dat het college van de boterstad stukken beter was dan de door sport bezeten Onze Lieve Vrouwegemeenschap in Oostende... keek zoonlief uiteindelijk als intern op de rijzige IJzertoren.

— „Gieks/Latijn was natuurlijk de ideale voorbereiding voor iemand die van gedacht was pastoor te worden. Mijn ouders lieten mij daar vrij in... al waren ze nu ook niet wild-entoesiast over de clerusdromen van zoonlief. Ik ben niet meteen een poëet, maar heb toch enorm plezier beleefd aan die studies. Het internaatstramien 'maandelijks één keer naar huis' kon me evenwel nooit begeisteren...”

Als student was Willy een goeie middelmaat en daarbij aangesloten bij de jongerenbeweging KSA. Hij had oorspronkelijk een aanleg voor tekenen. Op sportief gebied was Denys geen hoogvlieger, maar behaalde als judoka toch een groene gordel. Als sportschutter bij de politie stond hij zijn man.

Toen hij Gilberte Laperre (onderwijzeres in het Oostend-

se St.-Lutgardis van 1971 tot 1989) leerde kennen en de huwelijksklokken in de kortste keren luidden, was het gedaan met zijn judo-gedrevenheid. Vandaag is dochter Mieke lerares in de H. Hartschool en zoon Bart criminoloog bij het Oostendse Politiecorps. Ook Willy's peter Charles Denys was ooit politieagent.

Volksbonder was bureauleven beu...

Aanvankelijk was Willy Denys bediende in de Katholieke Volksbond, meer bepaald bij de dienst boekhouding. Het strikte bureelwerk en het deren van contact met mensen, deden hem uitzien naar een andere job waarbij hij meer op straat zou vertoeven. „Ik was nog altijd jonggezel en niemand moedigde mij aan, maar in 1962 en tentijde van burgemeester Jan Piers vervoegde ik het Oostendse Politiecorps.”

— **Wat werd in die tijd een aspirant-politieagent voorgelaten?**

— Willy Denys: „Er werd toen niet veel gezegd tegen de beginnende politieagent. Je werd eenvoudig afgedeeld bij een oudere collega. Ik herinner me nog dat ik een heel uur patrouille gereden had met Roger Coghe, zonder dat er ook maar één enkel woord gesproken werd. Bij het binnenrijden na de dienst liet ik mij ontvalen: hetgeen we gezegd hebben zullen we zeker niet voortvertellen...”

— **Is het voor een beginnende pakkeman vandaag beter**

of slechter dan vroeger?
— Willy Denys: „Vandaag is alles veel meer gestructureerd. In mijn tijd was je niet verplicht om een opleiding te volgen. Je kon politie school lopen... en als je slaagde was er een bepaalde vergoeding aan verbonden. Was je niet geïnteresseerd in de opleiding, dan stond dit een latere promotie gezinszins in de weg.”

— **Moest je toen bepaalde studies gevolgd hebben?**

— Willy Denys: „Met lager middelbaar kon je toen, in principe, tot de hoogste echelons opklimmen. Vandaag... moet je eerst slagen in selectieproeven. Vroeger kreeg je een opstel Nederlands en Frans, een paar rekenproeven en lichamelijke opgaven als 1 km lopen, 100 m. lopen en 100 m. zwemmen. Je werd hiervoor klaargestoomd door de syndicaten. Vandaag staan er uitgebreide lichamelijke proeven op het programma; psychotechnische testen (waar ik aleens mijn bedenkingen over heb, omwille van het feit dat mensen die blijkbaar geschikt zijn er niet doorgeraken, terwijl ongeschikte mensen er wel doorgeraken); verder een schriftelijke proef Nederlands waarbij een toespraak moet worden samengevat en becommentarieerd, en een mondeling examen.”

Laaggeschoolden vroeger zéér geschikt voor de dienst

— **Zijn de politieagenten vandaag beter?**

— Willy Denys: „Het grote verschil met vroeger is dat je sinds een tiental jaar ook voor het lager kader hoger middelbaar onderwijs moet gelopen hebben. Excuseer, maar met het toegestane lager onderwijs destijds was de kwaliteit van de politiemann zeker niet lager dan die van de doorsneeagent

vandaag. — **Ook hier discriminatie 'laaggeschoolden'?**

— Willy Denys: „Het gebeurde vroeger wel meer dat mensen die de gelegenheid niet kregen om verder te studeren, zéér geschikt waren voor de dienst.”

— **Welke branches maakte jij allemaal mee?**

— Willy Denys: „Tot 1974 was ik straatagent, om vervolgens naar de 'Jeugdendienst' over te stappen. Een branche die ik het minst graag heb gedaan, om de eenvoudige reden dat je mogelijkheden ergens beknot werden. Als je politieeel het heil van kinderen betracht, moet je eveneens de gelegenheid krijgen om met de ouders om te gaan. Aan het probleem van verwaarlozing kunnen kinderen immers zelf niet veel doen. Naderhand werd ik medewerker van een wachtofficier, klom in 1981 op tot adjunct-commissaris om het in 1990 tot commissaris en in 1991 tot corpsoverste te brengen.”

Criminaliteit wordt alsmäär mobieler...

Misdadigheid is volgens Willy Denys een fenomeen dat zo'n tien jaar geleden door drugsverslaving enorm aanzwol en dat de hele wereld machteloos moet ondergaan. „Ik weet niet of daar al dan niet moet tegen geageerd worden. Laten we dit schrikbeeld met de nodige voorzichtigheid benaderen. Het feit dat kinderen en jonge gasten experimenteren met drugs, is op zich geen drama. Het wordt pas een

catastrofe wanneer we daarin een oplossing voor hun problemen gaan zoeken. Een vlucht uit hun problemen die de jonge menskes anders ook in alcohol en andere pepmiddelen zouden gezocht hebben."

— Hoe erg tackelt criminaliteit onze stad ?

— Willy Denys : „Wat Oostende betreft, lijkt de misdadigheid mobieler geworden. Je hebt nu meer jonge bandieten die vanuit het Brusselse of Wallonië naar de kust afzakken om auto's te stelen en inbraken te plegen. Daarnaast bracht het wegvallen van het IJzeren Gordijn mee dat heel wat Oost-Europees schorremorie naar het Westen versluisde. Hoewel Oostende er, vergeleken met andere steden, nog niet het slechts uitkomt."

— Verschrikkingen als moorden en verkrachttingen ?

— Willy Denys : „Gelukkig gebeurt dit hier maar heel sporadisch. Ik denk trouwens dat Oostende in verband met zware criminaliteit vrij goed zit. Hiervoor staan de kalmte van de vrij rustige bevolking en de afwezigheid van grote samenscholingen ergens borg voor. Tenslotte hebben wij maar 2 percent aan vreemdelingen. Buitenlanders zijn op zich geen probleem, wel de sukkelars die het vaak met nog minder dan het bestaansminimum moeten rooien..."

De wereld door een politiebril...

Menselijk tafereel... Een fietsende vrouw die bij het kruisen van de autostrade, in de verlenging van de Bosweg, dodelijk werd aangereden. Een lieve oma, zo blijkt, die kerstcadeautjes voor kinderen en kleinkinderen aan het bijeenprokkelen was. Het drama was pas héél aangrijpend toen we de echtgenoot op de hoogte moesten brengen...

Iets wat bijbleef... „Ik was nog agent toen we twee jonge gasten op een scooter zagen die zonder licht reden. Ze werden aangemaand te stoppen en omdat ze dit bevel negeerden, liep het uit op een dolle achtervolging. Toen de scooter op het voetpas belandde, kwamen de jongens ten val. Eén vluchtte weg en wist niet dat ik hem volgde. Toen hij op zeker ogenblik in de Kleine Weststraat op het dak van een woning was geklauterd, viel hij naar beneden op de straatstenen, morsdood, rats naast onze politiewagen... Het bleek een Noord-Franse jongen van 23 te zijn. Zelfs een smeris heeft het moeilijk om zo iets te verwerken."

Grote baas burgemeester... „Iedere maandagmorgen is er een onderhoud met de burgemeester. Ooit zei voorganger Roger Van Walleghem dat je als hoofdcommissaris wat tussen hamer (burgemeester) en aambeeld (politiecorps) zit en ervaart dat twee heren dienen toch zo moeilijk kan zijn."

Julien en Jean... „Goekint was het type 'wat ik zeg wordt gedaan'. Bij Vandecasteele liggen de contacten ergens iets gemakkelijker. Laat ons zeggen dat er bij Jean een doekje op het aambeeld ligt."

Trots op corps ! „De tijd dat ik de leiding van het corps had, werd het niet door grote tekortkomingen gekenmerkt. Positief feit dat mij niet speciaal moet toegeschreven worden, maar wel héél het corps in het bijzonder. Waar je met 200 personen tezamen zit, zijn problemen en naijver niet ver weg. Maar gelukkig konden alle problemen in bedwang gehouden worden."

Ik mis Berte nog iedere dag... „Aan een slepende ziekte heb ik 2 jaar geleden mijn vrouwtje verloren. Het was iemand met een enorme persoonlijkheid die een discussie niet uit de weg ging. Gilberte zei altijd dat ik te weinig ambitieus was en eigenlijk veel eerder commissaris moest geworden zijn. Mijn nakende opruststelling en medegaande ceremonie, zou voor haar zo enorm belangrijk zijn geweest. Want ze was heel fier op haar pakkeman..."