

**Aan de andere kant...**



*Aulugelle Scherrens wijt het aan het boerengat 't Groot Burken waar hij vandaan komt, dat hij lange tijd overhoop lag met zijn seksuele geaardheid. Niet dat hij bang zou zijn om zijn homofiel-zijn bloot te geven. Welnee toch, wanneer het ter sprake komt of men vraagt hem erom dan zegt hij de dingen zoals ze zijn. We weten dat de hemel en de hel hem kunnen gestolen worden, maar langs de andere kant belet het hem niet een kruiske te dragen en een weesgegroet of een onzevader te lezen als hij dat wenst. Homofielen, de verkeerde kant? 'Maar jong toch', replikeert Aulugelle, 'maar het grootste part van de mensen aanvaardt het zijn van de homofiel in de maatschappij. We worden evenwel op unfaire manier door het establishment genomen : als ik bestolen wordt door een werknemer en ik de feiten-aangeef, volstaat het voor de dader om te zeggen dat ik hem lastigviel om de zaak in de doofpot te stoppen. Ik werd op zeker ogenblik bijna doodgestoken. Ik zit medisch in een sukkelstraatje, maar de dader loopt vrij rond...'*

Andermans gras zal wel altijd groener zijn... voor zover men geen liefdespaden bewandelt, want in dergelijke gevallen zakt onverbiddelijk de slagboom voor meisjes die het bij een butch houden en jongens die het bij nichten zoeken. Ook al geeft iedereen toe dat homofielen charmanter en liever uit de hoek komen dan de zogezegde normale mensen. Oostende kende dienaangaande haar "Pèerdenvlèès" en "Zotten April" en op heden worden in Nederland Jos Brink en Paul De Leeuw door paster en ketter op de handen gedragen. *Aan die andere kant* maken we vandaag kennis met Aulugelle Scherrens, die ooit tot zijn 51ste boerde en een gezin stichtte waaruit drie gezonde kinderen sproten. Maar op bewuste 7 oktober 1986 trok hij om 7 u.30 's avonds de deur achter zich toe en kwam nooit meer terug. Homofiele keuze die hem meer dan eens héél zuur opbrak, maar die hij niettemin nooit be-kloeg...

Als je in Maldegem de grote baan verlaat en drie km de bossen inrijdt, zit je middenin 't *Groot Burken*, eigendom van de Knokse graaf Lippens. Daar groeide Aulugelle Scherrens op als tweedejongste van een gezin met twee zonen en drie dochters: „toen vader te voet de weg dwarste in 1953 werd hij gegrepen door een voituur en liet er het leven bij. Hij was amper 55. Moeder, een gezonde boerin van 90 kilo, stond er vandanaf alleen voor...”

---

## Golden Sixties waren heel slechte jaren voor de boeren

---

Waar de zestiger jaren normaal de hemel worden ingeprezen, hebben de boeren daar heus geen zo'n beste herinneringen aan. De varkens waren niets waard en de prijs voor de koeiebeesten zaten al evenzeer in de drek. Geboren op 17 oktober 1935 in Maldegem, heeft Aulugelle eigenlijk geen beroep geleerd. Of ja, de boerenstiel bij pa... waarvoor hij trouwens de school zou verlaten toen hij nog niet voluit 14 was.

— **Iets over je jeugd... en je naam ?**

— Aulugelle : „Sport, muziek en kunst... waren allerminst aan mij besteed. Bij ons thuis gold in de allereerste plaats, goed je handen uit de mouwen kunnen steken. Mijn naam ? In gans België zijn er maar vier Maldegemnaren met die naam. Ooit heeft iemand voor mij opgezocht waar *Aulugelle* vandaan kwam. Welnu, 200 jaar vóór Christus moet er ooit een Aulugelle op onze aardkorst hebben rondgelopen...”

— **Als boerenzoon molk je dus ooit koeien ?**

— Aulugelle : „Ja, maar het kwam me niet goed af... want zo gemakkelijk is het niet. Met 45 melkkoeien ging je er manueel trouwens niet geraken. Daar kwamen roosters, pijpleiding en melktank bij te pas. De productiviteit van een melkkoe ? Gemiddeld komt dit op 20 liter per dag, al heb ik nog een melkkoe geweten die liefst 40 liter per dag gaf.”

— **Dronk je graag melk ?**  
— Aulugelle : „Bij ons thuis hebben wij allen, zonder uitzondering, melk gedronken tot dat we getrouwd waren. 's Morgens zette moeder gekookte melk op tafel waaruit eenieder zijn goesting kon nemen. Ja, ik dronk... en drink nog altijd graag melk.”

— **Hoe voelde je het aan 'boertje' te zijn ?**

— Aulugelle : „Ze gingen het nooit aan mijn kledij of houding zien dat ik een landbouwer was. Mijn gezin was altijd in orde, we reden trouwens altijd met schone auto's. Ik reed 23 jaar met een Volvo 240 Diesel. Om maar eens te zeggen...”

## Bij Landmacht leerde ik andere liefde kennen...

Toen Aulugelle Scherrens zijn pubertijd inging wist hij in de verste verte nog niets af van contraire liefdeslevens. Het begon evenwel tijdens zijn militaire dienst toen hij drie maanden in Lombardsijde en 15 maanden in Brugge lag en de eerste homofiele contacten zich ontsponnen. Dat belette Aulugelle evenwel niet op zijn 27ste in het huwelijk te treden.

### — Ogenschijnlijk mooi gezin opgebouwd ?

— Aulugelle : „In 1962 trouwde ik met Francine Defauw uit Tielt, ik was toen 27 en zij ging 21 worden. We kregen een zoon Geert en twee dochters Mia en Carine, die vandaag 35, 34 en 32 jaar jong zijn. Toen op zeker ogenblik de verstandhouding hopeloos zoek was — medegaande mijn homofiele geaardheid die al maar meer op de voorgrond trad — ben ik weggegaan op 7 oktober 1986.”

### — Je liet nogal iets achter voor je nieuwe liefdeshorizont ?

— Aulugelle : „Op dit moment had ik nog mijn koeien en een hele moderne boerderij. Vandaag zijn we intussen al negen jaar gescheiden en heb ik met vrouw en kinderen geen contact meer.”

### — Dan duikt boerenzoon

### horeca in....

— Aulugelle : „We moesten toch van iets eten hé. Het geld dat we meehadden van thuis minderde zienderogen. We kozen voor de taverne 'La Croisette' aan de Albert I Wandeling in Oostende, waar we als een normale commerciant weten om te gaan met alle gewone mensen.”

## Bijna doodgestoken voor schamele 3.800 fr.

### — Je maakte er dus geen homotent van ?

— Aulugelle : „Mijn gevoelsleven heeft ook maar nergens uitstaans met mijn gewoon leven. Zoals een hetero niet standvastig de mensen met zijn liefdesperikelen lastig valt, stoor ik als homo mijn klanten niet met sentimenteel gezever. Vragen de mensen

wat ik ben, dan maak ik geen omwegen en zeg het hen. Zo simpel is dat.”

Het ligt niet in onze bedoeling een bloemlezing te houden van onze homoboy. Beperven we ons erbij dat Aulugelle in zijn Maldegemse jonggezellenleven nooit met politie of rijkswacht te maken had en trouwens geen vechtersbaas was. Toegegeven dat hij in zijn flikkerleven al eens bont en blauw geslagen werd.

Het liep mis toen hij, een goeie vier jaar geleden, vanuit de hoofdstad met de jonge Marokkaan Sadat, waarmee hij al een paar keer de amoureuze toer was opgegaan, naar Oostende toog. Hoe dichterbij de kust naderde hoe agressiever het jonge kereltje werd...

### — Hoe kwam het tot geweld ?

— Aulugelle : „Toen we amper in La Croisette waren, zei hij niet gekomen te zijn om te slapen... maar wel om mijn pingping. Ik zei geen geld te hebben en stekte hem meteen bij zijn kraag om hem met zijn klikken en klakken buiten te zetten. We passeerden even-

wel de keuken waar een mes met 30 cm-lemmet op tafel lag...”

### — Toen gebeurde het...

— Aulugelle : „Sadat griste in het voorbijgaan het mes mee en plofte het, juist naast een slagader, van onder in buik... Waarna hij er vandoor ging met een schamele buit van achtendertighonderd frank. Niet vooraleer hij de telefoon uittrok en mijn bril wegsmeet.”

### — Hoe verliep het met jou, het slachtoffer ?

— Aulugelle : „Ik had het geluk mijn bril terug te vinden. Temidden de bijna niet te overziene bloederigheid en vuiligheid slaagde ik er in de telefoon weer in te schakelen en mijn dokter te verwittigen. Toen ik naderhand bij mijn positieven kwam en ik bij het buitendragen de politie zag staan, zei ik hen dat ze de dader nog in het station zouden vinden. Want het was die dag juist treinstaking. Weggestoken in een wagon hebben ze hem inderdaad aldaar zonder slag of stoot kunnen oppakken...”

### — Wat heb je er aan over-

### gehouden ?

— Aulugelle : „Lichamelijk had ik een serieuze navelkwetsuur en een maagbreuk, waarvoor ik trouwens nog altijd moet geopereerd worden... en zelf voor de kosten zal moeten opdraaien. Als slachtoffer moet je niet veel op ons bestel rekenen. Na twee maanden zitten liep de dader al op vrije voeten. Mij ondervroegen ze in de kliniek wel twee keer, "La Croisette" werd acht dagen gesloten en voor de wedsamenstelling kon 't Marokkaantje het zich permitteren zijn kat te sturen.”

Een homo is een mens gelijk een ander...

Dat er gerechterlijk niets van kwam en alles in de doofpot belandde, vindt Aulugelle verschrikkelijk. Hij was vroeger een onverbeterlijke lachetaart, maar sedert die overval is zijn moraal gewoon foetsi. Hij laat zich 's avonds steevast met een taxi thuis brengen en de chauffeur niet wegrijden vooraleer helegans binnen te zijn.”

### — Homofiel politieel in 't achtergat ?

— Aulugelle : „Aan onderzeringen zal het niet lijden, maar van ondersteuning en hulp is het bij politie en gerecht echt rien du tout. Wees er maar van overtuigd dat de flikken zeker en vast weten met een homo te doen te hebben. Mijn gedacht ? Wij laten de mensen gerust, dat iedereen dan ook ons gerust laat...”

### — Van wat kotst je gewoon ?

— Aulugelle : „Ik kan niet tegen onrecht. Ik ben een zottebol en zit bijna 11 jaar in mijn zaak. Wij, homo's, zijn mensen gelijk een ander. Waarom moeten wij afgestoten worden. We zijn er mee geboren. Het gerecht ? Oejojoei, nog zo'n soep. Ik heb alles verloren met mijn scheiding en na de overval die ze op mij pleegden, heeft het gerecht mij nooit ofte nimmer bijgestaan. Zo min als de politie trouwens...”

### — Je maakte onderdeel uit van een Jammersreportage ?

— Aulugelle : „Ik kon op de bus voor zoveel duizend mensen zeggen er niets aan te kunnen doen homo te zijn. Ik heb mijn kinderen opgebracht tot ze twinties waren. Als er morgen een van mijn kinderen echtscheidt, zal ik me daar niets van aantrekken. Welnu, zij moeten zich evenmin mijn geval aantrekken.”

### — Gaat ook een homo naar de hemel ?

— Aulugelle : „Stop het voor eens en voor goed in je oren dat hemel en hel niet bestaan. Dit van in de oudheid bezongen en bewierookte sprookje is... de aarde zelf. De hele arme, doodzieke mensen beleven hier hun hel. De wat beteren, koken hun potje in het vagevuur. De miljardairs en koninklijken zitten in de hemel. Voor hen die spijt alles blijven geloven in de zilveren lepeltjes en de goddelijke driebuldigheid, heb ik een loens vraagje : er zijn mannen die op aarde 4 à 5 vrouwen hebben gehad. Met welke schoonheid zullen ze robbedoessen in de hemel ? Hahahà !”