

Okk togga heeft hart !



Advocate Veerle Vermeire uit de Gentstraat 12 in Oostende kan vechten. Ze wordt niet voor niets een 'tang' genoemd wanneer ze zich in volle pleidooi aan haar zaak vastklampt. Ze is al evenmin in het gewone leven uit haar evenwicht te brengen.

## Ooit 6.9 op de 60 m. bij de Hermes

Als hemels *babbelétje* menigmaal op de vingers getikt, was Veerle in haar Stenedorptijd een haantje-de-voorste die zich door jongens niet liet doen. Een sportieve meid die onder Marina Degrijse keurturnster werd bij W.I.K., eens 6.9 haalde over 60 m bij Hermesatletiek en als werrat spartelde in zwembassins. Omdat Veerle niet kon verliezen, betekende dit in de kortste keren een adieu aan de competitiefieren.

— **Je éérste kus als communicante ?**

— **Veerle :** „Al trok het mannelijke schoon en robuste mij toen al aan, dan gebeurde er verder lekker niets. Ons moeke prentte ons immers goed in de oren dat bepaalde dingen gewoon niet konden... Inhakende op die tijd geef ik graag mee dat ik de lagereschooltijd gewoon fantastisch vond. Die band tussen de leerlingen heb ik naderhand in mijn hogere studies nooit meer teruggevonden.”

— **Puberteit... en wie stuurde je naar toga ?**

— **Veerle :** „Omdat ik graag kinderen zag, wou ik aanvankelijk kinderarts worden. Vader trok evenwel mijn aandacht erop, dat er nogal wat jaren overgaan vooraleer je het tot specialist brengt. Uiteindelijk vond ik 10 jaar univ ietske van het goede té veel en koos voor Rechten.”

— **Advocatuur... alleen schrandere studenten voorhouden, of gelden er ook andere normen ?**

— **Veerle :** „Ik ken mensen met een intelligentiequotient van om en rond 160 — die dus héél, héél slim zijn — maar het helemaal niet maken omdat ze geen toegang krijgen tot de menselijke binnenkant, hetgeen dan ook een gewoon gesprek onmogelijk maakt. Kunnen praten is openstaan voor mensen ; luisteren en binstdien raad en warmte gevend. Je moet ergens *de universiteit van de straat* meegemaakt hebben...”

— **Ook advocaterij heeft haar vedetten...**

— **Veerle :** „*Piet Eeckhaut* is een spraakwaterval die de gevoelige snaar weet te betokkelen. Hij is iemand die iets heel goed aanvoelt en met een volle stem verdraaid 'sjette' kan ge-

ven. *Eliane Liekendaël*, de gloedvolle vrijgevochten vrouw die het als topmagistraat kan en mag zeggen... hoeft zich volgens mij niet te verstoppen achter haar handtas. Je reinste weerspiegeling van iemand die ternaauwernood buiten haar ivorentorentje treedt. Iemand die op professioneel vlak uitmuntend is, maar op menselijk vlak in het drijfzand van eigendunk verzinkt.”

— **Miss Belgian Beauty Anke Vandermeersch ?**

— **Veerle :** „Onlangs geschorst door de Orde van Advocaten omdat ze dronken in een gracht lag en omdat ze ooit poseerde voor Play Boy. Ik vind wel dat je nog altijd je beroep van advocaat moet waardig blijven. Al zou ik Anke niet schorsen omdat ze in de gracht lag. Maar ja, door wie wordt ze in Antwerpen berecht ? Door een stelletje oude notabelen die denken dat ze het voor het zeggen hebben... maar normaal niet meer kunnen optomen tegen de jonge advocatengarde.”

Als een bruinogige babbelkous opgegroeid in de beschermende omgeving van pa-le-raar en liefhebbende moeke, kreeg Veerle Vermeire van in de wieg het-advocaat-zijn mee. Ze kon het als geen een *zeggen* en daarbij iemand *overtuigen* van wat zij op het eigenste ogenblik als onverbloemde waarheid aanzag. De balie, heilig woord voor jongeren die het in universiteiten waar willen maken ! Waar monsters als Piet Eeckhaut, Eliane Liekendaël en 'beauty' Anke Vandermeersch vandaag, bij manier van spreken, hun Belgische lakens ook internationaal uitdelen. Thans heeft Veerle Vermeire eveneens toegang tot de advocatenbalustrade in de rechtszaal. Ze dankt hierom haar ouders die haar hiertoe de kans boden. 'Ik weet wat lachen en schreien is', zegt Veerle, 'als ik me rot voel zal ik me niet schamen als een hete traan mijn wangen verschroeit. Maar zal daarentegen mijn blijdschap uitschreeuwen, als ik een mens voor onrechtvaardigheid kan behoeden...'

Als zus van een drie jaar oudere broer op 10 juni 1970 geboren, kan Veerle Vermeire haar Stenedorp niet vergeten. Alles was daar zo groengezellig rustig. De kindvriendelijke lagere school was hét einde voor een tot tiener opgroeiende kleuter. Pa Norbert, lesgever in het Oostendse VTI, lette nauwgezet op dochterlief. Moeke Georgette Naessens was vertederend, charmant... en bovendien een tennisspeelster met flair.

## Witteboord-criminaliteit immuun voor Gerecht...

We leggen Veerle Vermeire voor dat Jan Modaal het soms zo moeilijk heeft met het Gerecht, omdat aldaar met de rechtvaardigheid nog niet aardig een loopje wordt gelopen. — **Voor een pipibagatel kun je voor jaren achter slot en grendel vliegen, terwijl je voor een schokkende gruwelijkheid vaak de tijd niet krijgt om de binnenkant van de gevangenis te observeren...**

— **Veerle**: „Ik heb daar begrip voor. Als je ziet dat de gerechtszaal vandaag naar hondenpoep ruikt... terwijl land en streek belazerd worden door witteboordcriminaliteit, waarnaar geen vinger wordt uitgestoken. Let op, die dubbelzinnigheid ligt ook de advocaten op de maag. Zij zitten eveneens met de prangende vraag in de maag: waar is de eerlijkheid en de rechtvaardigheid vandaag heengevaren?”

— **Hoelang duren studies tot advocaat?**

— **Veerle**: „Normaal vijf jaar, waarna je — voor een peulschil — nog drie jaar stage moet lopen. Ik deed het bij Meester Jan D'Hulster uit Oostende. Een man waarvoor ik veel bewondering heb. Niet alleen een goeie advocaat maar tevens een bovenbeste huisvader van vier kinderen. Meester D'Hulster gaf me veel waarden mee.”

— **Werden ooit records gevestigd?**

— **Veerle**: „Er is een geval bekend van iemand die er 14 jaar overdeed om het tot advocaat te brengen. Een fils-à-papa die 'zijn' waarheid volgde: *papa heeft het geld... en ik heb*

*tijd. Hij werd hét. Al kan ik daar geen bewondering voor opbrengen...*”

— **Begrijp je drempelvrees naar advocaat toe?**

— **Veerle**: „Ik denk dat mijn klanten — en die van de meeste collega's — bij mijn weten geen drempelvrees hebben. De prijs is over het algemeen minder dan aleens vermoed wordt. Uiteindelijk moet een advocaat voor ogen houden dat hij een mens moet en kan helpen.”

— **Welke raad zou je Jan Modaal willen geven?**

— **Veerle**: „Stel je van meetafaan de vraag of je je goed voelt bij je vertrouwensman. Hierbij is het geenszins verboden om van beginafaan naar de uiteindelijk te betalen vergoeding te polsen. Toegegeven dat dit niet altijd gemakkelijk is. Er kan een proces voor de deur staan en *beroep* hoort eveneens tot de mogelijkheden”

## Levenslang veel erger dan de doodstraf...

„De waarheid wordt aan de balie soms anders ingekleurd dan de gewone mens vermoedt. Men klaagt aan dat gewetenloze boosdoeners die hele families uitmoorden of Dutrouxploerten die het op kinderen hebben begrepen, kans krijgen in de kortste keren weer vrij te komen. Waarom ontkomen ze aan de doodstraf?, wordt veelal als *terechte* vraag opgeworpen...”

— **Veerle**: „Ik ga van het standpunt uit dat iemand die levenslang krijgt — en die ook zit — veel meer afziet dan iemand die stante pede de doodstraf ondergaat. Natuurlijk mogen misdadigers als Dutroux nooit meer vrijkomen...”

— **Waarden zijn niet zo vanzelfsprekend, ze moeten nog altijd verdiend worden... Is het niet zo?**

— **Veerle**: „Ik maakte in ieder geval reeds zulksdanig feit mee. In mijn pleidooi toonde ik aan dat een vader, als het echt moet, waardig als eender wie zijn kinderen kan opvoeden. Het is niet omdat je je kinderen ooit baarde, dat je vrij van zonden bent... en je zó maar ten eeuwige dage je kroost wordt toegewezen. Geef me, een groot percent mannen leggen — in gestelde situaties — getuigenis af heel

wat beter kinderen op te voeden dan een vrouw. Moederschap dekt echt niet alles...”

— **Geef jij in zo'n geval die mensen raad?**

— **Veerle**: „In zo'n geval wil ik coachen naar eerlijkheid, de mogelijkheid uitproberend de zaak minnelijk op te lossen. Redelijkheid waarmee alle partijen uiteindelijk maar kunnen gediend zijn.”

— **Mag een advocaat wenen?**

— **Veerle**: „Toegegeven dat je stageperiode niet vrij is van kwade momenten. Al leer je met de tijd alles te relativieren. Op professioneel vlak moet je je kunnen beheersen. Daarbij, strikt genomen, zijn het toch nog altijd problemen van een ander die we ons aantrekken...”

## Politiek kan even slecht ruiken als hondendrollen...

Met zicht op 2000 is het bijna normaal dat we het hebben over het feit dat men mensen koud maakt voor een paar honderd frank, je auto steelt van onder je gat, mensen voor een hondendrol voor de rechter sleept en burgers dwingt zich zot te betalen voor een paar vierkante meter parkeerstrook...

— **Tijd niet rijp om politiker te worden en mouwen op te sloven om voor eens en altijd de vuilnisbelt op te ruimen?**

— **Veerle**: „Ik kan wel moeilijk gezichten trekken. Daarom ga ik de weg van de politiek niet op omdat ik er veel te veel aan hou mijn eigenzelf te zijn en te blijven. Wat de aangehaalde rotzooi betreft, is het de hoogste tijd dat iedereen respect opbrengt voor andermans zaken. Beseft men wel hoelang een slachtoffer met het trauma opgescheept zit. De sakkere hondenpoep zit in hetzelfde schuitje: laat *het baasje* asjeblijf wat meer respect opbrengen voor zijn stad.”

— **Hoeveel hou je van Oostende?**

— **Veerle**: „Het is een aangename stad, waar ik me kan vinden. Dat behelst zowel zwemmen in zee als een avondje rauw kaaiedialect op het Paulusplein.

Vriendschappelijke sfeer

waarop een Antwerpenaar maar jaloers kan zijn...”

— **Veerle zeg me nu eens wat liefde is?**

— **Veerle**: „Dat is honderd percent vertrouwen hebben in mekaar. Liefde? Je voelt het

of je voelt het niet. Het bed is één facet van het huwelijksleven, maar zeker het belangrijkste niet.

Wie zei ook weer: *wie een wijf trouwt om haar lijf, verliest het lijf en houdt het wijf*.