

**Volksbond arm aan**

**Kajotters**



Geboren in Roeselare, thans wonende op de Gistelse Hoge Bilk is Peter Parrein op zich zowat een kosmopoliet in de West-Vlaamse regionen als je weet dat ook de Oostendse kajotterie hem aanbelangt. Andere tijden, andere zeden. Met piercings in wenkbrauw en oor heeft Peter niets weg van de arbeiderszonen die Jos Cardijn eens tot welzijn van de werkersstand recruteerde. Toch ontbreekt het onze newlookkajotter niet aan strijdvvaardigheid : „Ik zou tegen de Oostendse jongeren willen zeggen, blijf in uw stad en tracht positief aan je toekomst te sleutelen. Hoe grijs en arm de Koningin der Badsteden vandaag ook is, neem het heft in eigen handen en vécht voluit voor een toekomst die, spijt alles, ook voor jou is weggelegd.”

Een fontje naar de Katholieke Volksbond in Oostende, leert ons dat dé Kajottersvoorman voor het gewest alhier eigenlijk in Roeselare huist, namelijk stoere bink Peter Parrein. De Rodenbachstede — aangevuld met Tielt, Kortrijk en Oostende — lijkt vandaag inderdaad het centraal punt te zijn van al wat ter streek met de nazaten van Jos Cardijn te maken heeft. De zoon van een kolenhandelaar die na de bevrijding in het Oostendse Sportpaleis (Rogierlaan) een van zijn opzienbarende speeches ter stuwkracht van jonge arbeiders weggaf, moet zich vandaag in zijn graf omkeren als hij hoort dat er in het al zo gewraakte Hazegrasse hoerenkwartier een verwezen kleuterschooltje amper dertig dutsige Oostendse kajottertjes opvangt.

Peter Parrein afkomstig uit Roeselare, woont vandaag in de Hoge Bilk nr 6 in Gistel, samen met zijn lieve schat Petra Lust die hij op 8 november 1974 het jawoord toesprak. Omdat hij er alle kanten mee op kon trekken sociale en culturele studies hem danig aan. Een richting die spontaan vergezichten als beweging, cultureel centrum, musea en maatschappelijk assistent opriep als toekomstig actiegebied. En zeggen dat Peter als jonge knaap nog gedroomd had ooit metser te worden.

## Jongeren zijn meer waard dan àl het goud van de wereld

— Zoon van bakker in diepvriestaarten richt zich tot de katholieke arbeidersjeugd ?

— Peter Parrein : „Het komt bij mij fantastisch over dat persoonlijk initiatief bij de KAJ nog wordt gewaardeerd. Tweedens imponeerde de basisgedachte die grondlegger Jos Cardijn van begin af 'zijn' internationale katholieke arbeidersjeugd toedroeg, nl. dat iedere jonge gast meer waard is dan al het goud van de wereld. Ik werd op mijn 15de kajotter in het Rumbeekse VTI.”

We maakten het mee dat in de vooroorlogse jaren en ook nog na de bevrijding het Kajhoofdbureau voor het arrondissement Oostende - Veurne - Diksmuide zich in de Volksbond bevond. Wat zien we vandaag ? In een sector die bekankerend wordt met de hoogste werkloosheidscijfers van de streek zijn er omzeggens geen kajotters meer... en is er in de gigantische burelenblokken van de Volksbond — op de koer face to face L. Colensstraat en Ieperstraat ! — blijkbaar geen kantoortje meer voor kajotters. En zeggen dat de Volksbond juist door datzelfde kristelijk arbeidersgebod eens groot werd gemaakt.

— Maar ik zie ook geen en-

kele kenteken meer, zelfs jij draagt geen broche meer. Neem het mij niet kwalijk maar een kajotter... met een piercing in oor en wenkbrauw komt mij toch een beetje vreemd voor.

— Peter Parrein : „Wat die piercings betreft zou ik het een teken des tijds noemen. Mijn vrouwtje vindt het best leuk en mooi daarbij. Wat een kajotterskenteken betreft dat is vandaag de dag geen gewoonte meer. Vergeet trouwens niet dat de ledencijfers van de KAJ enorm zijn achteruitgegaan.”

— Zou Cardijn's wereldkaj in België niet een beetje moeten wakker geschud worden ?

— Peter Parrein : „Gemakkelijk is wat anders, maar wees er van overtuigd dat onze jongens spijt alles verdienstelijk werk leveren. Herinner maar de familie van vluchtelingen (uit het Turkse Koerdistan) die stonden om uitgewezen te worden. Op zeker moment ontstond er een discussie tussen kajotters en o.a. minister Vande Lanotte. Onze beweging oefende toen een geweldige druk uit om die mensen hier te houden. Resultaat : ze zijn er gebleven... en een zoon van hen is vandaag kernlid van de KAJ.”

## Dertig kajottertjes in een 70.000 city

Willen of niet maar het doet pijn aan het hart te horen dat er in Oostendse thans maar een dertigtal jonge mensen — voor het grootste part meisjes ! — bij de KAJ zijn aangesloten. Dit in een stad van 70.000 inwoners die vandaag de triestige referentie van hoogste werkloosheidscijfers krijgt opgeplakt. „Jamaar,” valt Peter in, „vergeet niet dat het vandaag schromelijk lastig is om jonge mensen naar een jeugdvereniging te krijgen.”

— Wordt de jeugd, op de drempel van de grotemenzenwereld, vandaag geremd of aangemoedigd ?

— Peter Parrein : „Als ik zo rond mij kijk vind ik dat de jonge mensen heus niet optimaal aangemoedigd worden. Ik zou bijna zeggen wat bakt de overheid vandaag van de wereld die opa opgebouwd

heeft. Geef toe dat de Dutrouxaffaire en milieuverontreiniging nergens op trekken. Gewoon een doemvraag wie hier de oorzaak van is. Het is de bedoeling van de Kajotters om deze problematiek in de kortste keren op hoog niveau aan te kaarten. Uiteindelijk treffen de jongeren geen schuld, ze zijn alleen maar het slachtoffer.”

— Speelt money, money, money... dominante rol in het carrièremaken van jonge mensen ?

## Wanneer geeft Johannes-Paulus pauselijke tiara eindelijk af ?

nen smeren. Het zijn de hedendaagse proletariërs naar wie omzeggens niet wordt omgekeken en die voor alles en nog wat uit de sociale boot vallen... Sukkelaars voor wie geen 'internationale' wordt aangeheven opdat ze op de trappen van het parlement hun *j'accuse!* in 't aangezicht van zelfvoldane bewindvoerders zouden slingeren !"

In het benaderen van de hedendaagse jeugd kan niet ontkend worden dat ouderen vaak hun eigen illusoire begrippen in de schoenen van de jeugd schuiven. Hierbij zullen heel velen moeten toegeven dat peepetje en meemeetje in hun tijd langs even hete amorpaa-djes wandelden.

**— Jongeren anno 21e eeuw zuiverder op de graat dan al eens wordt vermoed ?**

— Peter Parrein : „Je hebt teeveprogramma's à la Liekens — herinner de jongen die in één jaar tijd 130 verschillende meisjes tot zich — zou ??? — genomen hebben. Ik vind zo'n toestanden op de beeldbuis gewoon opgeklopt spektakel... dat er mede de oorzaak van is dat de mensen een slecht beeld krijgen van de jeugd. Ik persoonlijk zou mijn tijd aan dergelijke programma's niet verslijten. Er worden dingen aangekaart die eigenlijk meestal kankeren aan de zelfkant van de maatschappij.”

**— Zijn de meisjes vandaag de dag zomaar te nemen ?**

— Peter Parrein : „Heel zeker niet. De meisjes zijn vandaag heel wat mondiger dan men zich al eens zou voorstellen. Daarbij werden de 'patronen' die vroeger de maatschappij structureerden naar het definitieve verleden tijd verwezen. Een vent en een vrouw moeten voortaan evenwaardig zijn.

Vinden twee jonge mensen mekaar, dan kan er daar iets moois uit groeien.”

**— Bespringen jongens zomaar ieder rokkeding dat passeert ?**

— Peter Parrein : „Welnee toch... Je mag uitzonderingen niet veralgemenen. Wees ervan overtuigd dat er nog altijd heel mooie dingen gebeuren. Anderzijds zal de bekoring wel altijd een deel van het leven uitmaken. Of werd Adam niet verleid door een appel ?”

**— Welke remmen dienen er qua afgestudeerde jongeren nog losgegooid ?**

— „Peter Parrein : „Van bij de geboorte zit iedere mens, zonder dat hij het weet, in een moeilijke uit te geraken zuil. Gelukkig maar, dat die structuren vandaag meer en meer vervagen. Iets wat ik maar kan toejuichen. Ik geloof sterk in de jeugd en stel trouwens vast dat de jonge mensen zich meer en meer afwenden van verzui-ling. Ze durven zich — net als de Kajotters ! — van de kerk afkeren om zélf hun bezinning tot rijping te laten komen. De jeugd vraagt zich af : *geloof...* wat is dat eigenlijk voor ons, nu de Kerk voor veel jonge mensen verworpen is tot één onnozele, saaie gemeenschap.

**— Wat moet er dan wel veranderen in de Kerk ?**

— Peter Parrein : „Ze zou in de allereerste plaats veel meer eigentijds moeten zijn en stilstaan rond de mensen van vandaag.”

**— Noem eens een dwaasheid van de Kerk ?**

— Peter Parrein : „Dat ik mij ongelooflijk kan ergeren aan de Paus. Die man heeft afgedaan. Johannes Paulus II is een oude man die mijlen ver verwijderd is van noden en hartslag van de hedendaagse we-

reld. Stel je voor, iemand die vóór anticonceptiemiddelen gewoon een verbodsteken plaatst ? Natuurlijk deelt de KAJ die mening niet en vind anticonceptie dan ook een eigentijdse fenomeen van opperste belang.

**— Seksvoorlichting vandaag : te flauw of te ver-gaand ?**

— Peter Parrein : „Men doet zijn best, al is het naar mijn oordeel nog altijd te flauw. Ik juich dienaangaande de JAC-mensen toe die voorlichting geven en daarbij ook demonstren hoe bijvoorbeeld een condoom moet gebezigd worden en daarbij de problematiek van Aids en andere venerische ziekten niet uit de weg gaan. Er heersen vandaag nog al te veel taboes in de scholen — ook de katholieke onderwijsinstellingen — die moeten doorbroken worden om vrijer te kunnen spreken. De beste manier om de seksbedoening begrijpelijk te maken, is gewoon jonge mensen hun eigen ervaringen en onwetendheden laten uitwisselen. Met je eigen domheden naar buiten komen is veelal een verrijking van je eigen persoonlijkheid !”

**— Huwelijk of gewoon samenwonen ?**

— Peter Parrein : „Dat is en blijft de keuze van twee jonge mensen. Natuurlijk heeft de KAJ niets tegen het samenwonen. Het zou nogal wat zijn als wij, KAJ, ons tegen het partnerschap zouden verzetten. Dat is en blijft een eigen keuze, waarmee de priester ook maar niets te zien heeft. Ook de paus niet ? Alleszins niet, want als we nog langer naar die man zullen luisteren, belanden we in de kortste keren terug in het achterlijke tijdperk van de middeleeuwen.”