

Tussen nukker en

blekker...



Ooit door Bertje Claeys op 10 september 1971 in de echt verbonden met Nadia Pauwels, voelt de prille vijftiger Willy Vanhoorne zich een gelukkig man. „Ik oefen verschrikkelijk graag de functie van burgemeester uit en ga er hierbij van uit alle inwoners in een sfeer van respect en harmonie naast mekaar te laten leven. Een wens? Ik zou nog graag een polyvalente zaal uit de grond stampen, die absoluut niet luxueus hoeft te zijn maar waar alle verenigingen heel gezellig aan hun trekken komen.”

Burgemeester koerste ooit met Jempi Monseré

Bredene is al altijd een broeinest van sportievelingen geweest. Je had Jezebel die in de hoogste regionen van het damesbasket de bal stuiterde; je had de voetballers van SV Bredene en de basketters van Breduinia; namen als Wilfried Puis, Roland Boey, Oscar Goethals en Marcel Seynaeve die op de ene of andere manier met Bredene verwant waren. Er was de onvergetelijke tijd van de 'Duinensprinters' toen het nog kon om tussen dorp en duinen zo'n 25-tal wielervedstrijden per jaar in te richten.

— **Willy Vanhoorne**: „De tijd dat men nog veilig buiten kon spelen. We trokken toen met tientallen Bredenaars naar de buitengemeenten om deel te nemen aan wielervedstrijden. Wie zal zich plaatselijke kleppers als Roland Decouter, Eddy Ronchetti, Harry Decoo en coiffeur Helsmoortel niet herinneren. Ons huidige sportcomplex betekent vandaag een aardige steun voor de vóóruit wilgende sporter.”

Met pa op dezelfde socialistische lijst

Aanvankelijk een A2 Mechanica behaald in de 'Stedelijke' en vervolgens verder gestudeerd tot sportfunctionaris, trad Willy Vanhoorne uiteindelijk in dienst bij het Gemeentebestuur van De Haan. Hij klom op tot bestuurschef en is thans administratief beleidsmedewerker voor cultuur en jeugd.

— *Politieke monster je blijkbaar goed gezind?*

— **Willy Vanhoorne**: „In 1976 stond ik met pa op de-

zelfde lijst. We werden beiden verkozen als raadslid, maar vader deed afstand in mijn voordeel. Onder Roger Eerebout werd ik in 1982 schepen, om zes jaar later zelf de burgemeestersjerp te omgorden.”

— *Tricoloresjerp geen verrassing?*

— **Willy Vanhoorne**: „Luisiter in politiek is altijd alles mogelijk, temeer dat je deel uitmaakt van een coalitievorming. Eerebout en Claeys hadden meer stemmen dan ik, maar werden niettemin toch naar de gewone raadsstoel verwezen. Plankenkoorts? Politiek gezien heb ik geen hoogtevrees, omdat ik weet wat ik mag en kan. Ik wist totnogtoe daar heel precies mijn ambities naar aan te passen.”

— *Hoe klonk inauguratiespeech?*

— **Willy Vanhooren**: „Dat ik als burgemeester niet boven de mensen zou staan, ook niet boven de andere politici want dat ik in de eerste plaats teamverband voorstond. In een bestuur is het nooit één persoon die hét voor mekaar brengt. Tweedens: dat Bredene er als badplaats moest bovenuit groeien en wij derhalve het imago van Bredene zouden opkrikken als nette gemeente; veilige gemeente en vooral sociale gemeente.”

— *Liet dit allemaal totdantoe te wensen over?*

— **Willy Vanhooren**: „Ooit stapte ik de verkiezingen in met de slogan 'Bredene verdient beter!' De volgende keer werd het 'Bredene nóg beter!' ... en de laatste keer hield ik mij aan 'Bredene net iets beter!'. De jongste verkiezingen toonden aan dat de bevolking mijn intenties weet te appreciëren.”

Toen pa Raymond socialistisch raadsman en later schepen werd, trok Willy Vanhoorne nog niet op als rooie valk. Daarvoor was zijn velot te heilig en kromde hij als onderbeginneling te graag de rug in pelotons waarin Flandriens als Jempi Monseré en Roger De Vlaeminck pedalen en kuiten pijnigden. Toen het duidelijk werd dat de politiek hem heel wat breder toelachtte en het hem gegeven was de kloeke toerisembrok tussen nukker en blekker op te pepen, koos Willy resoluut voor de campingvriendelijke familiebadplaats bij uitstek: Bredene.

Ook Willy's tijd van toen had zijn specifieke kanten. Het was toen nog mode dat iedereen zijn plechtige communicatie deed, zegt hij, en iedere jonge vent ooit eens voetbalde bij SV Bredene. Meisjes? Een mens kijkt niet gauw naast 's werelds schoon, wat nog niet wil zeggen dat er als tiener al vrijen opzat.

Klassehotel en Casino Bredene vreemd...

Burgemeester Vanhooren geeft ons mee dat de huidige campinggeneratie aan het uitsterven is. Je weet wel de arbeiders uit Wallonië — de échte werknemers, de échte werkmensen — die hun vakantie in een camping doorbrachten op een zo goedkoop mogelijke manier. Hun kinderen zijn evenwel geëvolueerd en niet langer de sukkels uit de kolenmijnen. Ze zijn een nieuwe generatie die betere accommodatie en aangepaste infrastructuur eist. Ze maken deel uit van een evolutie in het uit-

stappatroon waarbij men vandaag de dag aan dumpingsprijzen zomaar naar Turkije kan overwippen...

— *Bredene geen Casino waard?*

— **Willy Vanhoorne** : „Vorige zomer liet ik mij tijdens de opening van een Anto Diez-tentoonstelling ludiek ontvalen... als Oostende geen raad weet met haar casino men het altijd naar Bredene mag brengen: wij zullen er wel raad mee weten! Alle gekheid op een stokje: Brussel krijgt nog geen goktent... wat zou Bredene er dan een krijgen...”

— *Kan Bredene's toeristische uitstraling aan het quasi grote Knokke, Blankenberge, Middelkerke en De Panne nippen?*

— **Willy Vanhoorne** : „Ik denk niet dat het er op aankomt dat Bredene groot wordt: wij zijn een kleinschalige gemeente; een gezellige familiebadplaats... en we willen dat ook zo houden! We

zijn de enigste kustgemeente zonder zeedijk... en wij wensen ook geen zeedijk! We zijn er trouwens van overtuigd dat de toerist van de toekomst meer oog zal hebben voor groen, ongerepte duinen, mooi strand en natuur. Troeven die hoogbouw allergisch Bredene als geen een beheerst...”

We zullen politiekers leren hun eerste passen te zetten

Het ligt in de bedoeling van Bredene's burgemeester een 'School voor Politiekers' op te richten, tzt. een instelling waar aankomende politici — onge-

acht hun strekking — voorafgaandelijk hun eerste blikken en stappen zullen kunnen richten naar raadszaal en schepencollege.

— *Komt voor als een wel heel edel gebaar?*

— **Willy Vanhoorne** : „Uit mijn ervaring van pure gemeentepolitiek stelde ik vast — en dit niet alleen in Bredene — dat iedere partij een paar maanden vóór de verkiezingen probeert enkele populaire of jonge elementen op hun lijst te zetten. Debutanten zonder de minste ervaring, zeg maar. Eens de verkiezingen voorbij is het liedje uitgezongen, want de oude ratten die het voor het zeggen hebben doen terug voort... en bekommeren zich geenszins om de 'braven' die er aan zijn voor hun moeite...”

— *Het aleens anders gedaan?*

— **Willy Vanhooren** : „De voorbije jaren hebben we het inderdaad geprobeerd anders te doen. We stuurden onze jonge politici zoveel moge-

lijk info, hetgeen in de eerste plaats het teamwork schraagde maar de debutanten automatisch in het beleid betrok.”

— *Ook de oppositie wordt kansen geboden?*

— **Willy Vanhooren** : „Ik meen dat de oppositie niet uitgeschakeld of monddood mag gemaakt worden, omdat ook zij hun volledige toer meedraaien op de politieke carroussel. Ik zegde het al in de raad, dat als de christenen consequent zijn, ze moeten bekennen dat we al 50 procent van het CVP-programma voor mekaar brachten. Dus kan men ons zeker geen enggeestigheid aanwrijven.”

— *School voor Politiekers: waar... en wanneer?*

— **Willy Vanhooren** : „Het idee is er om dit in verschillende locaties, steden of gemeenten te laten plaatsvinden, om de eenvoudige reden dat de belangstellenden niet altijd grote verplaatsingen kunnen maken. In het zoeken naar lesgevers zullen alle democratische geleidingen in aanmerking komen. Dit om te vermijden dat geïnteresseerden naar een bepaalde kleur of partij zouden gedruimd worden. De start is voorzien in september 1998.”

Onderbetaalde manusje-van-alles

Op 'Focus' liet burgemeester Vandecasteele van Oostende zich ontvallen, nog minder te verdienen dan een huisvrouw.

— *Moet u als burgemeester gaan bijwerken?*

— **Willy Vanhooren** : „Burgemeester zijn in een gemeente als Bredene is op zich al een risico. Je wordt als eerste burger verondersteld manager te zijn en hoofd van een agglomeratie met meer dan 200 werknemers... maar je wordt afgescheept met een wedde van gewone bediende. Dit met relatieve werkzekerheid, want na zes jaar kan het liedje uit zijn...”

— *Iedere inwoner potentiële kandidaat?*

— **Willy Vanhooren** : „In theorie wel... De praktijk ziet er evenwel minder aantrekkelijk uit. Een fabrieksarbeider die in ploeg werkt, zal hiertoe zeker geen faciliteiten van zijn werkgever moeten verwachten. Ik heb geluk dat ik dichtbij Bredene tewerkgesteld ben, zodat ik vóór, over en na de middag op het gemeentehuis kan zijn. God weet hoeveel vrije uren en verlof ik daarbij nog aan mijn burgemeesterstaak wijdt.”

— *Is 't sop de kool waard?*

— **Willy Vanhooren** : „Als burgemeester ben je altijd de éérste en de laatste op het stadhuis. Je bent daarbij eindverantwoordelijke voor al hetgeen gebeurt in de gemeente... zowel wat politie, brandweer en andere zaken aangaat. Je kunt als burgemeester nooit je paraplu uitsteken. Is het dan ook niet de hoogste tijd dat men ons een sociaal statuut geeft, de naam democratie waardig?...”