

**Om de stute van**

**de werkmèns...**



Toen Pierre Ryckewaert in zijn Leuvense univertijd nog preses was van 'Moeder Oostendse' werd hem op een van de door hem ingerichte Tropical Bals in het Middelkerkse Casino van vriend Luc Rammant de hoofdprijs in de schoot geworpen : blonde Dorine Devriese, waarmee hij in de kortste keren een huisgezin stichtte. Het warme nest, zo gaat hij prozaïsch verder, waar men voor mekaar geluk vecht. Waar men van de 'joengen' moet afblijven en men warm en dicht bij bijeenflokt en opkomt voor mekaar. De 'joengen' ? Dat zijn Korneel (6) en Lien (10) : gezond en taalvaardig, wat dacht je wel !

Zoon van bakkersgast Marcel, die aan de Oostendse Visserskaai bij *den Duitse bakker* zijn kost verdiende, werd de goed lerende Pierre Ryckewaert van thuisuit gestimuleerd om verder te studeren. Om het vér te brengen. Wat hij ook deed, want na verloop van tijd pleitte Pierre aan de Oostendse balie. Omdat Marcel telg op zeker ogenblik in de Volksbond tot voorzitter van 't werkersverbond van de christelijken werd gebombardeerd, vonden we het evident met Pierre over gewone menselijkheidjes te praten: je weet wel maatschappij, politiek en vooral de stute van de werkmèns...

De Leuvense univtjyd was voor Pierre Ryckewaert een bruisend tijdperk omgeven door studies en sociale contacten. Pierre had grote bewondering voor de Leuvense socioloog Luc Huyse die hem inzicht gaf in structuren en machverhoudingen van de maatschappij. „Ik ben van nature uit een hartstochtelijk pleiter. Op zichzelf een pluspunt omdat je écht betrokken bent bij de zaak, maar niettemin waakzaamheid je gebiedt om niet té betrokken te geraken bij de zaak... of té emotioneel te worden.”

ACW-voorzitter Pierre Ryckewaert weet niet wat een boterham is zonder boter en zonder toespjys, maar kreeg de tijd armoe van dichtbij te observeren. „Ontbering is niet alleen doodgaan van de honger. De dag van vandaag is behoefteheid voor veel mensen het in de huidige consumptiemaatschappij niet altijd aan hun trekken kunnen komen. Zo bievoorbeeld een sjieke auto als onvoldane nooddrift...”

## Leerplicht voor iedereen tot 18 jaar, gewoon dom...

— *Is het niet verschrikkelijk als 30-tiger of 40-tiger uit het arbeidscircuit geschopt te worden... en als 50-tiger in 't geheel niet meer in aanmerking te komen?*

— **Pierre Ryckewaert**: „Dat zijn schrijnende toestanden die ik als voetbalvoorzitter bij SKVO vaak van heel dichtbij meemaak. We moeten driffigend de verantwoordelijken uit de regio oproepen om nog veel meer te doen voor tewerkstelling. Zélf werk creëren dat kunnen we niet, wél voorwaarden scheppen zodat investeerders en ondernemers opnieuw hun blikken naar onze strek richten.”

— *Fabuleuze wedden en pensioenen, miljarden die aan de raket plakken van twintiger*

*Steffi Graf en de kolossale bedragen die voetbal-, wiel- en boksvedetten om de oren worden geslingerd... is dat niet één striemende kaakslag voor de miljoenen behoeftigen in de wereld?*

— **Pierre Ryckewaert**: „Ja, maar wie maakt het dat Steffi zoveel kan verdienen? Mijn inziens zul je dat nooit kunnen bekampen. Roept het volk niet van in de oudheid om brood en spelen! We geven toe dat de onlogica daarmee niet weggenomen wordt. Herinner maar de Amerikaanse basketballer die 700 miljoen wordt toegestopt voor het reclame voeren voor bepaalde sportschoenen. Weet je dat men met 't halveren van die publiciteitsgagge een jaarloon zou vrijmaken van liefst 12.000 mensen die in het land van herkomst bedoelde sportschoenen maken? Kan de onterechtheid grover uitgedrukt...”

## Over jobstudenten, laaggeschoolden en kostwinners...

De ACW-voorzitter geeft graag toe vanaf zijn 15e in de horeca als jobstudent te hebben rondgehangen. We kunnen daar natuurlijk tenvolle inkomen, toch vragen we Pierre Ryckewaert op de man af of het niet de hoogste tijd is dat evenveel meegevoeld — lees : tussengekomen — wordt met kostwinners die vaak als prille dertigers naar de schroothoop van de werkloosheid worden verwezen. Wanneer zal die blijkbaar door de overheid gedoogde en niet te aarden vorm van discriminatie halt toegevoerd worden ?

— **Pierre Ryckewaert** : „Ik ben ook jobstudent geweest en weet derhalve dat veel jongeren aldus centjes vergaren om hun studies te betalen of wat extra steun te bezorgen aan 't gezin. Dat sommigen er niets anders inzien dan wat drinkgeld, is hun zaak. Wat de uitgerangeerde kostwinners betreft, meen ik dat er duizend en één mogelijkheden moeten zijn om jobs te creëren. Al moet er daar dan duidelijk een prijs betaald worden door zowel gebruiker als overheid.”

— *Een paar duizend-en-ééntjes graag ?*

— **Pierre Ryckewaert** : „Er schuilen enorm veel kansen bij de buurtdiensten. De *Stadswachters* zijn op zich een goede zaak. Al had ik die mensen veel liever 'buurtoezichters' genoemd : iemand die waakt en leeft over buurt en mensen. Voortbouwende hierop zou men een dergelijke service ook in de zorgsector kunnen inbouwen.”

— *Men heeft het vaak deprimerend over 'laaggeschoolden'. Vergeet men niet te gemakkelijk dat — alover heel de wereld — nogalwat 'laaggeschoolden' het verschrikkelijk ver gebracht hebben in hun leven ? Daarbij waarom moeten kinderen, die geen goesting hebben om te leren, heug tegen meug tot hun 18e schoollopen ?*

— **Pierre Ryckewaert** : „Toen minister Coens indertijd besliste om de leerplicht tot 18 jaar te houden, dan was het zijn bedoeling om met België primus te zijn met beste onderwijs en langste leerplicht. Wat ik uiteindelijk maar dom vind... Er zijn jongeren die geen zin meer hebben om te studeren of hiervoor eenvoudig geen aanleg hebben. Ons onderwijssysteem heeft inderdaad ook zijn beperkingen. Je hebt jongeren die slim zijn en waardevol voor de maatschappij, maar die niet meedraaien in een schoolsysteem. Al werd vandaag al aan het stramien gesleuteld zodat deeltijdse leertijd in zulke gevallen heel dikwijls een oplossing biedt. Wat inzonder de *laaggeschoolden* betreft moet rekening ge-

houden worden dat het aanbod alhier almaar kleiner wordt, omdat juist hier — stenen bakken, schepen lossen en noem maar op — de technologische vooruitgang ook vandaag nog altijd zo indrukwekkend toelaat...”

## Quo Vadis gerecht en politiek ?...

Straks geeft Dutroux een bestseller uit en trouwt hij in luxe met een aanbieder in de gevangenis op Piaff's 'Je ne regrette rien...' Waar gaan we in godsnaam naar toe ?

— **Pierre Ryckewaert** : „Gerecht en politiek zijn in België al altijd onafscheidelijk met elkaar verbonden geweest. Zo is het vandaag heel moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk om direct een pasklaar antwoord te geven op alle vragen. Zo komt het dat de mensen zich niet meer herkennen in het gerecht. Ze vinden in heel die justitiebedoening geen greintje rechtvaardigheid meer. Ik kan die mensen begrijpen. Maar wees ervan overtuigd dat we uit die impasse zullen geraken. Al zal het veel tijd vergen. Iets wat scheef groeit, los je niet op in één dag. Niet in één jaar...”

— *Wie stak er in Oostende zijn nek uit tijdens Goekints burleske vaudeville 'Mijn sjerp, mijn sjerp toch... ' ?*

— **Pierre Ryckewaert** : „Ik vond dat carnavalesk. Enerzijds had de ene partij de omstandigheden niet klaar gemaakt voor een vlotte opvolging. Langs de andere kant wist men dat de bevolking het

mandaat gegeven had aan de socialisten. Het is alleen maar jammer dat het allemaal zolang heeft moeten duren vooraleer alles weer normaal in kunnen en kruiken was...”

— *Vindt je het normaal dat de coalitie voor na de volgende verkiezingen al vastligt ? Wordt de brave burger aldus niet een beetje in het ootje genomen ?*

— **Pierre Ryckewaert** : „Ik heb daar vandaag geen bewijzen van... en moest dit dan toch waar zijn dan zou ik dit zeker niet normaal vinden. Mèér nog, zelfs al moest er nu al iets geschreven en getekend zijn, dan is het uiteindelijk nog altijd de bevolking die beslist of dat louche spelletje uiteindelijk doorgaat. Ik geef toe dat zelfs veronderstellingen bij de bevolking ondemocratisch overkomen. Vandaag al zeggen dat wij dit en dat zullen doen, getuigt volgens mij van een beetje hoogheidswaan.”

---

## 't Vettegas da's mijn nafte en mijn energie !

---

— *Vande Lanottes Plassenda-leproject ?*

— **Pierre Ryckewaert** : „Op dit ogenblik erkent Brussel dat er meer moet gedaan worden voor de grootsteden. Daar speelt Vande Lanotte op in... Maar hij niet alleen hé, want Moreels pleit al even vurig

voor havenstad Oostende.”

## De voetbalpresident van 't Vettegas

Waar kan een voorzitter van 't werkersverbond van de christelijken beter aarden dan op 't volkse Vettegas, alwaar de stute van de werkmens nergens zo smakelijk geknabbeld wordt. Door bloemist Willy Carette, in 1985 meegetroond om de statuten wat op te kalefateren, werd Pierre Ryckewaert in 1985 vierkantig in de voorzitterszetel van SKVO neergezet. Datzelfde Voorwaarts waar Deschachts, Dedulles, Vansteegers, Serus en Van Halmes indertijd bijna 't koninklijke Veegeteje een voetje lichten voor de overstap naar Nationale. Het provinciale ploegje waarvoor cafébaas Frans Deschacht en slunsenboer Jeltje Mieres hun leven zouden gegeven hebben !

— **Pierre Ryckewaert** : „'t Vettegas da's mijn nafte en mijn energie. De jongens van SKVO én de supporters dat zijn volkse mensen met het hart op de tong en altijd recht voor de raap. Ik heb contact met iedereen. SKVO ? Voor mij is dat **samen** werken aan één doel. Je valt, staat weer op... en bent trots op een eindresultaat dat mag gezien worden. SKVO ? *Daarvan zijn wij geenszins de bouwers van de tempel, maar de sjouwers van de stenen !* Wij bouwen geen basiliek en trekken nog minder een wolkenkrabber op. Welnee toch, we zijn gewoon een van de vele dienders die ons steentje aandragen.”