

'Zeepaardje' dat

kilometers vreet

Stadhuisbediende Odette Janssens verloor haar hart aan sportief wielertoerisme

14 u.-18 u

Op 23 juni 1947 net iets vroeger geworpen dan tweeli
griet liever een jongen was geweest. Al was het maar
de tijd om moeder te worden van een zoon en hierdo
Odette niet intenser haar Oostende beleven. Zestien j
herschoulden. Intussen is ze zeventien jaar bediende
een fiets kregen, maakte dit bij Odette een sportieve
bekende namen als Joël Vanoverbeke, Raf Burggraev
de groep geweldig mee!" Hiermee begon pas echt he
De Zeepaardjes die met Henri Bauwens uit De Haan
Vandierendounck, Marie-Rose Keters en Odette Janss

ingzus Rosette, bloeide Odette open tot geëmancipeerde lady, die evenwel als jonge vanwege het kattedwaad dat knullen kunnen uitsteken. Gelukkig maar kreeg Odette or ten volle de rijkdom van het vrouw-zijn te beseffen. Kind van 't Visserskwartier kon maar was ze werkzaam in de SEO en vijf jaar stond ze bij de RVA werklozen bij die bij de burgerlijke stand. Toen de zusjes Janssens rond hun plechtige communie allebei microbe wakker. Want op haar 17e sloot ze aan bij de Oostendse Wielertoeristen waar te en Karel Dumon thuishoorden. „Vooraf de spontaniteit en kameraadschap vielen in dit wielersprookje, want op 1 november 1969 was Odette één van de medestichters van een bonk van een voorzitter hadden. De wielertoeristenclub kan vandaag met Régine Janssens niet vrouwelijker en sportiever zijn.



'Zeepaardje' Odette Janssens vormt met woonst in de Waterleliestraat en fiets een triade van rust en zelfvoldoening. „Ze is administratief medewerkster van de Zeepaardjes”, zegt echtgenoot en voorzitter van de club René Storm, „en door emotionaliteit bezeten, zit mensen helpen haar blijkbaar in de genen gebakken. Odette heeft uit een eerste huwelijk Fangio Deruyter als zoon, die trouwens secretaris is van de Zeepaardjes en beroepshalve een politionele functie invult op de luchthaven. Echtgenoot René Storm heeft van zijn 17de tot zijn 55ste een verdienstelijk leven achter de rug bij de Zeemacht. Een toekomstwens voor Odette en René? „Dat we gezond mogen blijven en automatisch met de fiets overal bij zijn!” (foto ET)

Klaarstaan voor iedereen was iets dat zussen Odette en Rosette van moeder Paula Cools meekregen. Ma was een kloeke vrouw die op haar 76ste nog altijd de fiets opwipt. Ze zal het wel van grootmoeder Bonaventura meegekregen hebben, die vandaag al 96 lentes aan mekaar reeg. Pa Albert Janssens toog van zijn 12de levensjaar naar zee. Een ouwerwetse kaaievent die maar één hobbie had : werken. Een zeer kalme, rustige man die de St-Michel naast de Sint-Jozefskerk als stamcafeetje heeft. Waar een gewoon pintje en soms een *gepoesterde* koffie zijn constant geloof, hoop en liefde zijn...

Rokkending

In een geestige jongemeisjestijd was Odette geen rokkending om met poppen te spelen. Met een tweeslachtige bent rolschaatsten ze in korte short en losse T-shirt langs de dijk van Mariakerke tot Middelkerke en terug. Of het vroeger dan beter was ? „In zeker opzicht wel. Wij waren rapper content, 't mocht zelfs een oude fiets zijn. Nu hebben jonge gasten echt veel te veel...”

— **Plechtige communie...**

— **Odette :** „Schoon in 't wit leek het of mijn zus en ik twee stralende bruiden waren. In SS. Petrus & Paulus zo'n bloedmooie tweeling van een visser : om zelfs Paster Pype in zijn graf te doen omkeren ! Drie dagen feesten, 't kon niet op. Pa kon niet klappen van ontroering, zo fier was hij op zijn dochters !

— **Kleurrijkheid van jouw jong-zijn ?**

— **Odette :** „We trokken naar *Club Familia*, een jeugdvereniging — alleen voor meisjes van 7 tot 17 jaar — uit de Sint-Sebastiaanstraat waarmee al eens op kamp werd getrokken. 's Zomers durfden we achter Georges' crèmebak te staan.

Basketbal

Toen KVGGO-basket nog sportieve sier maakten op het Oud Mijnpleintje, bleek dit een sporttak te zijn die Odette danig aangreep. Als heel jong meisje probeerde zij wat vaardig de bal te stuiten en had voor Piet Van Huele wel een bijzonder boontje. „Je kon tegen Piet niet alleen een woordje babbelen, maar hij toonde ons ook hoe je een perfecte pass moest geven. Ik heb zelf nooit aan competitie gedaan, maar vriendinnen onder mekaar hebben veel en graag gebasket op het Oud Mijnplein.” In die dagen maakten met Piet Van Huele ook Pol Weenen, Çois Clement en Lulu Van Kers deel uit van 't Veegeetje. Om *muis* Deckmyn niet te vergeten, die te gepasten tijde als een duivel uit het roodgele doosje sprong ! „In die dagen lieten de dames zich al evenzeer gelden, vooral dan de Bredense Jezebels die met aanvoerder Fernande Declereq op stevige benen de basketbal bedwongen.”

Zeepaardjes

„Toen mijn zus en ik op ons elfde een fiets kregen, was er op het Oud-Mijnplein een jongen die een koersvelo had : Carlos Peere, kinesist, die ooit keeper was bij ASO. Het is aan hem dat ik met zo'n racefiets heb leren rijden en ervaarde dat ik aardig wat kracht in de benen had. Op mijn 17de sloot ik aan bij de Oostendse Wielertoeristen en kon met een gewone damesfiets tamelijk mijn streng trekken. In 1969 was ik medestichtster van De Zeepaardjes.”

„Pa Albert uitermate fier op zijn dochters”

— **Vanwaar de naam Zeepaardjes...**

— **Odette :** „Een bedrijf uit Marke dat wat graag sponsorde, had als embleem voor zijn handelszaak een zeepaardje. Vandaar dat we de nieuwe club als Zeepaardjes boven de doopvont hielden. Aanvankelijk hadden we de Melrose als lokaal. Wegens het drukke verkeer trokken we 12 jaar geleden naar De Vlasschaard op Stenedorp, volkse zaak die deel uitmaakt van een sponsors-trio waartoe ook Verzekeringen Rommelaere en Fietsen Wim (Zandvoorde) behoren.”

— **Hoe ziet een sportjaar er normaal uit ?**

— **Odette :** „Van februari tot oktober trekken we er iedere zaterdag en zondag op uit. Van mei tot september is er 's woensdags een sportief buitenbèentje : in samenwerking met de Oostendse sportdienst wordt dan van 19 tot 21 uur zo'n 30 km de Polders ingetrokken. Mits betalen van 1 euro kunnen niet-leden deelnemen en zijn ze meteen ook verzekerd.”

— **Hoe wordt men lid van de Zeepaardjes ?**

— **Odette :** „Dit kan door contact op te nemen met secretaris Fangio De Ruyter (0475-32 32 96) en het jaarlijks lidgeld te betalen. Er zijn op heden 31 fietsende leden. Het jongste lid is Wim Van Mullem (24), terwijl Gaston Verryken (72) de meeste lentes telt. Lid worden van een club voor wielertoeristen houdt in dat men in groep twee per twee leert rijden. Bij De Zeepaardjes is het daarbij een hoffelijke gewoonte dat de sterkere coureurs de zwakkeren uit de wind zetten.”

„Boontje voor basketter Piet Van Heule”

— **Kleine fietstochten...**

— **Odette :** „Oostende-Diksmuide, of zo'n 40 tot 50 km, waarbij aan een gezapig tempo van 22 km per uur wordt gereden. Een duwtje verder is naar Sluis of de Franse grens, die op zo'n 85 km mag geschat worden. Vertrek om 13 u.30, terug om 17 u.30.”

— **Grotere ritten...**

— **Odette :** „Namur-Bouillon-Namur : rats in de bergen en 200 km in één dag. We hebben daar nog met 1300 gestart ! We vertrekken 's nachts met de auto en starten daar 's morgens om 7 uur om 's avonds om 7 uur terug te zijn... ofte 12 uur coura-geus gepeddel.”

— **De supere Noordzeefietsroute !**

— **Odette :** „We hebben dat vorig jaar gedaan met Jozef Vertongen, Raymond Luca, Régine Vandierendounck en mijn man René Storm.

Vanaf Nederlands hoogste oosten ofte Den Helder zakken we langs de Nederlandse kust af naar Brugge, Nieuwpoort, Diksmuide, Lo, Reninge, Oostkapel, Watou en Frankrijk. Vierhonderd blakende kilometers die zowel individueel als in clubverband kunnen afgelegd worden. Al hebben echtgenoot en René en ikzelf het van heden af niet meer op die hele grote ritten begrepen.

Dure fiets

Kan een fiets anno 2002 geweldig veel geld kosten, dan houdt Odette Janssens het bij een gedegen tweewieler van 750 euro die ze bij ex-veldrijder Charles Vanhoutte aankocht... en er nu al 10 jaar mee rijdt. Waar ze met een metalen fiets van 10 kg rijdt, heeft manlief René een aluminium model van 8 kg, die 1.660 euro kostte.

— **Kun je een band herstellen ?**

— **Odette :** „Nee, maar René kan het wel. Dus geen probleem...”

— **Mogelijkheden van de Zeepaardjes ?**

— **Odette :** „Aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen kan ieder lid een keuze maken uit 52 fietsroutes doorheen West-Vlaanderen. Tot en met zaterdag 28 augustus 2002 hebben we de mid-

„Medestichter Zeepaardjes op 1 november 1969”

weekse uitstappen, waarbij de woensdagavond om 19 uur vertrokken wordt aan de ingang van het Stedelijk Sportcentrum, Koninginnelaan 76, Oostende.”

— **Zaterdag 27 juli, een familiaal summum !**

— **Odette :** „Welja, dan gaat aan het Sportcentrum om 8.45 uur de Familiefietstocht (ongeveer 90 km) van start. Deelnameprijs 1 euro per persoon. We voegen er graag aan toe dat iedere deelnemer aan fietsuitstappen verzekerd is.”

— **Hoe erg houdt een Zeepaardje van Oostende ?**

— **Odette :** „Als we hier constant mooi weer zouden hebben, dan gingen we nergens anders heen. Dijk, zee, strand, haven en bos zijn een stel troeven die niemand anders in handen heeft. We hebben het dan nog niet over gezelligheid, ambiance, volk en toerisme. Met de neus in de wind slenteren langs de dijk, een terrasje doen en intussen de wemeling van de passanten observeren... Dat hebben ambassadeurs van 't kaaieleven als Lucy Loes en wijlen Pete Monti zo vaak in geuren en kleuren bezongen !”

Leeuw van Vlaanderen kwam zelf geboorte zonen aangeven

Johan Museeuw, de trotse pa !

Na 5 jaar dienst bij de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) is Odette intussen al 17 jaar op het stadhuis bedrijvig bij de burgerlijke stand. Een dertigtal bedienden laten er zich in met alles wat huwelijken, geboorten, echtscheidingen, overlijdens en adresveranderingen inhoudt.

„Ik was er voor het noteren van eventuele geboorten, nationaliteiten, adopties en overschrijvingen van vonnissen. Bureelhoofd is Ronnie Feyen, die 9 dames onder zich heeft.”
— **Het aangeven van een geboorte ?**

— **Odette :** „Spijtig dat ik het moet zeggen, maar die

grote blijdschap van vroeger dagen lijkt almaar wat te verkoelen. Al zijn er nog altijd de blijde uitzonderingen op de regel. Ik herinner me nog hoe Johan Museeuw, trouwboek in de hand, aan 't loket verscheen met de woorden : *Ik kom hier mijn zoon aangeven !* Ook voor zijn tweede

zoon Stefano kon de Leeuw van Vlaanderen er niet stralender uitzien !”

— **Er zijn ook minder blijde aankondigingen...**

— **Odette :** „Het gebeurt soms dat een kindje maar een paar uurtjes de geboorte overleefde. Waar in dit geval en geboorte en hierop volgend overlijden dient aangegeven te worden, ligt zoiets natuurlijk niet gemakkelijk. Al worden die zaken steeds meer door de vroedvrouw en de begrafenisondernemer behandeld. Komt de dichte familie dan toch, dan hebben onze mensen het humane hart om haar met kiesheid op te vangen.”

— **Op 't stadhuis werken,**

hoe klikt dat ?

— **Odette :** „Ik laat me nooit door dikkenekkerij of ander favoritisme beïnvloeden. Ik kijk daar gewoon overheen. Daarbij genieten we in ons bureel van een deugddoende collegialiteit, blijkbaar van hogerhand gestimuleerd : ex-schepen Eddie Tulpin was een joviaal type en huidig schepen Marina Willems laat zich al evenmin onbetuigd.”

— **5 jaar RVA, vertaal dat eens in mensentaal ?**

— **Odette :** „Mijn taak ging uit naar werklozen die hun weg via een ander beroep wilden invullen. Aan mij om hen de weg naar die nieuwe beroepsopleiding aan te wijzen,

waarbij hun vroegere studies werden nagetrokken. Zo kon een metser aangemaand om schrijnwerker te worden.

In de Konterdamse Archimedesstraat bevond zich een complex voor beroepsopleiding. Had iemand vroeger wat meer het intellectuele pad bewandeld, dan kon hij zich er bijvoorbeeld met nieuwe talen verrijken. Er waren op dit gebied zeer goede leraars ter beschikking. Er kon eveneens overgeschakeld worden naar informatica. Niet te onderschatten dat de *herscholers* bij hun stempelgeld een extra aanmoedigingsbedrag ontvingen !”

Van gouden handdruk geen sprake

Na opdoeken SEO iedereen naar dop

Als een polyvalente meid het Sint-Jozefsinstituut aan de Oostendse boulevard uitgewandeld, kreeg Odette Janssens de gelegenheid in de SEO zich van haar beste kanten te laten zien. Na 6 jaar als verkoopster kroop ze 5 jaar achter het bediendenbureel... om tenslotte 5 jaar haar mannetje te staan in het apotheekfiliaal aan de Steense Hoge Barriere.

„Een dame in de apotheek is wel een voordeel voor geslachtsgenoten, om eens een typisch vrouwenprobleempje uit te praten. Ik heb de farmacie heel graag gedaan.”

— **Jouw reactie omtrent opdoeken SEO, Oostendse maalboot- en Sabenatoestanden avant la lettre...**

— **Odette :** „Op 't moment zelf vraag je jezelf af hoe zoiets toch mogelijk kon zijn. Terwijl de nieuwe gemoderniseerde GB's en Delhaize's opdoken liet een impotent en nietsdoend SEO zich de kaas van het brood eten. Had SEO, verzamelwoord van 'k weet niet hoeveel bijhuizen, het toen maar bij één enkel gebouw gehouden...”

— **Een Oostendenaar kon het niet indenken dat zijn Kootje zou opgedoekt worden...**

— **Odette :** „We werden op zeker ogenblik tegengewerkt door het NCMV, dat er voor zorgde dat SEO geen toelating kreeg om naar de Oostendse Hallen uit te wijken. Plaats waar het vandaag vergeven is van Spegelaeres, Blokkers en andere commerciële beesten. De werknemers waren 't grootste schaap : we konden allemaal zonder gouden handdruk naar de dop...”