

2024/0043



*Sterven is als  
een zon  
die onder gaat*

Wat de dood neemt  
kan geen mens herstellen;  
Wat de hemel heeft gezegd  
kan geen mens bestraffen;  
Wat de liefde heeft verenigd  
kan niemand scheiden;  
Wat de Eeuwigheid heeft gewild  
Daaraan kan geen mens tornen.

Lieve Filiep, we weten dat je nu voor ons  
een diepe boodschap hebt:

Mensen allemaal,  
hou je niet vast  
aan de windboom van de tijd,  
bijt je niet vast in het been van begeren,  
ik heb als een blad de bomen losgelaten,  
om zijn wortels te zoenen op de bodem van  
de Eeuwigheid!

Vaartwel allemaal, en mijn jeugd  
die ik met jullie heb doorgebracht,  
het is bijna pas gisteren dat wij elkaar  
als in een droom hebben ontmoet.  
De avondstond is over mij gekomen  
en mijn half ontwaken  
is nu tot volle Dag geworden  
en wij moeten scheiden.  
De zee die alle dingen tot zich roept,  
roept ook mij en ik moet scheep gaan.  
Zoals de arend, zonder nest,  
wil ik nu uitvliegen  
de Eeuwige Zon tegemoet!

GOD IS LEVEN!

†

IN DANKBARE HERINNERING AAN

JONGEHEER

FILIEP COUDEVILLE

Zoon van Gratiën † en Clara VANHEE

Student aan de Katholieke Industriële  
Hogeschool van Oostende.

geboren te Varsenare op 23 mei 1963  
bij een smartelijk ongeval overleden  
te Zedelgem op 22 oktober 1983,  
gesterkt door het H. Oliesel.

Gratiën † en Clara Coudeville-Vanhee,  
Vera Coudeville,  
Johan en Katrien Coudeville-Dierendonck  
en Simon,  
Jean-Pierre en Lut Dekeersgieter-Coudeville  
en Ruth,  
Henk Coudeville,  
Hilde Coudeville,  
Dorine Cools,  
de families Coudeville en Vanhee,

**danken U voor Uw gebed en medeleven.**

Rouwleiding Mevr. O. Demonie - 050/ 81.21.84  
grafiek de sutter luc - 050/ 81.10.12