

1024/0045



*Na de strijd
en de storm op de
zandbank van de tijd,
drijf ik windstil
op de stroom.*



Ter herinnering aan de dag waarop wij
afscheid genomen hebben van

FERNAND BOELS

Gewezen Directeur van de
Stedelijke Visserijschool «John Bauwens»

Oostende 3 april 1912

Oostende 24 juli 1984

Droog nu je tranen, er is niets verloren,
dat niet verloren was, voor het begon.
Van blind verdriet was vreugde eens de bron,
en rust wordt uit gebalsemd leed geboren.

(Uit «Herinnering» van Gerard Diels)

Elvire BOELS - FREMAUT

Anne BOELS

en de families

danken U oprecht voor Uw medevoelen.

Uitvaartverzorging : B. & C. NUYTTEN N.V. Oostende
Drukkerij De Vriese, Oostende - Tel. (059) 70 25 89