

224/0049



Geen oog heeft gezien,  
geen oor heeft gehoord,  
geen mens kan zich voorstellen  
al wat God bereid heeft  
voor die Hem liefhebben.

(1 Kor. 2,9)

†

Blijvend aandenken aan

DE HEER

**Roger BULTYNCK**

Loodgieter op rust

Weggevoerde Oorlog 1940-1945

echtgenoot van mevrouw Irène DELEFORTRIE

geboren te Oostende op 13 januari 1921  
en aldaar vroom overleden  
op 5 december 1988,  
voorzien van het ziekensakrament.

De man, wiens afsterven wij hier betreuren,  
was een brave echtgenoot, een uitmuntend  
vader, een goed en rechtschapen mens.  
Korrekt wilde hij zijn in de woorden die hij  
sprak, fier en trots kon hij zijn op zijn vrouw,  
kinderen en vooral zijn kleinkinderen.  
Gezellig en aangenaam kon hij spreken,  
eenvoudig omgaan met mensen en dingen  
uit de natuur.

Wat hem het meeste kenmerkte : zijn zorg  
en bezorgdheid om anderen. Hij dacht niet  
aan zichzelf. De jaren van stil familiaal leven  
verschafden hem geduld, minzaamheid en liefde,  
in vreugde en in leed. Hij was een van die  
mensen, die de parabel van de talenten  
goed had overwogen en vooral rijkelijk  
had uitgewerkt in zijn leven.  
Alles getuigt van kordate plichtvervulling,  
zowel bij het opbouwen van zijn gezin,  
als bij de vervulling van zijn maatschappelijke  
plichten. Hij ging echter niet gebukt onder  
zijn plichten maar rechtop,  
hij was ook in staat "graag" en "joviaal"  
diensten te bewijzen.

Mevrouw Roger BULTYNCK-DELEFORTRIE

Freddy en Huguette BULTYNCK-SEYS  
en Anja

Alain en Josiane DEBEUF-BULTYNCK,  
Brian, Kevin, Vicky en Valerie

De families BULTYNCK - DELEFORTRIE -  
VANHOECK en LASSINE

danken U oprecht voor de blijken  
van deelneming in rouw en gebed.

Uitvaartverzorging : B. & C. NUYTTEN N.V. Oostende  
Drukkerij De Vriese, Oostende - Tel. (059) 70 25 89