

2024/0050



Met U zijn er
geen verten meer
en alles is nabij.(F.T.)

Dierbaar aandenken aan de heer

LUDOVICUS VANDERWAL

Echtgenoot van mevrouw Alicia Pattyn

Oud-strijder 1940-1945 - Lid Brigade Piron
Vereerd met verscheidene militaire eretekens
en burgerlijk ereteken Ridder in de Kroonorde

Geboren te Oostende op 27 december 1902
en er plots overleden op 21 mei 1984,
gesterkt door de sacramenten van de zieken

„Dat is een beetje aardig worden”. Met deze woorden heeft Ludovicus plots van ons afscheid genomen.

„Ik ben zo terug van boodschappen doen, blijf maar rustig”. Het is de laatste maal dat hij de deur heeft dichtgedaan. De deur van de eeuwigheid stond voor hem open.

Hij is gestorven terwijl hij zijn vrouw een dienst bewees. Zo is gans zijn leven geweest: dienstbaarheid. Dit heeft hij getoond toen hij de vreselijke juni-dagen 1944 heeft meegemaakt. Hij heeft zijn leven ingezet voor de vrijheid.

Hij was een kranige werker. 50 jaar dezelfde job uitoefenen betekent heel wat. Met taatheid en met moed heeft hij het zware werk aangedurfd. Hij deed het graag. Met hem werken was aangenaam, omdat hij door zijn inzet bewees dat het deugd doet en zinvol is. De mensen die hij ontmoette zagen hem graag. Hij was de luimige en geduldige vriend. Hij zocht in de andere

steeds het goede, zo kon hij opbouwend werk verrichten en was zijn aanwezigheid steeds verrijkend. Wij treuren, want iemand die ons zo dierbaar was, die alles in ons leven betekende en ons leven schoon en rijk maakte, moeten wegdragen, snijdt in het hart. Maar wij mogen de schoonste herinnering aan hem bewaren.

Mijn beste echtgenote, 63 jaar lang hebben wij samen ons leven opgebouwd. Die vele jaren hebben wij vreugde en pijn, blijdschap en verdriet gedragen. Daarom waren wij gelukkig met elkaar. Ons huis was een thuis, omdat wij leefden voor elkaar en voor de kinderen. Troost je in deze ogenblikken met de gedachte: ik blijf de onzichtbare aanwezige. Mijn beste kinderen en familie, steeds was het aange-naam bij jullie te vertoeven. Ik heb gepoogd te leven naar de woorden: mens zijn is medemens zijn. Mijn beste vrienden, laten wij in gebed, in herinnering bij elkaar blijven.

Mevrouw Alicia Pattyn,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

danken u
voor uw blijken van deelneming

druk serigrafiek meseure pvba | oostende | tel. (059) 26 88 00
begr. en crem. daniël marote | oostende | tel. (059) 70 63 63