

2024 | 00 57





Blijvend aandenken aan

De heer

Frans SERIE

Schipper ter Kustvisserij

Reder op rust, O.628 en O.142

Ere Voorzitter Scheepsverzekeringen HULP IN NOOD

Medestichter en gewezen beheerder REDERCENTRALE, Voorzitter Midden- en Westkust

Gewezen Voorzitter beroepsvereniging HAND IN HAND

Medebeheerder S.C.A.P.

Oud Strijder Royal Navy, section Belge

Echtgenoot van mevrouw Rachel BARBAIX

Geboren in Boekhoute op 20 november 1921
en na een moedige strijd thuis vredig overleden
in Oostende op 2 februari 2004

De familie dankt u oprecht voor uw aanwezigheid
en de vele blijken van medeleven.

Zij danken tevens de huisdokter en de thuisverpleegkundigen
voor hun toegewijde zorgen.

Liefste schat, brave man,

We hadden een mooie verlovingstijd in Engeland.

*Later, terug in Oostende kenden we tegenslag en geluk...,
geluk en tegenslag. In onze oude dag was je gezondheid*

*broos, maar we waren samen. Nu zijn we nog altijd samen...
maar apart. Tot later, liefste schat, brave man.*

Rachel

Als scheepsjongen en matroos was je mijn schipper.

*Later werd ik jouw schipper toen je alleen nog reder was
en je je functies waarnam in de visserijorganisaties.*

Maar steeds bleef je mijn pa en kustvisserij is ons leven.

En pa, zoals je altijd gevraagd hebt, ik zal goed zorgen voor ma.

*Nu ben je mijn schipper in de hemel. We zijn dankbaar dat we
bij je mochten zijn toen je vertrok op je reis naar boven.*

Eddy Serie