

2024/0062



MOEDER GODS

Russische school van Palech, 17de eeuw
hout, 7,3 x 6,5 cm



Mevrouw A. R. Debrauwere-
Denise Maenhout
(zijn echtgenote)

Alex Vermeiren-Nadine Debrauwere
Thierry, Muriel, Marianne

Alain Demouliere-Sabine Debrauwere
Marie-Claude, Jean-François,
Jean-Christophe

Patrick Debrauwere-Christiane Dehondt
Pascale, Michèle

Kathleen Debrauwere
(zijn kinderen en kleinkinderen)

danken u voor uw deelneming na
het overlijden van de Heer

**ALBERT RAYMOND GEORGES
NICOLAUS DEBRAUWERE**

kapitein ter lange omvaart
Nautisch Dienstchef
Belgisch Loodswezen-Vlissingen
vereerd met:

Herinneringsmedaille oorlog 1940-1945

Officier Orde Leopold II

Medaille 1ste klasse

Kruis 1ste klasse

Hij werd 10 oktober 1915 geboren te Gent en is 8 oktober 1975, gesterkt door het Sacrament der zieken, overleden te Vlissingen en hij werd 13 oktober begraven in de familiekerk te St. Amandsberg-Gent.

Vol vertrouwen hebben we samen bij zijn laatste uitputtende ziekte gebeden: „Strek uw reddende hand welwillend naar uw dienaar uit. Raak hem aan met uw levenwekkende kracht. Doordring hem met de zalving van uw barmhartigheid die alle onheil van hem afweert, zijn zonden wegneemt, hem verrijzen doet en eeuwig leven.”

Een edel en eerlijk man, iemand met een gouden hart, vriendelijk en voorkomend voor iedereen die hij ontmoette.

Een meelevende en liefdevolle echtgenoot, vader en grootvader.

Een goed chef en plichtsgetrouw ambtenaar.

Iemand die de goede dingen van het leven wist te waarderen als door God gegeven aan mensen en die als verwoed muzikliefhebber intens kon genieten.

Moge hij leven in het licht van Gods aanschijn.