

2024/0073





Herinnering aan de dag waarop we afscheid genomen hebben van

De heer

**Alfons DEKEYSER**

Echtgenoot van mevrouw Lucienne PEPERS

Ere-loodsschipper ter Scheldemonden  
Zeestrijder 1940-1945  
Oud-voorzitter Loodsen Sport Vereniging  
Vereerd met verscheidene eretekens

Geboren te Oostende op 5 maart 1928 en er overleden op 5 september 1994, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Mevrouw Alfons Dekeyser-Lucienne Pepers,

De heer en mevrouw Jan en Linda Garcet-Dekeyser en Sofie,

danken u voor uw deelneming en gebed

*Bij een overlijden heerst er droefheid, maar onze eerste gedachte moet er een zijn van fierheid omdat wij zo een persoon als echtgenoot, vader, grootvader, collega of vriend in ons midden mochten hebben. Wij beseffen nu dat wij Fons nooit meer zullen zien en dat wij hem voortaan in onze herinneringen moeten zoeken.*

*Als jong ventje ging hij tijdens de oorlog naar zee en maakte zo een begin aan een prachtige loopbaan die hem via de koopvaardij bij het loodswezen zou brengen, waar hij met de functie van schipper op rust ging. Zijn vele vrije tijd kon hij nu ten volle benutten. Hij is steeds een sportief type geweest en hij was jarenlang de stuwende kracht en later de voorzitter van de Loodsen Sport Vereniging. Hij was een fervent sportbeoefenaar en alzo bij vele sportclubs een welkome gast voor een steeds joviale babbel. Toch gaf hij het beste van zichzelf als jeugdbegeleider van de Bredense Volleybal vereniging.*

*Het is hard te moeten afscheid nemen op een ogenblik dat er nog zoveel te beleven viel, dat er nog zoveel plannen waren. Hij is nu "aan boord gegaan" en afgevaren voor zijn laatste reis naar de overkant om de eeuwige rust te vinden bij zijn loods waar hij zoveel vertrouwen in had.*