



WIL U OP ONTDEKKINGSREIS GAAN ?

Wel, doe dan eens een boekje open in Standaard Boekhandel.

Inderdaad, wanneer U de deur hebt opengedruwd in nummer 103 van de Oostendse Kapellestraat, staat een hele wereld voor U open, een wereld (en zelfs de ruimte) die men kan ontdekken in dit rijk van het boek, waar zoveel - en vaak onvermoede schatten - als het ware voor het grijpen liggen.

- Men moest eigenlijk méér bij Standaard Boekhandel binnenlopen, zult U nadien vermoedelijk zeggen.

Wel, volg dan het voorbeeld van de steeds talrijker wordende groep boekenvrienden, die regelmatig ontdekkingstochten ondernemen binnen hun nochtans zo vertrouwde Standaard Boekhandel.



Kapellestraat 103

OOSTENDE